



## Bouwsteen voor de kerk in Israël! Waarde f 10,-

Te voldoen in de stand van het Isaac Da Costa Fonds.  
Ja, ik wil er aan meewerken dat deze kerk in Israël gebouwd kan worden.  
Deze bouwsteen inleveren op de Wegwijsbeurs in stand nr. 9.C.064 van het Isaac Da Costa Fonds.

Naam: .....

Adres: .....

PC + Woonplaats: .....

Datum: .....

Handtekening: .....

Ook kunt u een  
gift overmaken op  
rek. nr. 56 05 52 629  
t.n.v. het  
Isaac Da Costa Fonds  
te Dordrecht

Het Isaac DaCosta Fonds nam in 1999 de beslissing een aanzienlijk bedrag bij elkaar te brengen voor de bouw van het Beit HaKehilla - het 'huis voor de gemeente' - van de Joods-christelijke gemeente van Rishon LeTzion. De totale bouw werd destijds geraamd op ruim vier miljoen gulden. Na een lange discussie besloten we als eerste doel te stellen 1,5 miljoen gulden. Dat was het geld wat nodig was voor de bouw van het 'kale casco': de muren, het dak, de ramen en de beveiligingsinstallatie. Dat laatste is helaas een noodzakelijk onderdeel van het gebouw: ultra-orthodoxen zouden kunnen proberen het gebouw te vernielen.

Inmiddels, bijna twee jaar later, is ruim de helft van dat streefbedrag binnen! Dankzij u! U maakte onze leuze meer dan waar: "De kerk in Israël, onze zorg". De Heere God zegde de harten!

Recentelijk besloot het bestuur van het Isaac DaCosta Fonds het hele bouwproject te adopteren. Dat zal gebeuren op twee manieren: fondswerving en besparingen. Het eerste houdt in dat we doorgaan met het bijeenbrengen van de benodigde gelden; het tweede betekent dat we een poging doen - en blijven doen - om te besparen op de bouwkosten. Dat zou kunnen door vrijwilligers te sturen of te bezuinigen op de bouwkosten. Een eerste aanzet daartoe is gegeven op maandag 12 februari j.l., toen de heer Meijer met zijn gezin naar Israël vertrok. Hij is een gepensioneerd bouwkundig ingenieur en zal de bouw van de eerste Joodse kerk in 1700 jaar gaan begeleiden. Daarmee besparen we bijna 200.000 gulden op de bouwkosten!

In de komende nieuwsbrieven zullen wij u iedere keer nauwkeurig op de hoogte stellen van de fondswerving en de voortgang van de bouw. Ook zullen wij u inzicht geven in wat er precies met de gelden gedaan is. Wij houden u geïnformeerd!

### Het bestuur:

ds. R. Boogaard - Leierdorp	Ger. Gem.
ds. P. den Butter - Middelhornis	Chr. Ger.
A. Bijkerk - Siedrecht	Chr. Ger.
M. Dankers - Den Helder	Oud Ger. Gem.
A.J. Diepenbroek - Dordrecht	Ger. Gem.
ds. W. van Gorsel - Bergambacht	Ned. Herv.
J.J. de Jong - Woerden	Ger. Gem.
R.J. Seip - Nieuwenkerk ald IJssel	Ger. Gem.
ds. W. Sijffhout - Hendrik Ida Ambacht	Ger. Gem.
ds. A. Vries - Katwijk aan Zee	Ned. Herv.
ds. P. de Vries - Elspeet	Ned. Herv.

*Wafete*  
Isaac Da Costa Fonds  
קרן 'צחק דה קוסטה



*Wafete*  
Isaac Da Costa Fonds  
קרן 'צחק דה קוסטה



## De kerk in Israël wordt gebouwd

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het Isaac Da Costa Fonds. Er was al een voorbereidingsperiode aan voorafgegaan, toen dit fonds officieel aan het einde van 1999 werd opgericht. Doel is om de kerkbouw te steunen van de 'Grace and Truth gemeente' in Israël. Aan deze gemeente is ds. Baruch Maoz als predikant verbonden. Het Isaac Da Costa Fonds werkt vanuit de overtuiging dat de christelijke kerk bijzondere verplichtingen heeft aan het Joodse volk. Het evangelie moet aan alle volken verkondigd worden. Onder alle volken blijft echter het Joodse volk de eerste plaats behouden. De Heere Jezus Christus is als Jood geboren. Hij is de Zaligmaker van de wereld, omdat Hij de Messias van Israël is. Daarom behoort de verkondiging van het evangelie allereerst tot de Joden te worden gericht.

Het beginsel dat Paulus formuleerde in Romeinen 1 vers 16 - 'eerst de Jood, en ook de Griek' - geldt vandaag nog. Alle eeuwen door heeft God onder het Joodse volk een overblijfsel naar de verkiezing van Zijn genade gehad. Altijd hebben er bij de kerk ook Joden behoord, Joden die De Heere Jezus als de Messias beleden. De grote heidenapostel Paulus was Jood. Hij werd van een vervolger van de Heere Jezus Christus en Zijn gemeente een belijder van Diens Naam. Dat kwam omdat de Heere Jezus Zelf hem staande had gehouden. Het behaagde God Zijn Zoon in Hem te openbaren. Dat is voor ieder nodig om in de zaligheid te delen. Paulus heeft uit de wijze waarop de Heere hem had bekeerd ook

voor anderen moed geschapt; zeker ook voor zijn volksgenoten. Hij mocht weten dat de verharding over Israël slechts ten dele was. Hijzelf was het levende bewijs dat de Heere nog onder het Joodse volk werkte. Hij wist ook dat die verharding niet altijd zou voortduren. Eenmaal zou het Joodse volk massaal Jezus als de Christus gaan belijden.

Nog altijd zijn er onder het Joodse volk levende bewijzen dat de Heere Zijn volk niet heeft verlaten. Dat zien we onder ander in de 'Grace and Truth gemeente' in Israël. Laten wij aanhouden in het gebod dat de Heere heel Israël de ogen opent voor Jezus als de Christus en zo heel Israël zalig maakt. Wie de Heere Jezus als volkomen Zaligmaker belijdt, heeft ook een band met het Joodse volk.



Als volgelingen van de Heere Christus, die naar het vlees hoorde tot het zaad van Abraham, hebben we als christelijke kerken wel een dubbele band met het overblijfsel onder het Joodse volk naar de verkiezing van de genade dat de Heere Jezus als de beloofde Messias en Zaligmaker erkent. Laten we hen dan steunen om een plaats van samenkomst te bouwen om zo ook gestalte te kunnen geven aan de verkondiging van het evangelie aan de beminden om der vaderen wil. Daarbij geldt ook: de Heere heeft de blijmoedige gever lief.

ds. P. de Vries  
voorzitter

Inhoud:

Introductie door de voorzitter	1
Interview Piet Meijer	2
Agenda	2
Vragenrubriek	3
Voortgang fondswerving	4

Isaac Da Costa Fonds,  
Antwoordnummer 2539  
3440 WB Woerden

Interview met Dhr. Meijer

## Bouwen aan Gods gemeente in Israël

Hij was jarenlang actief in de kerkbouw. Wereldwijd. Twee keer een langer verblijf in Guinee, twee keer in Nigeria. Nu vertrekt hij naar Israël om de bouw als projectleider te gaan begeleiden van een Joods-christelijk 'huis voor de gemeente'. Een speciale opdracht voor een gepensioneerd veteraan-kerkhouwer.

"Het is inderdaad een grote stap. Ik ben al eerder een paar keer weg geweest voor langere of kortere tijd. Maar dit is toch anders. In Nigeria waren mijn vrouw en zoon ook meegegaan, net als nu. Maar? 't is spannender. Kijk, bij de zending in Guinee of Nigeria waren er toch altijd wel een paar Nederlanders. Mensen die je kende. Dat is nu niet zo."

*Wat was uw indruk van Israël gedurende het bezoek wat u onlangs aan het land bracht?*

"Nou, een groot verschil met Afrika. Daar lag immers mijn ervaring, maar Israël is toch veel moderner. Echt wel een Westers land. De mensen vond ik wel wat stug in het begin. In Afrika is iedereen veel jovialer, ook als je ze voor het eerst ontmoet."

*Wat wordt precies uw nieuwe werkomgeving?*

"Het bouwterrein. Ik zal de bouw in de bouwput begeleiden, maar daarnaast veel gesprekken moeten voeren met de mensen van het bouwfonds [van de gemeente] en de architect. En natuurlijk veel overleg met de heer De Jong van het Isaac Da Costa Fonds. Officieel ben ik in dienst bij het Israëliëse bouwfonds, maar het Fonds staat er natuurlijk wel achter. Het Fonds heeft de hele opzet gemaakt en de contacten gelegd. Ik heb begrepen dat alle reiskosten en de studiekosten van mijn zoon ook door jullie betaald gaan worden. Even tussendoor: Hartelijk dank voor alles!"

*Uw functie is dus eigenlijk meer die van een organisator?*

"Inderdaad. Mijn functie is toezicht houden. De gemeente kwam daar eigenlijk niet aan toe, ook wegens onvoldoende professionele kennis. Ik zal het meest contacten met de aannemer, de architect en de uitvoerder(s) hebben. Best intensief, want koepels en bogen vergen ingewikkelde bekistingen voor het betonstorten. Technisch gezien wordt het een pittige klus."

*U gaat een heuse 'Jodenkerk' bouwen.*

*Krijgt u daar een speciaal gevoel bij?*

"Ja, toch wel. In het begin dacht ik echt van: Wie ben ik, dat ze mij daarvoor vragen? Het is toch het oude land der beloften. Dat sprak mij en mijn vrouw erg aan. Samen hebben we dat ook voor de Heere neergelegd. Klinkt wat gewichtig, maar zo is het wel gegaan. Als God daar nou een plan heeft om een gemeente te bouwen? Dan kan je ook geen 'nee' zeggen. Er liggen toch beloften? Dat is het bijzondere, zoals wij dat hebben gevoeld."

*Israël is niet Guinee. Het Midden-Oosten is niet Nigeria. Spanning, geweld en onzekerheid.*

"Ja, dat is heel wat. Ook als je het nieuws een beetje volgt. Toch niet zo veel van te merken in die omgeving waar de kerk gebouwd wordt. Maar het houdt ons niet tegen. Ik denk dat we pas zou den weggaan als er een soort Golfoorlog zou uitbreken. Ik heb ook in Zuid-Afrika gewerkt. Daar was apartheid en terrorisme. In ons dorp was ik zelfs lid van de burgerwacht. Tegen de muur stond naast mijn bed mijn geweer?"

*U krijgt waarschijnlijk ook te maken met weerstand tegen de kerkbouw?*

"Ja, dat weten we. Ik las pas ook in de krant dat (ultra-)orthodoxen venijnig protesteerden tegen Joodse christenen en evangelieverkondiging aan Joden. Wat dat betreft is er nog weinig veranderd sinds de dagen van de Heere Jezus. Ik geloof wel dat we gewoon door moeten gaan met onze activiteiten. Er zijn christelijke organisaties in Nederland die in of voor Israël actief zijn, en die proberen de (ultra-)orthodoxen te vriend te houden. Maar daar kom je volgens mij geen draad verder mee. Daarom moeten we daar ook geen 'aganebbis-kerke' neerzetten. Er moet een duidelijke boodschap zijn."

*Als de mensen deze nieuwsbrief zullen lezen, bent u al naar Israël vertrokken. Voelt u zich door hen gestuurd?*

"Jazeker. Meneer Dankers komt namens het Fonds afscheid van ons nemen op Schiphol. We hebben zo toch wel het gevoel dat we uitgezonden worden. Dit keer door een stichting die de hoofdstroom van de Gereformeerde Gezindte vertegenwoordigt. 't Is even griezelig: alleen met een paar koffers naar een vreemd land, zonder kennissen en naar een flat die we nog nooit gezien hebben. Maar? ja, we gaan toch wel in vol vertrouwen."

### Da Costa Actief

Het Isaac Da Costa Fonds blijft actief - ook de komende maanden. Hieronder vindt u onze agenda, maar u moet zich wel bedenken dat er voortdurend nieuwe activiteiten aan de lijst worden toegevoegd. Het laatste nieuws vindt u in de VergaderVaria van het RD.

● 27 februari - 3 maart: Het Isaac Da Costa Fonds is aanwezig met een stand op de Wegwijs gezinsbeurs 2001. Presentatie van het eerste nummer van onze nieuwsbrief Da Costa Nieuws. Ouderling David Zadok van de Joods-christelijke gemeente van Rishon LeTzion is in de stand aanwezig om u te woord te staan.

● De stichting Musica Sacra organiseert de bekende Dathoen-zangavonden. Op die avonden wordt gecollecteerd voor het Isaac Da Costa Fonds. In de beursstand van het Fonds vindt u een collectie CD's van Musica Sacra. Een deel van de verkoopopbrengsten is bestemd voor de kerkbouw in Israël. Musica Sacra zingt de komende twee jaar voor ons doel. Let u op de aankondigingen in het RD.

● Nederlandse vrijwilligers gaan meehelpen aan de bouw van de eerste Joods-christelijke kerk in 1700 jaar. Opzichter Meijer vertrok onlangs, maar het Fonds hoopt meer geld te kunnen besparen door deze werkwijze. Lees u onze nieuwsbrieven in de komende maanden voor verdere informatie.

● In de maanden april, mei en juni organiseert het Fonds bijeenkomsten, waarop een gemeentelid uit Israël zal spreken. Daartoe zal het echtpaar Siripap ons land bezoeken. Houdt u onze aankondigingen in de gaten!



Ultra-Orthodoxe weerstand. Politie houdt demonstranten op afstand tijdens de hoeksteenlegging van de kerk

## Vragen @ het Fonds

Het is de bedoeling van het bestuur van het Isaac Da Costa Fonds u als betrokken lezers en donateurs op de hoogte te houden van de voortgang van de bouw van het eerste bedehuis van een Joods-christelijke gemeente in 1700 jaar. Immers, de jongste archeologische vondsten van zulke huizen van samenkomst in het land Israël stammen uit de 2e of 3e eeuw na Christus' geboorte. U kunt zich indenken dat het een bijzonder voorrecht is, dat wij dit meemaken en zelfs mee mogen en kunnen werken aan dit unieke project. Behalve praktische vragen, kunnen ook meer theologisch getinte of geschiedkundige vragen rijzen. Het Fonds wil u in deze vaste rubriek de gelegenheid geven uw vragen te stellen. Een van onze bestuursleden, of iemand van de kerkenraad van de gemeente van Rishon LeTzion zal u dan van een antwoord voorzien. U kunt uw vragen per post zenden aan de redactie (A.J. Diepenbroek, Phoenixring 10, 3328 HR Dordrecht), of per elektronische post ons een bericht sturen (idcfonds@netscape.net).

*Kunt u iets zeggen over het ontwerp van het 'Beit HaKehillah'?*

Het ontwerp is een combinatie van Joodse en christelijke elementen. Daarbij moest het resultaat in het Midden-Oosten passen. Een gebouw van rode bakstenen zou direct als uitheems gezien worden. De gemeente wil daarentegen juist laten zien in dit land thuis te horen. Kerken met een koepeldak werden al in de tijd van het Byzantijnse Rijk gebouwd. De Haya Sofia in Constantinopel (Istanbul) is er een mooi voorbeeld van. Onmiskenbaar is het ontwerp ook Joods: aan de buitenkant zou het zeker ook een synagoge kunnen zijn. In de muren van het gebouw (met name de hoogconstructies) zullen bijbelteksten worden geteeld uit Oude en Nieuwe Testament. Men wil zeker niet verhullen dat het hier om een Joods-christelijk gebouw gaat. (A.J. Diepenbroek)

*Is het ontwerp niet erg weelderig?*

*Kan het niet wat soberier?*

In de ontwerpfase is een belangrijk element telkens naar voren gebracht: het gebouw moet een uitstraling hebben en een tegelijk een duidelijk signaal afgeven. Het signaal is naar de Israëliëse samenleving: wij zijn hier, horen hier en gaan hier niet meer weg! Dan de uitstraling. Het gebouw komt op een industrieterrein te staan, wat niet bepaald een centrale of opvallend mooie locatie is. Toch is dit het best mogelijke en willen we laten zien dat we behoren bij een 'normale'

religie en dat wij daarbinnen onze eigen traditie ontwikkelen. Bij dat laatste wil ik nog zeggen: wij gaan hier een trend vestigen. We moeten het nu goed doen, want in de toekomst zullen andere gemeenten hun eigen gebouwen gaan bouwen. Het is voorstelbaar dat zij dan aansluiten bij wat wij hebben gedaan. Dit is het begin van een traditie: de Joods-christelijke traditie van kerkbouw. (ds. B. Maoz)

*Het is een mooi gebouw en het moet ook een boodschap brengen. Maar het ziet eruit als een kathedraal.*

*Is er nooit gedacht aan bezuinigen?*

Het gebouw lijkt erg groot, maar is dat in werkelijkheid niet. Door de kleine ramen, die bedoeld zijn om de hitte buiten te houden, wordt de indruk gewekt dat het een enorm gebouw is. Maar dit is gezichtsbedrog. Gemiddeld is het gebouw ongeveer 3,5 meter hoog. Alleen de centrale koepel is hoger. Wel is het nu zo, dat 'onze' uitvoerder, dhr. Meijer, ons op de hoogte houdt van de eigenlijke bouw. Daarbij heeft hij voortdurend overleg met een bouwfirma in Nederland, die gespecialiseerd is in kerkbouw en bouwtechnische besparingen. (J.J. de Jong)

*Zouwel geld moet er bij elkaar gebracht worden.*

*En dan die luxe advertenties...?*

Tja, voor de advertentiecampaignedie in oktober vorig jaar begon, had het Fonds ongeveer NLG 180.000,00 bij elkaar. Nu, na de campagne, weet iedereen in de eerste plaats wat het Isaac Da Costa Fonds is, en hebben we een eerste bedrag naar Israël kunnen overmaken van 700.000 gulden. Soms is het nodig je zaak flink onder de aandacht van het publiek te brengen, om dan een goede opbrengst te krijgen. Overigens kunnen we adverteren wat we willen, maar is het toch iedert koer weer zo, dat we de zegen van de Heere nodig hebben. (R. Seip)

*Hoe weet ik wat er met het geld gebeurt dat naar Israël wordt overgemaakt?*

Wij hopen daarvan nauwkeurig verslag te doen in onze nieuwe nieuwsbrief. Het eerste bedrag is nu overgemaakt, en in de volgende nieuwsbrief vertellen we u precies wat er gebeurd is. Nauwkeurige en eerlijke verslaggeving naar onze achterban is voor het bestuur van het Isaac Da Costa Fonds van cruciaal belang. Daar gaan we hard aan werken. (R. Seip)



### Brief uit Israël

Beste vrienden in Nederland.

Met verwondering en dank zien we hier in Israël waarom het 'Keren Yitschak Da Costa' in staat is.

Dankzij al die gevers wiens hart de Heere bewoog om aan ons bouwproject geld te geven, is de bouw van ons 'Beit HaKehillah' begonnen. Het is de bedoeling dat de bouw in een aantal fasen gaat verlopen en uiteindelijk anderhalf jaar gaat duren. De eerste fase, waaraan nu is begonnen, zal ongeveer vier tot vijf maanden gaan verlopen. Er is dan een muur om het bouwterrein gebouwd (tegen vandalisme), de muren, de ramen en het dak zullen dan zijn afgebouwd. Tevens zal een alarminstallatie zijn aangelegd, eveneens wegens het vandalisme, wat we vooral vanuit ultra-orthodoxe kring verwachten. We hopen op Gods bescherming en een goede voortgang van de bouw onder Zijn hoede. Als voorzitter van het

Bouwfonds 'Nehemia' van onze gemeente, zal ik u in de komende maanden op de hoogte houden van de voortgang van de bouw en de besteding van de gelden. Dat zal dan om totaalbedragen gaan, dus inclusief de giften uit andere delen van de wereld en de giften uit onze eigen gemeente. Het is een niet geringe opdracht die wij met elkaar aanvaard hebben. Maar we mogen geloven dat wij het werk des Heeren doen. Hij gaf dat onze gemeente groeide en dat wij de gesprekken over onze prille Joods-christelijke traditie (met de bouw zetten wij immers de eerste stappen op het pad van onze eigen traditie) met goed gevolg hebben kunnen afsluiten. Nu wacht het praktische werk: inzamelen en bouwen. Bouwt u mee!

Hartelijke groet,  
D. Zadok  
ouderling van de Joods-christelijke gemeente van Rishon LeTzion  
voorzitter van het Bouwfonds 'Nehemia'

NB: De heer Zadok zal gedurende de gehele Wegwijsbeurs 2001 aanwezig zijn in de stand van het Isaac Da Costa Fonds. Komt u gerust uw vragen persoonlijk stellen.

## De kerk in Israël, onze zorg

