

Da Costa *nieuws*

Nr 8 - oktober 2003

Financieel *nieuws*

In onze vorige nieuwsbrief heb ik u verteld over een tweetal gemeenteleden met bouwervaring. Deze raakten werkloos en zijn samen verder gaan bouwen aan het kerkgebouw. Toen zij de bouwwerkzaamheden hervatten, hebben een achttal gemeenteleden zich bij hen gevoegd voor allerlei werkzaamheden. Bovendien werden zij geassisteerd door vijftien Koreanen. Deze waren in Israël voor evangelie verkondiging onder de Joden. Spontaan zetten zij zich op hun vrije dagen in voor de kerkbouw. Het resultaat is dat de bouwplaats inmiddels helemaal geschoond is, en dat is begonnen met een muur om het terrein. Wij kunnen ons dat mis-schieten maar moeilijk voorstellen. Maar in een land als Israël is zo'n muur om je terrein heen een bittere noodzaak. Het pleisteren van de muren vordert langzaam maar zeker.

Ook op financieel gebied is er goed nieuws. Ons fonds kon, dankzij uw hulp, wederom een flink bedrag van \$ 25.000,- over-maken naar het bouwfonds in Israël. Bovendien mochten we van ds. Maoz vernemen dat een buitenlandse instelling een bedrag van \$ 200.000,- zal schenken. U begrijpt dat hiermee weer de nodige vaart achter het project kan worden gezet. Zoals u heeft kunnen lezen zijn er een aantal vak-mensen in Nederland bereid om te helpen bij de afwerking van het gebouw. Het betreft mensen uit de bouwwereld die hebben aange-boden om tegels te zetten in het gebouw. We zijn nu, samen met deze mensen, druk bezig om dit te organiseren zodat de werk-zzaamheden wellicht DV in december van dit jaar kunnen beginnen.

Wij zullen uw gift voor de kerk in Israël wederom zeer op prijs stellen. Wilt u, behalve middels uw gaven, ons werk in Israël in uw gebeden blijven gedenken?

J. van der Vlies
penningmeester



Colofon

Het Isaac Da Costa Fonds is een interkerkelijke stichting die fondsen werft voor de bouw van een huis van samenkomst en een gemeentelijk centrum voor de Joods-christelijke gemeente "Chesed VeEmet" (Genade en Waarheid) te Rishon LeTzion in Israël, waarvan ds. Baruch Maoz voorganger is.

Isaac Da Costa Fonds

קרן 'צחק דה קוסטה

Postbus 400

3440 AK Woerden

tel.: 0348-489929

fax: 0348-483954

E-post: idcfonds@netscape.net

U kunt uw gift overmaken op rekening
39 52 19 582 (Rabobank), t.n.v.
Stichting Isaac Da Costa Fonds te Zeist

Het bestuur:

ds. R. Boogaard	Ger. Gem.
dhr. M. Dankers	Oud Ger. Gem.
ds. W. van Gorsel	Ned. Herv. Kerk
ds. K. Hoefnagel	Chr. Ger. Kerken
dhr. J.J. de Jong (secretaris)	Ger. Gem.
dhr. R.J. Seip	Ger. Gem.
ds. W. Sijfhout (voorzitter)	Ger. Gem.
dhr. J. van der Vlies (penningmeester)	Chr. Ger. Kerken
ds. A. Vlietstra	Ned. Herv. Kerk

Commissie voorlichting / redactie nieuwsbrief:

dhr. A.J. Diepenbroek (adviseur)
dhr. J.J. de Jong (secretaris)
dhr. R.J. Seip
dhr. J. van der Vlies (penningmeester)

Da Costa actief

- Op donderdag 27 november a.s. organiseert de hervormde gemeente van Veenendaal de afronding van de collecte-actie, waarbij de achterliggende maanden werd gecollecteerd voor de bouw van kerk in Kanot. De avond begint om half acht in de Vredeskerk; er zal tevens een diapresentatie gegeven worden.
- Bent u actief in het verenigingswerk van uw kerk en wilt u een avond over het thema 'Kerk en Israël' organiseren? Neem dan contact op met ons secretariaat. Wij zijn u graag van dienst bij de invulling van zo'n avond. Het telefoonnummer vindt u op de achterzijde van deze nieuwsbrief.
- Steeds opnieuw blijven wij ons assortiment actie-artikelen vernieuwen. U kunt de artikelen uit onze 'Fonds-winkel' bestellen via het bijgesloten bestelformulier. Met name onze 'vlaggenactie' (een reactie op Greta Duisenbergs vertoon met de Palestijnse vlag in haar ongenueanceerde actie tegen de Israëlische 'bezetting' van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook) is een succes geworden: meer dan 100 vlaggen werden verkocht, waarbij 20 binnenvaartschippers regelmatig de blauw-witte Israëlische kleuren in de mast zullen voeren!
- Binnen afzienbare tijd vertrekt een groep tegelzetter naar Israël. Op pagina 2 leest u meer. Brengt u dit op een goed idee en wilt u iets dergelijks in uw eigen gemeente organiseren? Laat het ons weten!



Da Costa *nieuws*

periodieke uitgave van het Isaac Da Costa Fonds

Nr 8 - oktober 2003



Isaac Da Costa Fonds
קרן 'צחק דה קוסטה

Vriend, ik doe u geen onrecht

Matth. 20:13

Alles wat een mens ontvangt boven de hel is genade. Dit wordt geleerd op de school van de Heilige Geest. God doet geen onrecht als Hij ons bepaalde dingen onthoudt. God doet geen onrecht als Hij een mens eeuwig wegzendt van Zijn aangezicht. Ik kan me tegenover Hem op geen enkele verdienste mijnerzijds beroepen. De Heere is recht in al Zijn weg en werk. Al is deze leer niet naar de mens, het is toch goed voor een mens om dit te leren door Woord en Geest. Zo wordt genade genade en God aanbiddelijk groot. Hebt u de farizeër in eigen hart ontdekt? Hebt u gezien dat we makkelijk praten over genade en uit volle borst kunnen zingen over de 'vrije gunst die eeuwig Hem bewoog', maar dat ik desondanks een vijand van genade ben? De Geest der genade en der gebeden brengt mij in het dal van ootmoed en leert mij het woordje genade spellen. Om dan in Gods genade in Christus de ruimte te ontdekken voor de grootste der zondaren!

soms daaraan dat ik anderen, die minder lang werkten dan u, eveneens een vol dagloon geef? Stoot u zich aan mijn goedheid?

Wij kunnen de redenering van die ontevreden mannen natuurlijk goed begrijpen. Wij nemen het voor ze op. Maar we vergeten dat het in het Koninkrijk Gods nu eenmaal anders toegaat dan in de wereld. In het Koninkrijk der hemelen ontvangt men niets naar verdienste, maar alles uit genade. Die Koning is zo groot dat de kleintjes met de groten hetzelfde volle genadeloon ontvangen. Dan mogen Manasse en Paulus beide Gods volle gunst smaken. Manasse heeft de hemel niet verdiend. Maar Paulus evenmin. Beide zijn zalig om de zoen- en kruisverdiensten van de Heere Jezus Christus. Om Zijn bloed en Zijn volbracht werk mag de moordenaar aan het kruis het Paradijs betreden en met Christus zijn. Maar Johannes de evangelist evenzeer! Zonder enige verdienste zijnerzijds! Door het ontdekkend werk van God de Heilige Geest word ik van hoogmoed verlost en durf ik



De tekstwoorden van onze meditatie vindt u in de gelijkens van de arbeiders in de wijngaard. De mannen die slechts een ogenblik in de wijngaard hadden gewerkt kregen aan het eind van de dag tot hun verbazing en blijdschap een vol dagloon uitgekeerd. Ze kregen net zoveel als hun collega's die moe en bezweet in dezelfde rij stonden om hun geld, mannen die de ganse dag in de wijngaard werkzaam waren geweest. De laatstgenoemden vinden de behandeling van hun werkgever oneerlijk. Ze reclameren terstond. Wat denkt de heer van de wijngaard wel, dat ze zich met een footje laten afscheppen! Maar hun werkgever antwoordt vriendelijk dat hij ze toch geen onrecht doet? Hebt u de gehele dag gewerkt voor mij? Nu, dan krijgt u het overeengekomen dagloon. Of ergert u zich

niet meer boven een ander te gaan staan. Dan wordt het mij, om bij het beeld te blijven, een wonder dat ik na een werkdag met een vol loon naar huis mag.

Met dit alles is echter niet gezegd dat het er niet op aan komt hoe we leven. Wie denkt misbruik van Gods genade te kunnen maken, grijpt er eeuwig naast! Wie zonder meer rekent op Gods genade en liefde, heeft er niets van verstaan. Genade ontvangt men immers in de weg van schuldbesef en het roepen om genade? Eeuwig behoud is er immers in de weg van het aanroepen van de Naam van Christus? Aan de andere kant: wie Gods genade proeven mag zal erdoor veranderend! In een oprechte wederliefde zal het

Isaac Da Costa Fonds,
Postbus 400
3440 AK Woerden
tel.: 0348 - 48 99 29
fax: 0348 - 48 39 54
e-post: idcfonds@netscape.net

vervolg op pagina 2

Da Costa *nieuws*

Nr 8 - oktober 2003

vervolg van pagina 1

hart belijden: 'Ik zal U hartelijk liefhebben, HEERE, mijn Sterkte!', Psalm 18:2. En al is het waar dat Henoch 300 jaar met zijn God heeft gewandeld en de moordenaar aan het kruis om 5 voor 12 tot inkeer kwam en beiden toch hetzelfde loon ontvingen, toch meen ik te moeten stellen dat Henoch een veel rijker leven heeft gehad! Voor de Manasse's is er alle reden om een vergooid leven diep te betreuren.

Een mens moet van zijn ergernis verlost worden. Is uw hart boos, omdat en terwijl ik goed ben? Hebben wij niet allen gezondigd? Moeten we niet allen om niet gerechtvaardigd worden? Komt Christus Jezus, de Verwerfer der zaligheid niet alle eer toe? Hij heeft immers de ganse lange en hete dag gezwoegd en gezweet, tot bloedens toe, om verloren zondaren te redden? Wie door het geloof daar op zien mag krijgt wederliefde in het hart. En de dienst des Heeren wordt een ware liefdedienst!

Ds. K. Hoefnagel



Bouw vordert...

Tegelzetters dragen een tegeltje bij

Twee Barneveldse ondernemers, dhr. J. van Beek en dhr. J. Burgering, hopen D.V in december 2003 een aantal weken naar Israël te gaan. Daar gaan ze proberen in twee en een halve week het tegelwerk in de kerk en de bijgebouwen te doen. Een hele klus!

Voor ons aanleiding om hen enkele vragen voor te leggen. *Wanneer bent u op het idee gekomen om u aan te melden als vrijwilliger bij het Da Costa fonds?*

Een paar jaar geleden las ik in het Da Costa nieuws dat de heer Meijer, die op dat moment als voorman bij de kerkbouw betrokken was, vakbekwame mensen opriep om zich in te zetten voor de kerkbouw. Ik heb dat toen met mijn vrouw en met collega Burgering besproken en ons aangemeld.

Wat heeft u tot nu toe kunnen doen en wat gaat er nog gebeuren?

Tot nu toe hebben we vooral geprobeerd om sponsors te vinden. We hebben collega tegelzetters en andere bouwbedrijven aangeschreven met het verzoek of ze een aantal vierkante meters voor hun rekening wilde nemen. Tot nu toe heeft dat ruim € 10.000,- opgebracht.

Verder hebben we contact gezocht met een grote tegelfabriek in Spanje en proberen we daar tegen gereduceerde prijzen tegels in te kopen en naar Israël te transporteren. Voor de nabije toekomst is het plan om in december met een ploegje naar Israël te gaan om te tegelen. We hebben uit Israël bericht gekregen dat de bouw dan zover gevorderd is, dat er getegeld kan gaan worden. De ploeg zal, bij leven en welzijn, bestaan uit collega Burgering, de heer Meijer, ikzelf en een aantal werknemers.

Hoe gaat de bijdrage er ter plekke uitzien?

Zoals het er nu uit ziet komt in de kerkzaal en de foyer een gegoten vloer. De rest van het gebouw wordt helemaal getegeld. Daarbij komen dan nog de wandtegels in toilet-ruimtes en keuken. We willen proberen in twee en een halve week dit werk af te maken.

Wat is uw motivatie voor deze bijdrage?

Ik hou niet zo van grote woorden. Ik laat liever met m'n handen zien dat ik belangrijk vind om aan deze eerste Joods-christelijke kerk sinds vele eeuwen een bijdrage te leveren. Zodat Gods Woord daar straks mag klinken. We hopen en bidden om Gods zegen zodat we straks de kracht en gezondheid hebben om het werk daar te doen.



dhr. J. van Beek



dhr. J. Burgering

Da Costa *nieuws*

Nr 8 - oktober 2003

Monument voor Da Costa

Actievoeren voor een goed doel, is geen sinecure.

Hij was dichter, schreef liederen, had toonaangevende ideeën op het gebied van de gereformeerde theologie – en toch bleef hij onbekend in het grootste deel van de wereld. Isaac Da Costa, de man wiens naam onze stichting siert, is vooral bekend in Nederland.

Da Costa was in Nederland in meer dan een opzicht toonaangevend in de Nederlandse kerken. Zijn liederen werden beroemd en gelovigen in alle gereformeerde kerken leerden zijn gedichten waarden. Een punt waar hij tot op de huidige dag mensen inspireert en richting geeft, zijn zijn ideeën over de relatie tussen Israël en de kerk. Da Costa was zelf Joods en kwam op jonge leeftijd tot geloof in de Messias der Schriften.

Denkend over zijn afkomst en het raadsel van de afwijzing van Jezus als Messias door het overgrote deel van zijn volksgenoten, werd hij ertoe gebracht te schrijven over het verbond tussen God en Abrahams nageslacht. Hij schreef over waarom 'Israël' haar messias afwees en hoe die afwijzing het Licht aan de heidenen deed opgaan. En ook zijn toekomstverwachting over een herstel van Israël, nationaal en geestelijk, vertrouwde hij aan het papier toe. Zijn boeken, gedichten, liederen en ideeën waren al tijdens zijn leven een indrukwekkend monument.

In meer fysieke zin is het enige monument wat ons op dit moment aan Isaac Da Costa herinnert, zijn eenvoudige graf in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Een weinig opvallende granieten steen vermeldt onder het familiewapen alleen 'Isaac Da Costa'. Verder niets.

In deze situatie gaat binnen niet al te lange tijd verandering komen. Onlangs besloot de bouwcommissie en de kerkenraad van de Chesed VeEmet-gemeente van ds. Maoz dat de centrale kerkzaal van het nieuwe bedehuis officieel 'Olam Yitschak Da Costa', oftewel Isaac Da Costazaal, zal gaan heten. Een dankbetoon aan alle Nederlandse sponsors die hun steentje bijdroegen aan de bouw van dit 'gemeente-huis', maar vooral ook bedoeld om de nagedachtenis te eren van een uniek mens, die geen dag vergat te bidden voor de opening van de ogen van zijn 'broeders naar het vlees'.



Gemeentenuws in 't kort

De gemeente vraagt uw gebed voor de moeilijke situatie waarin de kerkelijke leiding zich bevindt. De kerkenraad bestaat uit 4 ouderlingen en 3 diakenen. Ouderling Sacha Seriapov is nog steeds ernstig ziek. De doktoren hebben nog steeds geen duidelijkheid kunnen krijgen over de oorzaak van de hevige rug- en zenuwpijnen die hij heeft. Daarbij is ouderling David Zadok met zijn gezin naar de Verenigde Staten vertrokken om daar twee jaar te studeren aan het Westminster Theological Seminary in Escondido.

Een eerste lezing van de rechtzaak die de gemeente heeft aangespannen tegen de gemeentelijke autoriteiten van de stad Petach Tikva, zal plaatsvinden op 24 november a.s. Het gaat om een zaak tegen de wereldlijke autoriteiten die diaken Ze'ev Bern hebben ontslagen op grond van zijn christelijke geloof, nadat druk op hen was uitgeoefend vanuit ultra-orthodoxe kringen. Als de autoriteiten van Petach Tikva de zaak verliezen, zal dit van grote invloed zijn op de rest van het land. Opnieuw een baanbrekende rechtszaak die de rechten van alle Joodse christenen in Israël zal bevestigen. Vrijheid van godsdienst is opnieuw de inzet. Dominee Maoz vraagt uw gebed.

Het tweede deel van de geïllustreerde kinderbijbel is gepubliceerd. Het gaat om het deel wat de boeken Jozua tot 2 Koningen beslaat. De uitgave is in Israël goed ontvangen. Een volgend deel van de kinderbijbel, waarbij de oorspronkelijke bijbeltekst uit het klassiek naar het modern Hebreeuws wordt vertaald, is in voorbereiding. Dit deel zal alle boeken van de profeten bevatten.

De 'Genade en Waarheid'-gemeente van ds. Maoz geeft een Russisch-talig tijdschrift uit, wat nieuwe immigranten uit Rusland met het Evangelie in aanraking wil brengen. Het tijdschrift zag de oplage de laatste 18 maanden stijgen van 1.500 tot 10.000 exemplaren en wordt gratis verspreid in de landen van de voormalige Sovjetunie. Het tijdschrift heeft een goede gereformeerde basis en tracht een bijbelgetrouw beeld over het Evangelie te promoten, alsook het anti-semitisme in de kerken te bestrijden. Verder wil het tijdschrift onder Joodse lezers een Joods-christelijk alternatief bieden voor het Messiaanse Judaïsme, wat het christelijk geloof wil vermengen met denkbeelden uit het jodendom.

Op 25 juli j.l. heeft een groep van 14 Joods-christelijke gemeenten in Centraal-Israël een pact gesloten. De overeenkomst regelt de samenwerking op het gebied van de kerkelijke tucht tussen de gemeenten onderling. Overeengekomen is alleen bijbelse gronden te laten gelden voor kerkelijke tucht en samen te werken en elkaar te helpen in kwesties die de kerkelijke tucht aangaan. De gemeente van ds. Maoz was een van de initiatiefnemers van het pact. De overeenkomst beoogt de tucht als instrument van christelijke liefde te laten gelden. Het is voor het eerst dat zoveel Joods-christelijke gemeenten een overeenkomst sloten. Israël telt ongeveer 35 gemeenten die allen onafhankelijk van elkaar bestaan en werken.

De kerk in Israël, onze zorg