

Gods wonderlijke wegen

Beste lezers,

In dit artikel willen wij u graag kennis laten maken met één van onze ambtsdragers, die ook evangelist is, namelijk Eddie Golder.

Eddie en zijn gezin (vrouw en twee zonen) emigreerden naar Israël vanuit de Oekraïne in 1990. Tamara, zijn vrouw kwam tot bekering in 1995 door het evangelisatiewerk en de prediking van onze gemeente Grace en Truth (Genade en Waarheid). Na enige tijd werd zij gedoopt en zo lid van de kerk. Een jaar later opende de Heere ook Eddie's hart en ook hij kwam tot bekering. In 1997 koos de gemeente Eddie als diaken en sinds 1999 is hij voorzitter van de diaconie.

Opmerkelijk is dat Eddie al mee ging evangeliseren met zijn vrouw en andere gemeenteleden voordat hij christen werd! Hij was er bij, hoorde de boodschap en de reacties van de mensen zowel als de antwoorden. Kennelijk gebruikte de Heere deze tijd om zijn hart te veranderen en hem tot bekering te brengen. Toen de gemeente de gaven en de bekwaamheden die de Heere hem had gegeven, opmerkte, is besloten hem te vragen voor een fulltime functie. Zodoende begon hij officieel in mei 2000 in het evangelisatiewerk naast zijn andere verantwoordelijkheden als voorzitter van de diaconie en voorzitter van de bouwcommissie (van de nieuwe kerk).

Eddie's werk als evangelist betekent dat hij samenwerkt met de andere evangelisten in de gemeente en ook binnen het Nationale Evangelisatie Comité (NEC). De NEC organiseert diverse evangelisatie-acties waarin verschillende gemeenten in het land participeren. Eddie's verantwoordelijkheid ligt hoofdzakelijk in het zuiden van Israël, in plaatsen als Askelon, Sederot, Kiryat Gat en Netivot. In deze steden leven meer dan 300.000 mensen en zijn er nauwelijks gemeenten - behalve in Askelon en Kiryat Gat. Zoals wellicht bekend, is Sederot het belangrijkste doelwit geweest van Hamas vanuit de Gaza en honderden raketten zijn daar de laatste jaren neergekomen.

De laatste maanden is er een evangelisatie-actie in verschillende steden in Israël geweest, speciaal gericht op Russische Joden. De gemeente Grace en Truth had de leiding van de actie. Diverse media zijn gebruikt, zoals advertenties in kranten, op bussen en billboards. Uitgeverij HaGefen zorgde voor het boek dat in deze actie werd gebruikt. Meer dan 1300 mensen reageerden met het verzoek om het boek te ontvangen. Velen werden daarna bezocht door Eddie en

andere evangelisten van de kerk. Het was verwonderlijk om de reacties van de mensen te zien en hoe de Heere de harten van hen bewerkte.

De meeste mensen hadden veel vragen over het Evangelie - vooral als het de eerste keer was dat zij het Evangelie hoorden - en over het feit dat Jezus Christus de beloofde Messias is. Met name vroeg men hoe ze bevrijd konden worden uit de ellende van verslaving. Er waren vele mogelijkheden om de liefde van God in Christus te verkondigen. Zijn vergeving door genade en de onvoorwaardelijke liefde van God, en dat Hij de kracht heeft ons te bevrijden van elke gebondenheid.

We hebben inmiddels enkele goede reacties opgemerkt en velen hebben interesse getoond in het woord van God en belangstelling om Bijbels te ontvangen. Zoals altijd zijn er mensen die het werk tegenstaan en het proberen te verstoren, omdat ze geloven dat Jezus niet de Messias van het joodse volk is. Eddie heeft enkele mensen ontmoet die de Holocaust hebben overleefd en die daardoor heel veel weerstand tegen het Evangelie hebben en tegen alles dat te doen heeft met God.

Door middel van deze inspanningen heeft de Heere, in Zijn goedheid, sommigen in de kerk gebracht en wij hopen dat ze bij ons zullen blijven en tenslotte tot bekering zullen komen. Deze Russische actie was in het bijzonder opgezet voor diegenen die verslaafd waren aan alcohol en drugs.

De laatste weken hebben Eddie en anderen voorbereidingen getroffen voor een volgende actie rond het joodse Nieuwjaar en de Grote Verzoendag. Er is nieuw evangelisatiemateriaal gemaakt, en veel tijd werd besteed in gebed en voorbereiding. Op dit moment zijn ze volop bezig met het bezoeken van mensen en het uitreiken van de boeken en de Bijbels aan degenen die naar antwoorden zoeken.

Eddie vertelt: "Gisteren stond ik in een van de straten van Askelon boeken uit te delen over de Feesten en hun vervulling in Christus. Een vrouw kwam naar mij toe en zei dat zij het boek een uur geleden van mij had ontvangen en het direct was begonnen te lezen. Nu had zij enkele vragen. Zij vroeg mij over de Messias en over bekering. Het gesprek duurde ongeveer een uur en aan het eind ervan gaf ze mij haar telefoonnummer en vroeg mij opnieuw contact met haar op te nemen.

De wegen van de Heere zijn wonderlijk! We zien het in het leven van Eddie. Zonder dat hij christen was, ging hij al op pad met andere evangelisten, en nu gaat hij uit en verkondigt het Evangelie aan anderen als een wedergeboren gelovige. Wij hopen dat ook anderen tot zaligmakende kennis van Christus Jezus zullen komen zoals Tamara en haar familie.

Tenslotte willen wij onze broeders en zusters danken dat zij voor ons bidden en ons ondersteunen, zodat wij het Evangelie kunnen brengen aan het joodse volk. Ook dank voor jullie liefde voor het joodse volk en het belang dat jullie hechten aan hun zaligheid.

David Zadok
ouderling in de gemeente Grace en Truth
namens Eddie Golder

10-jarig bestaan gevierd op Gezinsdag

Het was zaterdag 19 september een feestdag. Op het terrein van het Van Lodenstein college waren ruim 100 kraampjes opgesteld. Er waren lezingen, muziekbijdragen van verschillende koren, spelletjes voor de jeugd en nog meer ..., teveel om op te noemen. Het Isaac Da Costa Fonds had als bijzondere bijdrage de virtuele (digitale) Klagmuur in Jeruzalem op een projectiescherm van 8 bij 8 m gepresenteerd. Ook de foto van Jeruzalem, die bij velen bekend is, deed goede diensten voor het maken van een persoonlijke foto.

Het werd een dag om in dankbaarheid op terug te zien. We hopen op een mooie opbrengst. Onze dank gaat uit naar iedereen die deze dag tot een geslaagde dag heeft gemaakt



In Chinese en Malawiaanse kleding "in" Jeruzalem

en in het bijzonder de mensen van Stichting Bonisa en Stichting Stephanos waarmee mocht worden samengewerkt.

Cor van Brummelen, voorlichter

GASTLES ISRAËL, DA COSTA FONDS

Kruiningen 14 juli 2009,

Meneer en mevrouw van Brummelen komen vandaag in onze klas een gastles geven over Israël. Isaac Da Costa was een orthodoxe Jood die later is bekeerd. Het onderwerp van de les was Messiasbelijdende Joden. Meneer van Brummelen had een gouden en een zwarte ketting mee. De Gouden ketting is het werk van God. De zwarte ketting is het werk van de duivel. In de Middeleeuwen werden verschillende kruistochten georganiseerd door kruisvaarders. Kruisvaarders waren christenen die de moslims gingen verjagen uit Jeruzalem. In de Tweede Wereldoorlog werden ongeveer 6 miljoen Joden vermoord. Deze uitmoording wordt de Holocaust genoemd. In 1948 werd de staat Israël opgericht. Nu wonen er zo'n 7 miljoen Joden in Israël. Aan het eind van de ochtend kregen we

een vragenquiz. Enkele vragen van de quiz: Hoe heet de tegenwoordige Israëlische taal?

's Middags kregen we les in Hebreeuws. De opdracht was: schrijf je naam in het Hebreeuws.

We hebben ook een politiek debat gehouden met echt bestaande Israëlische partijen. Benjamin Netanyahu (meneer van Brummelen) was premier van Israël. De voorstellen in de Knesset (tweede kamer van Israël) waren: een muur tussen oost en west Jeruzalem. En een verdrag met Egypte sluiten in verband met de oorlog met Iran.

Jos van der Maas & Martijn Sinke,
leerlingen van groep 8 van de dr. Comrieschool te Kruiningen

Uw gift is van harte welkom en kunt u overmaken op rekeningnummer **560552629**

ten name van Isaac Da Costa Fonds te Woerden

Het Isaac Da Costa Fonds is erkend als ANBI.



Da Costa nieuws

periodieke uitgave van het Isaac Da Costa Fonds
nr. 27 - oktober 2009

Simson... Christus

"... en hij zal beginnen Israël te verlossen uit der Filistijnen hand."
(Richteren 13:5b)

Het is in een buitengewoon donkere fase van Israëls volksbestaan dat de Heere aan het volk de richters heeft gegeven. In die dagen is er geen koning in Israël. Een ieder doet wat recht is in zijn eigen ogen. Onder die richters neemt Simson wel een heel bijzondere plaats in. Een voorbeeld van godsvrucht is hij niet. Verre daarvan. Hij verkiest voor zich een vrouw uit het volk van de onbesneden Filistijnen. Dat is hem duur te staan gekomen. Op enig moment brengt hij zelfs een bezoek aan een publieke vrouw in Gazastad. Als de Heere hem niet had verlost door hem de kracht te geven uit de stad uit te breken en de stadspoorten weg te dragen, zou het zijn einde hebben betekend. Hoe zijn einde wel geweest is, weten we. Verleid door de flemende woorden van de valse vrouw Delila, bij wie hij zijn intrek heeft genomen, verkoopt hij zijn Nazireeërgeheim en komt als krachteloze in de gevangenis van Gaza terecht. In de tempel van Dagon vindt hij zijn einde...

"Zal ik verhalen van Simson?", zo vraagt veel eeuwen later de schrijver van de Hebreeënbrief. En dat, terwijl hij een opsomming geeft van de meest spraakmakende gelovigen uit de tijd van het eerste verbond... Zal ik verhalen van Simson? Van zijn weg en van zijn werk, van zijn roeping en van zijn geloof? Toch wel. Want deze Simson is een verlosser geweest van Israël. Een instrument in de hand van de Heere. Zijns ondanks. In veel opzichten zeker geen voorbeeld. Een mens die in zijn leven deed zien wat wij allemaal zijn: goddeloos, vleselijk en verkocht onder de zonde. Maar hij was een door God geroepene, een verkorene. Eén over wie bij tijden de Geest van de Heere vaardig werd. Die bij die gelegenheden in de kracht van zijn God z'n duizenden versloeg.

Zijn moeder al had de belofte ontvangen dat hij zou beginnen om Israël te verlossen uit de hand van de vijanden. Dat is ook gebeurd. Hij is hierin een voorafschaduw van de grote Simson. Nog al eens is Simson een antitype van de Heere Jezus. Simson, de man van geldingsdrang en zinnelijkheid. Daartegenover de Knecht des Heeren: "Weet van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart." Maar in de hand van zijn Zender is ook Simson een heenwijzing naar de grote Verlosser van Israël. Het einde van zijn leven laat het met name zien. Al is hij dan door eigen schuld uitgeschakeld, het verlangen om nog één keer voor het recht van Israëls God en voor Zijn dienst uit te komen, ligt hem zwaar op de ziel. Hij heeft het recht van de Heere meer lief dan zijn eigen leven. En zo gebeurt het dat de vijanden die hij in zijn sterven heeft gedood, meer zijn dan die hij gedood heeft tijdens zijn leven. Stervend heeft hij overwonnen. Vanwege de zaak van de Heere. Simson mocht beginnen. Christus heeft het voltooid. Hij, de rechtvaardige voor onrechtvaardigen. O God, verlos Israël!

Hij maakt op hun gebeden
gans Israël eens vrij
van ongerechtigheden.
Zo doe Hij ook aan mij!

Dordrecht,
ds. J.M.J. Kieviet



Jonge kerk in Israël



Afbouwplannen



10-jarig bestaan gevierd



Isaac Da Costa Fonds
Postbus 400, 3440 AK Woerden
T 0348 48 99 29
F 0348 48 39 54
E dacostafonds@kliksafe.nl

De jonge kerk in Israël

Joodse christenen zijn minderheid in de marge

Het is al weer jaren geleden dat ik er voor het eerst een voet binnen zette. Ik was student, verdiende bij als journalist en had me veel eigen gemaakt over de geschiedenis van Israël en het Joodse volk. En dit kon dus echt niet. Ik duwde de deur open van een sjofel kantoortje waar een samenkomst gaande was van een gezelschap Joden die in Jezus geloofden. Een jodenkerk dus. De laatste keer dat er een gemeente van gelovige Joden bij elkaar was, moet ongeveer rond het jaar 200 na Christus zijn geweest, zo had ik geleerd. Sinds die tijd, aldus de studieboeken, was het jodendom voor de Joden en het christendom voor de heidenen.

Het Isaac Da Costa Fonds, bestaat dit jaar tien jaar. In 1999 formuleerde het bestuur als doelstelling de jonge kerk in Israël te willen helpen bij kerkbouw. Later kwamen daar scholing van ambtsdragers en het uitgeven van lectuur bij. Tegelijk was het de bedoeling onze achterban voor te lichten over de Joodse staat en de jonge kerk die daar was ontstaan. Ik neem u mee op kerkvisite.

We gaan weer even terug naar dat sjofele kantoortje. Wat me daar eerst opviel: de ruimte was klein, het was er verschrikkelijk warm. Toch zongen de mensen, van wie een groot deel stond wegens gebrek aan zitplaatsen, vol vuur. Het oogde Russisch: forse vrouwen met hoofddoeken, in veel monden gouden tanden. Er werd in het Russisch gezongen. Maar ook: vriendelijk geknikt. Ik werd gewenkt naar een hoek waar iemand alles in het Engels vertaalde, kreeg handdrukken van mensen die ik nog nooit eerder had ontmoet.

Karakter

Deze eerste impressie geldt voor veel gemeenten in Israël. De kerk is jong. De gemeenten staan op zichzelf. Ze zijn niet groot, zo rond de honderd mensen. Vaak wordt vergaderd bij één van de leden thuis. De verhoudingen zijn informeel, familiair bijna. Meestal leidt een voorgangersechtpaar zo'n gemeente. Hij leidt de diensten en verzorgt pastoraat en onderwijs. Zij geeft ook les, meestal aan de kinderen en de vrouwelijke leden, en is een moederfiguur. Ze ontvangt mensen, voorziet van iets te eten en drinken, zorgt ervoor dat de bezoekers zich op hun gemak voelen. Een bijeenkomst is een combinatie van ontmoeting, bijbelstudie, zang en maaltijd.

Zo zijn ongeveer 85 groepen, gemeenten en kerken ontstaan. Kenmerkend voor alle is, dat Joodse gebruiken

in meerdere of mindere mate een rol spelen in het gemeentelven. Allereerst komen alle groepen en gemeenten op de sabbatdag (zaterdag) bijeen. Ze doen dat in een woonkamer, kantoor of zaal. Slechts drie gemeenten in Israël beschikken over een eigen huis van samenkomst. De sabbat is in de Joodse traditie het wekelijkse rustpunt, verankerd in de Tien Geboden. Voor de stichters van de Joodse staat was het in de jaren

voor 1948 geen vraag wat de rustdag van de nieuwe staat zou worden. Israël kent een zesdaagse werkweek die begint op Yom Rishon: op de Eerste Dag, zondag dus. Om de Dag des Heeren toch te markeren, komen veel gemeenten ook op zondagavond bij elkaar. Centraal, op één plaats, of in kleinere bijbelkringen of studiegroepen bij gemeenteleden thuis.

Joodse Feesten

Het Joodse karakter van de Messiasbelijdende Joden komt ook tot uiting in het vieren van de Joodse feesten: alle in het Oude Testament genoemde feesten worden op min of meer traditionele wijze gevierd. Pesach, het Feest van de Uittocht uit Egypte. Rosh HaShana, nieuwjaar. Het Wekenfeest, de vastendag Yom Kippoer (Grote Verzoendag), Het inwijdingsfeest Chanoeka, Looftentenfeest, Simchat Torah (Vreugde der Wet), en het Poerimfeest. Men viert ze thuis in gezinsverband of ook als gemeente met elkaar. In alle gevallen wordt een christelijke duiding toegevoegd, zoals bij Grote Verzoendag en Pesach stilstaan bij het lijden van Christus. De feesten lenen zich daar ook voor: inhoudelijk verwijzen ze naar de komende Messias en de christelijke heilsfeiten vonden meestal plaats tijdens een van de Joodse feesten. Omdat Kerst door de Vroege Kerk de vervanger werd van het heidense Midwinterfeest, wordt dit feest door de Joodse christenen in Israël niet gevierd.

Messiasbelijdend

Nog iets Joods: het woord 'christelijk' wordt vermeden. Daarom: Messiasbelijdend of Messiaans. Een gemeente kan in het Engels heten: 'Grace and Truth' Christian Assembly (Christelijke Gemeente 'Genade en Waarheid'). In het Hebreeuws is dit dan: Kehillat Meshichit 'Chesed Ve-Emèt' (Messiaanse Gemeente 'Genade en Waarheid'). Waarom deze spraakverwarring? In Israël is 'christelijk' een beladen term. Allereerst is er de geschiedenis. Vooral in de Middeleeuwen kwam veel Jodenhaat uit de kerk. Het kerkelijke antisemitisme zag in de verstrooiing van de Joden over de wereld en de verwoesting van de Tempel het ultieme bewijs van het eigen gelijk. God had de Joden verworpen en de christelijke Kerk was voor Israël in de plaats gekomen. In Oost-Europa werd het een gebruik om op Paaszondag de Joodse wijk binnen te trekken om Joden te molesteren. Vaak ontstond dan een pogrom: de opgehitste meute ging over tot extreem geweld, waarbij doden vielen. Men scandeerde dan: 'Hep, hep, hep!'

Een afkortingswoord uit de Vroege Kerk:

Hierosolyma Est Perdita (Jeruzalem is verloren). Voor de meeste Joden loopt van daar een rechte lijn naar de Holocaust waar Duitse soldaten op de gesp van hun riem de tekst 'Gott mit uns' droegen.

En tenslotte: in het jodendom geldt de regel, dat wie zich in een kerk laat dopen in feite is overleden. Hij of zij is overgegaan tot een ander volk en een andere wereld. Dat is het laatste wat de Joodse christenen willen: ze zijn Jood én christen.

Marge

Op dit moment telt Israël 7.424.400 inwoners (peiling 2008). Daarvan zijn 5.650.500 personen Joods, 1.513.200 personen behoren bij de Arabische minderheid (waarvan 1.142.000 personen moslim zijn en 120.000 christen). Het aantal Messiasbelijdende Joden wordt geschat



samenkomst van een gemeente in Jeruzalem

op ongeveer 9.000, verspreid over het hele land. Van belang om te weten is het feit dat dit getal voor 1990 de 3.000 zielen niet haalde. Dat was het jaar dat de grote immigratie uit de Sovjetunie op gang kwam en onder de honderdduizenden Russische Joden bevonden zich ook duizenden bekeerlingen, vrucht van het evangelisatiewerk door Russische baptisten. De gemeenten stroomden vol. Enerzijds een zegen, anderzijds veranderden de nieuwkomers het karakter van de gemeenten ingrijpend.

Geen gemakkelijke situatie

De gemeenschap bestaat uit evangelische gemeenten, charismatische gemeenten, gemeenten in de gereformeerde traditie en zelfs Hebreeuwse katholieken. Ze worstelen met cultuur, met theologische vragen over zaken als de Drie-eenheid en de Godheid van Jezus. Een minderheid in de marge, regelmatig doelwit van ultra-orthodoxe Joden. Zij zien de Joodse gelovigen als missionarissen die het Joodse volk willen laten overgaan tot een andere religie. In hun optiek 'genocide', volkenmoord. Immers, een Jood die christen wordt geldt als 'overleden'. Onze broeders en zusters in Israël hebben geen gemakkelijke positie.

Mogelijk bij God

Ik neem u nog even mee terug naar de zingende mensen in die te kleine en snikhete zaal, een paar jaar geleden. Ik ging er een paar weken achtereen naar 'de kerk', maar volgde alles een beetje afstandelijk. Toen werd het avondmaal gevierd. Als buitenstaander nam ik er geen deel aan. Een Russische immigrant, kersvers aangekomen, viel dat op. Met een mondvol Hebreeuws en onze handen en voeten begonnen we een gesprek. Maar hoe zeg je 'geen kerkelijk recht hebben' of 'bekering' in het Hebreeuws? Hoe de trits ellende-verlossing-dankbaarheid? In arren moede hakte ik: "Ik geloof niet genoeg." De man sloeg zich op de borst, zei dat hij dan voor mij zou bidden en gaf me – als een echte Rus – een ferme zoen

op beide wangen.

Ik ben het nooit vergeten. Deze mensen probeerden twee dingen tegelijk te zijn. Ze hadden welbeschouwd een krakkemikkige traditie, maar van de christelijke deugden hadden ze alles begrepen. Daar waren ze: mensen van Joodse komaf en oprechte christenen. Onmogelijk bij de mensen, mogelijk bij God.

André Diepenbroek, adviseur

CHRISTIAN MINISTRY TO ISRAEL ERKEND DOOR CANADESE OVERHEID

Vanuit Canada ontvingen wij het verheugende bericht dat onze partner-organisatie Christian Ministry to Israel (CMI) door de overheid erkend is als Charitable organisation (liefdadigheids of non-profit organisatie). Dit betekent dat voor CMI alle lichten op groen staan om hulp te gaan geven aan de Messiasbelijdende gemeenschap in Israël. CMI zal daartoe nauw samenwerken met uitgeverij HaGefen van David Zadok. CMI is een interkerkelijke stichting waarvan de bestuursleden op dit moment alleen nog uit de kring van de Free Reformed Churches (zusterkerk van de Christelijke Gereformeerde Kerken) afkomstig zijn. We zijn blij met deze ontwikkelingen waarmee de basis van steun voor het werk in Israël een belangrijke verbreding heeft gekregen.

JJ, de Jong, secretaris

LAATSTE NIEUWS OVER DE AFBOW

... blijft u met ons meeleven?



De kerk in aanbouw

In Israël wordt verder gewerkt aan de bouwplannen voor de kerk. Er is een voorlopige kostenraming gemaakt, die in de komende weken nader uitgewerkt wordt. De principe-afpraak is gemaakt dat de kosten voor de afbouw voor 50 % door het bouwfonds in Israël en voor 50 % door het Da Costa Fonds, opgebracht zullen worden. Wij verwachten in de komende weken uitsluitel te krijgen over de definitieve afbouwsom. Dan willen we u graag informeren. Op dit moment werken wij ook aan een plan om de benodigde fondsen te werven via onze achterban, met name

het zakenleven. In de afgelopen weken werden we bemoedigd door een gift van maar liefst € 55.000,- voor de afbouw. Ook aan het bouwfonds in Israël zijn belangrijke toezeggingen gedaan. We zijn dankbaar dat we in deze fase gekomen zijn en we hopen dat de Heere het verdere verloop wil zegenen.

Blijft u met ons meeleven?

JJ, de Jong, secretaris

VOORLICHTINGSAAANBOD

Zoekt u nog een spreker in het komende vergader-winterseizoen? We komen graag om een presentatie te geven op:

jeugdverenigingen,
ouderenmiddagen en -avonden,
gemeentebijeenkomsten,
jaarvergaderingen,
bijeenkomsten van interkerkelijke verenigingen,
bijeenkomsten van stichtingen,
gespreksgroepen,
basisscholen,
middelbare scholen
enzovoort.

Heeft u interesse?

Bel, sms of mail dan naar:

C. van Brummelen

tel 0318-524482

tel 06-17496324

e-mail cvanbrummelen@dacostafonds.nl

En als u een beurs, braderie of markt organiseert, zijn we ook graag van de partij.