

Da Costa

periodieke uitgave van het Isaac Da Costa Fonds
nr. 34 - mei 2012

nieuws



De afbouw van de kerk
is gestart



Krachtige steun uit Canada



Juju Munayer ziet uit naar
de nieuwe kerk

Doe wel bij...

Doe wel bij Sion naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op. (Psalm 51:20)

Psalm 51 is één van de bekendste Psalmen en zeker de bekendste boetepsalm. David belijdt in deze psalm zijn schuld voor God. Hij kleineert zijn schuld niet als hij erkent tegen God alleen te hebben gezondigd, maar onderstreept zo de grootheid van zijn kwaad. Achter zijn concrete zonden ziet David zijn zondige bestaan. Hij weet: 'Ik ben in zonden ontvangen en in ongerechtigheid geboren.'

Ieder mens wordt als kind des toorns geboren. Die werkelijkheid verbindt alle mensen met elkaar. Alleen lang niet elk mens weet dat hij een kind des toorn is. Als mensen de Bijbel niet bezitten en de Bijbel nooit hebben gelezen, valt dat te begrijpen. Zonder Gods openbaring begrijpen wij niet wie wij zijn, weten we niet wat de diepste bedoeling van ons leven is en hoe wij ertoe komen daaraan te voldoen.

Echter als wij de Bijbel bezitten en zelfs ijverig bestuderen is dat ook mogelijk. Zonder het licht van Gods Geest ligt er een deksel op ons hart bij het lezen van de Bijbel. De wegen van de synagoge en de christelijke kerk gaan niet alleen uiteen bij het antwoord op de vraag of Jezus de beloofde Messias is, maar ook of wij mensen de wet van God wel kunnen vervullen. De christelijke kerk zegt: nee en de synagoge: ja. Wie niet inziet dat er geen weg tot God is door de wet, heeft Jezus als Middelaar niet nodig.



Dit geldt niet alleen voor het overgrote deel van het Joodse volk maar helaas ook voor menigeen die de naam van christen draagt. Wij kunnen met de lippen belijden dat Jezus de enige Zaligmaker is, terwijl die belijdenis niet is doorleefd. Wie werkelijk uit Christus mag leven, is aan de wet en aan zichzelf gestorven. Iedere generatie, ieder mens heeft wedergeboorte nodig om daarbij te leven, om uit Christus te leren leven.

Bid om de vrede van Jeruzalem

Als we dat geleerd hebben of nog dieper hebben mogen leren, gaan we bidden om de opbouw van Jeruzalem. David voelde dat hij met zijn zonde de zaak des HEEREN ernstige schade had toegebracht. Hij had de vijanden des HEEREN aanleiding gegeven de naam des HEEREN te lasteren. De muren van Jeruzalem waren bij wijze van spreken afgebroken.

Persoonlijke zonden van één lid van Gods gemeente, hebben gevolgen voor de gehele gemeente. David smeekt of de HEERE de muren van Jeruzalem op wil bouwen. Zo mogen wij smeken of de HEERE wereldwijd Zijn Kerk wil planten en tot bloei brengen.

Laten we dan ook bidden of de HEERE dat volk waaraan Hij als eerste volk Zijn Woorden toevertrouwde en waaruit onze HEERE Jezus Christus is voortgekomen, met Zijn heil wil bezoeken. Bid met een algemene stem om vrede voor Jeruzalem. Het ga hen wel die U be-minnen.

ds. P. de Vries

קרן 'צחק דה קוסטה

**ISAAC
DA COSTA
FONDS**

Postbus 400, 3440 AK Woerden
T 0348 48 99 29

E info@dacostafonds.nl | www.dacostafonds.nl

Afbouw van start

Groen licht voor de afbouw van de kerk in Kanot

Het is zover: de afbouw van de kerk is van start gegaan, nadat in de afgelopen maanden de laatste hindernissen zijn opgeruimd!

Zo kon met de gemeentelijke overheid overeenstemming bereikt worden over de vergunning voor de afbouw. De burgerlijke gemeente zal het proces volgen, zodat straks ook een vergunning voor gebruik van het kerkcomplex kan worden afgegeven. De opbouwende opstelling van de overheid hebben we als zeer bemoedigend ervaren.



Bouwactiviteiten starten

Management geregeld

Verder is een contract afgesloten met de firma Sar El voor het coördineren en managen van het bouwproces. Directeur van deze firma is de Messiasbelijdende Jood Samuel Smadja. Zijn medewerker Yossi zal de bouw begeleiden. Sar El heeft ruime ervaring bij bouw- en verbouwprojecten ook in de kring van Messiasbelijdende Joden.

Een bouwcommissie bestaande uit leden van de Grace and Truth gemeente – waaronder ouderling Zadok – en vertegenwoordigers van het Da Costa Fonds en een vertegenwoordiger uit Canada blijven verantwoordelijk voor de bouw. Projectmanager Yossi is vervolgens met diverse aannemers in gesprek gegaan en heeft contracten met hen afgesloten. Inmiddels zijn de aannemers bezig met de voorbereidingen voor de diverse klussen. Zo zijn de ramen en deuren besteld en zijn ook de andere bouwmaterialen gekocht. De bouwplaats en de kerk zijn opgeruimd, zodat er goed gewerkt kan worden.

Financiële steun

Financieel zijn we zover dat er inderdaad aan-

besteed kan worden. De eerste aanbetalingen zijn gedaan. Toch is er nog veel geld nodig. Niet alleen voor de afbouw zelf, maar ook voor de inrichting van het gebouw. Gelukkig staan we er als Da Costa Fonds niet alleen voor; de gemeente Grace and Truth zelf draagt bij en zoekt fondsen bij haar andere contacten. En er komt belangrijke steun uit Noord-Amerika.

In Canada zijn twee reformatorische stichtingen inmiddels actief om gelden voor de bouw in te zamelen (zie kader: "Krachtige steun uit Canada") en ook uit de Verenigde Staten komen fondsen. Dat is allemaal hard nodig om het bedrag van 700.000 euro voor de afbouw op te kunnen brengen. Zo willen we schouder aan schouder de afbouw en ingebruikneming van het gebouw mogelijk maken.

Uitzien naar eigen kerk

De gemeente Grace and Truth is enthousiast over de ontwikkelingen. De ruimte, die men nu gebruikt is al jaren veel te klein. Een tijd lang kon men een nabijgelegen zaal huren voor de zaterdagse bijeenkomsten, maar dit is inmiddels niet meer mogelijk. Uit gesprekken met gemeentelieden blijkt, dat het gemeenteleven ook door de weeks te lijden heeft van het ruimtegebrek. Men ziet uit naar een eigen plaats van samenkomst, waar zeven dagen per week ruimte is voor gemeente activiteiten. Wij menen op te merken dat het bouwproject, meer nog dan voorheen, leeft in de gemeente.

Verwachting...

Projectmanager Yossi is vrij stellig, als hij aangeeft, dat de afbouw eind december 2012 klaar moet zijn. Dat zou betekenen dat direct daarna het gebouw gebruikt kan gaan worden voor de gemeentelijke samenkomst. De verschillende ruimten moeten verder ingericht worden en de kantoorruimten verhuurd. Mogelijk is dat de uitgeverij Hagefen van ouderling David Zadok een deel zal gaan huren.

Doe wel... aan Israël

Zo is het dan eindelijk zo ver dat het einde van het bouwproces in zicht komt. We vragen u om tijdens deze laatste bouwfase de Joodse gemeente hartelijk te steunen. Uw financiële bijdrage en uw gebed blijven nodig.

Want: "Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan;..." (Psalm 127:1)

Wij hopen in de komende maanden via nieuwsbrieven en andere mailing u op de hoogte te houden. Bij voorbaat dank voor uw betrokkenheid en meelevens.

J.J. de Jong - secretaris

Aannemer gaat aan de slag



Aannemers overleggen



Krachtige steun uit Canada

In het westen van Canada, in de staat Alberta, is door een aantal personen een nieuwe stichting opgericht met als doel het ondersteunen van de kerkbouw in Kanot. Deze stichting, Ezra for



Hank Arnoldussen,
initiatiefnemer
Canadese stichting

Israel, heeft in enkele maanden maar liefst 80.000 euro ingezameld. De voorzitter en initiatiefnemer van de stichting, de heer Hank Ar-

noldussen, geeft aan dat het voorlopige doel is om 100.000 euro bij een te brengen.

Maar ook daarna zal de steun doorgaan. Vanuit het Da Costa fonds ervaren we deze enthousiaste bijdrage als een grote steun in de rug. Ook anderen in Canada en de V.S. geven hun steun. Zo mogen we schouder aan schouder staan voor dit goede doel.

Uitzien naar de nieuwe kerk

door Juju Munayer

Reeds 21 jaar ben ik lid van de Grace & Truth Gemeente. In deze jaren genoot ik het voorrecht niet alleen lid te zijn, maar ook actief betrokken te zijn. De Heere gaf mij de kracht daarvoor. Onder andere was ik lid van het bestuur van de Vrouwenvereniging, die vergaderingen en evenementen organiseerde voor de dames van de kerk, en enkele jaren was ik in het bestuur van de bouwcommissie van de nieuwe kerk.

Mijn naam is Najua (Juju) Munayer, geboren in Lod in een Palestijns Christelijk gezin. Ik kwam bij de Grace & Truth Gemeente nadat ik enkele jaren de Bijbelstudie in het huis van mijn ouders had bijgewoond. Op jonge leeftijd ben ik getrouwd en kreeg ik een dochter en een zoon en werkte als verpleegster in het ziekenhuis.

Grace en Truth werd mijn geestelijk huis en de leden werden mijn familie. De Heere liet mij door tijden gaan, die een beproeving vormden, vooral met mijn echtgenoot. De ouderlingen onderwezen me, dat de oplossingen altijd zijn in en door Gods Woord, zelfs wanneer we er geen prijs op stellen, wat we lezen en erin zien.

De gemeente als geestelijke familie

De gemeente nam mij aan met een open hart, vooral gedurende de tijd, dat ik door een pijn-

lijke scheiding moest gaan. Het was in die tijd dat de ouderlingen me thuis opzochten, mij onderwezen in de Schrift over allerlei onderwerpen en hoe ik moet volgen, wat het ook mag kosten. In die moeilijke tijd was de predikant Baruch Maoz als een vader voor mijn kinderen en David Zadok als een oom voor hen. De leden van de gemeente waren als broers en zusters voor mij. Mijn geestelijk leven ging op en neer, maar de kerk heeft me altijd lieflijk gecorrigeerd en leidde mij met veel liefde en zonder mij te veroordelen. Het resultaat was dat ik toenam in mijn geloof en verstaan van Gods liefde. Ook in die tijd leerde ik van hen, dat de Heere mij gaven heeft gegeven om de kerk te dienen en dat ik die kan gebruiken tot Zijn eer.

Oude behuizing te krap

Vele jaren zijn we bijeengekomen in de kantoor-



Juju in de gemeente Grace en Truth

ruimten van HaGefen-drukkerij. In de loop van de tijd is het aantal gemeenteleden gegroeid en de plaats werd te klein voor ons. Ik was teleurgesteld wanneer ik nieuwe mensen zag komen, die geïnteresseerd waren, maar als ze het gebrek aan ruimte constateerden, zich niet op hun gemak voelden en stopten met het bezoeken van de diensten.

Tijdens de dienst zaten veel mensen buiten en anderen moesten staan gedurende de gehele dienst. Nu we dichtbij een grote hal hebben gehoord, zien we dat er meer mensen komen en dit geldt vooral voor de doven onder ons, die



Najua Juju Munayer





bij ons al jarenlang naar de preken komen luisteren, die voor hen vertaald worden in gebarentaal.

Voor de klas

Als sabbatschool onderwijzeres is het moeilijk voor mij om de kinderen les te geven in een overvolle ruimte, waar dure kantoorcomputers van de HaGefen drukkerij binnen het bereik van de kinderen staan. Het is dan extra moeilijk om de aandacht van de kinderen gevangen te houden en de orde te handhaven.

Mijn droom is dat we in elke klas een kast zullen hebben, zodat we de benodigde spullen in de klas kunnen bewaren, en een whiteboard, zodat we makkelijker les kunnen geven en de kinderen hun tekeningen en creatieve werkjes kunnen ophangen. We zullen in staat zijn om een koor te vormen dat ondersteunt bij het zingen in de kerk. En tot slot zou het gebouw in de middag gebruikt kunnen worden voor extra onderwijs aan kinderen in de omgeving. Persoonlijk geloof ik dat al deze wensen werkelijkheid kunnen worden met de hulp van broeders en zusters zoals u.

Einde in zicht

Ik ben zo blij dat we in staat zijn de bouw van de kerk te hervatten en helemaal af te maken. Het zal dan mogelijk zijn veel mensen en andere groepen te dienen. We zullen in staat zijn zo-

merkampen voor kinderen te houden vanuit verschillende gemeenten, seminars en doopdiensten te houden. Verder denk ik dat het goed zal zijn een klein gedeelte van het gebouw te verhuren aan ongelovigen, zo kunnen we voor hen tot een getuigenis zijn.

In het begin moet ik u toegeven, waren er bij mij twijfels over het gebouw. Het leek mij te groot en zelfs verkwistend en ik vroeg me af, hoe we zo'n gebouw zouden kunnen onderhouden. Maar de wil van God is goed en volmaakt en goed om te aanvaarden. Het gebouw zal zijn tot Zijn eer en de mensen over het hele land zullen niet hoeven te piekeren waar ze hun huwelijksplechtigheid zullen houden. We zijn zo dankbaar dat zoveel mensen uit verschillende plaatsen en in het bijzonder vanuit Holland ons helpen in de voortgang van het bouwproces. Het gaat in wezen niet om het gebouw, maar om het gebruik ervan tot Zijn eer.

Uitzien wegens handicap

Er zijn ouderen en andere mensen in de kerk, die een lichamelijke handicap hebben; zelf ben ik één van hen. Ik verplaats me in een rolstoel en het is erg moeilijk voor mij om de hal te bereiken die wij nu huren.

Er zijn drie tot vier mannen nodig om mij op te tillen met mijn rolstoel over de trappen. Ik ben altijd bezorgd hoe ik de badkamer kan gebruiken, voor velen is dat geen probleem; voor hen,

die in een rolstoel zitten, is het een reusachtig punt. U begrijpt zo, waarom ik ook voor mij persoonlijk uitkijk naar de verhuizing naar het nieuwe gebouw.

Hartelijk dank voor dit interview en Gods zegen,

Najua Juju Munayer

(geïnterviewd door ETTY ZADOK)

Trouwe sponsor overleden

Op 21 november 2011 is overleden de heer A. Moermond uit Zierikzee. Hij was reeds verschillende jaren een trouwe steunpilaar voor het bouwproject. Het is verdrietig dat hij niet heeft mogen meemaken dat de kerk in gebruik genomen wordt. Het da Costa fonds heeft uit de nalatenschap onder andere twee percelen grond geërfd. Deze zijn inmiddels verkocht en de opbrengst, € 57.500 is ter beschikking van de afbouw gekomen. De trouwe steun van de heer Moermond heeft ook in de Grace and Truth gemeente grote indruk gemaakt. Wij hopen daar later nog op terug te komen.

Kerk zonder klokkentoren

Het nieuwe huis van samenkomst en gebed voor de Grace & Truth Gemeente ziet er duidelijk anders uit dan de meeste christelijke kerken in Europa. We willen u hierna uitleggen dat dit voor ons een kwestie van stijl is.

Een kerkgebouw moet natuurlijk voldoen aan een aantal vereisten. Voldoende zitplaatsen, gewenste andere ruimten enz. Omdat de gemeente Grace & Truth groeit, is vastgesteld dat 600 mensen een plaats in de nieuwe kerk moeten kunnen vinden. En naast de kerkzaal zijn ruimten nodig voor onder meer de kerkenraad, de bibliotheek, voor het houden van andere bijeenkomsten en ruimte voor kantoorfaciliteiten. Naast deze functionele eisen was er ook een duidelijke wens om het gebouw de uitstraling mee te geven van een Joods-Christelijk gebedshuis. Dat is in grote lijnen de opdracht die de architect meekreeg.



Oriëntaalse stijl van de synagoge in Berlijn

Eisen vanuit de overheid

Net als in Nederland heeft de Israëlische overheid uitgebreide regels ten aanzien van het grondgebruik. Streekplannen, bestemmingsplannen en plannen op lokaal niveau. Op de plaats waar het kerkgebouw zou verrijzen, geldt een bestemmingsplan dat publieke gebouwen toestaat. Maar het gebouw zou wel multifunctioneel moeten zijn. Geschikt voor diverse doeleinden. Het ontwerp waarmee de vergunning werd aangevraagd, moest hieraan voldoen.

Messiasbelijdende architect

Philip Bean, Joods christen en architect, heeft het gebouw ontworpen. Hij is in de jaren tachtig

afgestudeerd op het gebied van architectuur in Amerika en heeft speciaal onderzoek naar Bijbelse architectuur en vormgeving van synagogen in het Midden-Oosten gedaan, waarover hij ook een proefschrift heeft geschreven. Op zijn site www.phichitecture.com kunt u meer over hem lezen en zijn ontwerpen bekijken. Bean maakt bij zijn werk overvloedig gebruik van de elementen die we in het Midden-Oosten nu nog in de religieuze gebouwen kunnen vinden.



Oosterse en Joodse elementen

In heel veel religieuze gebouwen in die regio vinden we bijvoorbeeld boogvormen en koepels terug, met name bij Byzantijnse kerken. De daken van het nieuwe kerkgebouw zijn daarom ook vrijwel allemaal boogvormig geworden. De basisvorm van oosterse gebouwen is meestal eenvoudig en rechthoekig. Vaak is gebruik gemaakt van sierlijk metselwerk en zijn de ramen klein, om het te veel aan zonlicht en hitte buiten te sluiten. Verder is een heel duidelijk Joods element gebruikt, namelijk de richting van het gebouw. Traditioneel bouwen de Joden hun

synagogen zo, dat zij in de richting van Jeruzalem kunnen bidden. Een ander Joods element is het feit dat het lees- en spreekgestoelte midden in de kerkzaal komt te staan; de gemeente is vergaderd rondom het Woord. Het zijn allemaal elementen die in Kanot, in het nieuwe huis van samenkomst heel duidelijk zijn te herkennen.

Kerk zonder klokkentoren...

In het ontwerp zult u tevergeefs een aantal bekende christelijke elementen uit onze eigen kerken terugvinden. Met name de kruisvorm in onze oude kerken ontbreekt. Het kruis roept in het algemeen bij de Joden teveel pijnlijke herinneringen op aan eeuwen van verdrukking en verguizing door de christelijke kerk in Europa. Verder mist u een imponerende toren. Joden lieten zich nooit met klokgelui oproepen om naar de synagoge te komen. Dat is iets van christenen in Europa.

Wat zegt dit gebouw de Joden?

Joden zien direct dat het gebouw een religieuze bestemming heeft. Het past qua stijl en vorm bij hen. Een gebouw wat de Joodse Israëliërs zegt: dit is een Joods gebouw, een huis van samenkomst en gebed, waar de God van Abraham, Izak en Jacob wordt aanbeden. De God en Vader van de HEERE Jezus Christus, de Messias van Israël, de Koning der Joden.

*André Diepenbroek, adviseur,
Margriet Westmaas, redactrice
Cor van Brummelen, voorlichter*



Boogvormen in de muren van het nieuwe complex

Waar gaat ons geld naar toe?

In dit artikel wil ik uitleg geven over de financiële kant van onze Purim Pakketten actie.

Daarbij wil beginnen met het prijspeil in Israël. De economie van Israël is vooral gebaseerd op de export van technologisch hoogwaardige apparatuur en landbouwproducten. Omdat veel andere producten zoals grondstoffen moeten worden geïmporteerd heeft Israël meestal een fors tekort op de handelsbalans. Tegelijk zijn de interne kosten voor het land hoog. Er moet een kostbaar veiligheidsapparaat in stand worden gehouden, samen met een relatief groot, modern en zeer goed uitgerust leger. Dit leidt ertoe dat de belastingdruk flink is en de prijzen zijn dan ook vergelijkbaar met die in ons land. In 2012 konden meer dan 200 Poerimpakketten, gevuld met levensmiddelen, gebruiksartikelen en lectuur worden verzonden aan Joodse soldaten.

De pakketten kostten NIS (New Israelian Shekel) 260,- per stuk inclusief de meegezonden Bijbel en andere lectuur en inclusief de verzendkosten. In totaal kostte deze actie zodoende een



bedrag van NIS 53.100,- wat ongeveer gelijk is aan EURO 10.700,-.

Over de maanden januari, februari en maart 2012 bedroegen onze inkomsten voor de Poerimpakkettenactie in totaal EURO 9.608,83, en daarmee is deze actie dus bijna kostendekkend geweest.

Mag ik u vanaf deze plaats hartelijk danken, in de eerste plaats voor uw gebeden, maar ook voor uw liefdegaven die dit project wederom mogelijk maakten?

J. van der Vlies, penningmeester



Even voorstellen

Mijn naam is Margriet Westmaas en ik ben sinds november als vrijwilliger toegetreden tot het IDCDF. De heer van Brummelen wenste redactionele steun voor het Da Costa Nieuws, dus neem ik de functie van mederedactielid op me. Het vergaren van nieuws en het overbrengen van informatie aan u allen, geeft mij het goede gevoel van nuttig bezig te zijn.

Oproep aan Israëli-reizigers



Elk jaar gaan er veel mensen uit onze achterban naar Israël. Om met eigen ogen de plaatsen

te zien waar de Heere Zijn heilsdaden deed. Voor de meesten is zo'n reis onvergetelijk. En natuurlijk worden er dan veel foto's gemaakt.

Voor het samenstellen van onze Nieuwsbrief en andere PR-materialen hebben wij regelmatig behoefte aan foto's met een echt Joodse uitstraling. Bijvoorbeeld van Joodse plaatsen, Joodse feesten en Joodse mensen. En Messiasbelijdende Joden. Als u dergelijke foto's hebt, en ze voor ons gebruik wilt afstaan, ontvangen wij deze graag. U kunt ze eenvoudig e-mailen en als het er wat meer zijn ze ons sturen via de gratis site www.wetransfer.com. Mijn e-mailadres is: cvanbrummelen@dacostafonds.nl.

Graag erbij vermelden waar de foto's genomen zijn en zo nodig wat er te zien is. Alvast heel erg bedankt voor de inzendingen!

Cor van Brummelen, voorlichter

Colofon

Bestuur Isaac Da Costa Fonds

Ds. K. Hoefnagel, voorzitter (Meerkerk, CGK)

J.J. de Jong, secretaris (Woerden, GG)

J. van der Vlies, penningmeester (Driebergen, PKN)

M. Dankers (Den Helder, HHK)

Ds. A.A. Egas (Nieuwkoop, CGK)

Ds. N.P.J. Kleiberg (Veenendaal, HHK)

J.H. Mauritz (Woerden, GG)

R.J. Seip (Ridderkerk, GG)

Ds. J.W. Verweij (Leusden, GG)

Ds. A. Vlietstra (Katwijk aan Zee, HHK)

Adviseurs

A. Diepenbroek (Dordrecht, CGK)

G.J. Roukens (Ridderkerk, GG)

Comité van aanbeveling

Ds. P. den Butter (Veenendaal, CGK)

Dr. W.J. op 't Hof (Urk, HHK)

Ds. C. Hoghem (Genemuiden, GG)

Ds. J.M.J. Kieviet (Dordrecht, CGK)

Ds. A. Kort (Krimpen aan den IJssel, OGG)

Ds. L.W. van der Meij (Driebergen, CGK)

Ds. G. J. Moens (Meliskerke, GG)

Ds. B. Reinders (Staphorst, HHK)

G. Roos (Kampen, GG)

Ds. W. Silfhout (Capelle aan den IJssel, GG)

Ds. J.G. van Tilburg (Waddinxveen, HHK)

C. van Vianen (Nieuwpoort, CGK)

Ds. W. Visscher (Amersfoort, GG)

Ds. K. Visser (Barendrecht, CGK)

Dr. P. de Vries (Boven-Hardinxveld, HHK)

קרן יצחק דה קוסטה

**ISAAC
DA COSTA
FONDS**

Uw liefdegift voor de Messiasbelijdende Joden in Israël is van harte welkom. Bij voorbaat danken wij u daarvoor. Ons banknummer is

560552629

ten name van Isaac Da Costafonds te Woerden
Het Isaac Da Costa Fonds is erkend als ANBI.

**Voor alle data in de Nieuwsbrief geldt:
Zo de HEERE wil en wij leven.**