



STEUNFONDS ISRAËL

NIEUWS

Jaargang 15 • Nummer 52

GRACE & TRUTH 40 JAAR

Op 20 oktober herdacht de Grace and Truth gemeente in Kanot haar 40 jarig jubileum. Het da Costa fonds onderhoudt al vele jaren hartelijke contacten met de gemeente en steunde haar in de bouw van de kerk. In dit kerkgebouw vond ook de herdenkingsdienst plaats. De stichter van de gemeente dominee Baruch Maoz sprak over de eerste jaren en de opbouw van de gemeente. Dominee David Zadok, de huidige predikant, memoreerde Gods trouw in de bewogen geschiedenis van de gemeente.

Er waren diverse buitenlandse gasten aanwezig, waaronder een delegatie van het da Costa fonds en het Deputaatschap voor Israël. Namens beide organisaties overhandigden ds. K. Hoefnagel en ds. W.

Silfhout een geschenk in de vorm van een houtsnijwerk, voorstellend het strijken van het bloed aan de bovendorpel en zijposten in de nacht van de uittocht uit Egypte.

Enige Weg ter zaligheid

De gemeente Grace and Truth is actief op veel terreinen. Zo heeft het evangelisatiewerk een grote plaats. Evangelist Eddy Golder zoekt verschillende wegen om mensen met het Evangelie in aanraking te brengen. Een recent initiatief is om mensen die de Holocaust hebben overleefd te steunen met maaltijden tijdens de Joodse feesten en met dagtrips naar bezienswaardigheden. Deze snel slinkende groep mensen verdient onze zorg. Het is groot als zij gewezen kunnen worden op de Enige Weg tot zaligheid, Jezus Christus.

Vernieuwing huisstijl

U heeft het vast al gezien: het Isaac da Costa Fonds heeft zijn naam uitgebreid met 'Steunfonds Israël' en bovendien een nieuw logo in gebruik genomen. Een beeldmerk waarin de vertrouwde poort uit het vorige logo terugkomt op een eigentijdse manier.

De nadruk ligt daarbij op de hoeksteen bovenin (Mattheus 21:42). De kleuren? Olijfgroen, Israël-blauw en Nederland-oranje! Het logo wordt op termijn in alle uitingen van ons steunfonds doorgevoerd.



Onvoorstelbare misdaad

De Holocaust of Shoa is de benaming voor de massamoord door het Duitse Naziregime en haar handlangers op naar schatting 6 miljoen Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op de golven van het groeiende antisemitisme aan het eind van de 19e en begin 20e eeuw, voerden de Nazi's een geraffineerd systeem in om in korte tijd en op industriële wijze zo veel mogelijk Joden in Europa te vernietigen.

Hoewel er in de voorgaande jaren al vele duizenden Joden waren omgebracht werd de finale beslissing voor de "endlösung" van het "Jodenprobleem" genomen tijdens de Wannsee conferentie nabij Berlijn op 20 januari 1942. Deze onvoorstelbare misdaad mag nooit vergeten worden. De laatste overlevenden van deze moordmachine, die in die jaren vaak nog kind waren, vragen ons meelevens.



MEDITATIE

"De doorboorde Middelaarshanden van de HEERE Jezus Christus"

Zes miljoen Joodse mensen zijn in de vernietigingsmachine van Hitler gedood. Welke diepe sporen van leed en ellende heeft dit getrokken bij degenen, die het hebben overleefd. Mensen die als een enkeling mochten ontkomen. Terecht wordt er aan deze mensen nog aandacht besteed. Het aantal overlevenden wordt steeds kleiner.

Hebben wij geen ereschuld naar deze slachtoffers? Laten wij er niet aan voorbij gaan, zoals tijdens de Tweede Wereldoorlog en daarna veel is gebeurd. Wij hebben de zeer goede boodschap van het Evangelie te danken aan die Joodse Man. Hij werd een met hen, uit de maagd Maria uit het zaad van David. Zo nam hij onze ontadelde natuur aan om ons in alles gelijk te worden, uitgenomen de zonde. Maar Hij, Die geen zonde gekend heeft, nog zonde gedaan heeft, is tot zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid voor God in Jezus Christus.

Wie Deze Rechtvaardige heeft leren kennen, heeft een warm hart voor zijn/haar Joodse naaste! Die begeert dat de schat die ons is toevertrouwd, weer terug mag keren waar zij vandaan kwam. Wij vragen u om een liefdegift voor onze Joodse naaste. Voor het volk waartoe de Joodse Man behoorde. Alle vrucht is uit en door Hem. Om de arbeid Zijner ziel zal Hij het zien en verzadigd worden. De doorboorde Middelaars handen zijn voor het aangezicht van Zijn Vader! Het loon op Zijn arbeid zal Hij uit de Joden en heidenen ontvangen!

Ds. J.W. Verweij, Zwijndrecht

TERUGBLIK

Presentatie van predikant Anthony Simon

Met groot genoegen hebben de MAVO 3 klassen van de Gomarus s.g. een presentatie van de predikant A. Simon op school gehoord over zijn ervaring als Messias belijdende Jood met zijn werkzaamheden onder voornamelijk Islamitische mensen.

Tijdens de eerstvolgende godsdienstles keken wij terug. De meeste leerlingen gaven als reactie onder de indruk te zijn van hoe de predikant als Jood onder de vluchtelingen het evangelie brengt en om te horen hoe Islamitische mensen tot geloof komen. Het was confronterend, leerzaam, maar boven al beschamend voor ons.

Eén vraag bleef onbeantwoord: Waarom lopen wij in onze westerse cultuur niet zo warm voor het verspreiden van het evangelie...? Een leerling gaf als antwoord: 'Paulus schaamde zich het evangelie niet, maar helaas ligt dat bij ons toch anders meneer!'

Wij wensen predikant Anthony Simon het aller beste toe en Gods nabijheid in zijn werk.

Pierre J. Beaujon, Leerdam, docent aan de Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem

Lieve vrienden van het Isaac Da Costa Fonds

Nu 2016 bijna geschiedenis is en het nieuwe jaar voor de deur staat, wil ik jullie de zegen van de Heere toewensen. Voor ons stond het afgelopen jaar in het teken van Gods trouw aan Zijn Verbonden en beloften, vooral toen we het 40 jarige jubileum van onze kerk mochten vieren. Een aantal vertegenwoordigers van het da Costa fonds vereerden ons met hun aanwezigheid tijdens de herdenking. Als wij terugkijken naar alles wat de HEERE voor ons en in ons gedaan heeft, dan mogen we met hoop naar de toekomst kijken. De psalmist herinnert ons eraan: "Zingt de HEERE een nieuw lied, want Hij heeft grote dingen gedaan, Zijn rechterhand en Zijn heilige arm heeft de overwinning gegeven". Moge we dit in onze levens ervaren in het komende jaar.

Ds. David Zadok, predikant van de Grace and Truth Congregation, Israël



Ontmoeting met 'reformed pastors' in Israël

De mooie dag van de 40-jarige herdenking van de gemeente "Grace and Truth" is voorbij. De volgende ochtend komen de bezoekers uit Nederland en Canada bijeen met een vijftal voorgangers waarmee wij goede contacten hebben. Het zijn de 'reformed pastors', de voorgangers in Israël die de Bijbel en de gereformeerde belijdenis willen vasthouden.



Ds. W. Silfhout spreekt deze morgen over de Persoon en het werk van de Heilige Geest. Op indringende wijze worden Bijbelse lijnen getrokken. Na de toespraak worden er vragen gesteld, onder meer over het toepassende werk van Gods Geest in het hart. Het gesprek spitst zich toe op het gebruik van de Westminster Confessie en de Heidelbergse Catechismus. De Canadese predikant ds. Bergsma informeert naar de verspreiding van de catechismus. Hij ziet het als een groot gevaar dat veel gemeenten in Israël geen belijdenis hebben. De Israëliische predikant T. Jameson geeft aan, dat de 'reformed pastors' bezig zijn een samenvatting te maken van de gereformeerde belijdenisgeschriften. Zij zien de grote waarde daarvan in. Tegelijk zullen onderwerpen zoals het Judaïsme aan de orde moeten komen, die in Israël van groot belang zijn. Dominee David Zadok vertelt over het werk van jonge studenten in Tel Aviv. Hij onderstreept de noodzaak van de ondersteuning vanuit Canada en Nederland van het werk van de 'reformed pastors' en het evangelisatiewerk. Opnieuw een waardevolle ontmoeting met elkaar. De Heere zegene de Evangelieverkondiging in Israël.

J.H. Mauritz, secretaris
Isaac Da Costa Fonds

*"Op indringende wijze
worden Bijbelse
lijnen getrokken"*

AGENDA

Donderdag 1 december - Gouda **Aandacht voor overlevenden van de Tweede Wereldoorlog.**

Er leven in Israël 45.000 Holocaust overlevenden onder de armoedegrens.

Ds. David Zadok doet een dringend beroep op ons om te helpen.

Toegang: Vrij

Locatie: Driestar Educatief, Burgem. Jamessingel 2, Gouda

Opening: 19.30 uur ds. K. Hoefnagel

- Een indringende presentatie over de Jodenvervolgving door J.J. de Jong
- Bijbelse hulp aan overlevenden Holocaust ds. David Zadok
- Pauze met koffie en thee
- Hoe beleven jongeren in Israël de Holocaust - Simon Jameson
- Sluiting

Vrijdag 2 december - Meerkerk **Heeft Israël nog toekomst?**

Toegang: Vrij

Locatie: Christelijk Gereformeerde Kerk, Tolstraat 47

Aanvang: 19.30 uur.

Spreker: ds. David Zadok uit Israël

Algehele leiding: ds. K. Hoefnagel

- M.m.v. Het kinderkoor Klein Vogelijn en het jeugdkoor Kol Sjofar, onder leiding van Heleen Aalvanger.
- Organist Marco Tanis
- Collecte voor Isaac Da Costa Fonds

Zaterdag 3 december - Hardinxveld-Giessendam **Het leven en de toekomst van Israël**

Bijeenkomst met de jongeren van de "Kom Ook groep"

Locatie: Hervormd Centrum "De Parel", Talmastraat 9

Toegang: € 8,00 incl. 2 consumpties

Aanvang: 19.45 uur.

Spreker: ds. D. Zadok uit Israël

- Appèlwoord door de heer J.H. Mauritz van het Isaac da Costa Fonds
- Collecte voor Isaac Da Costa Fonds

Zaterdag 3 december - Waarder **Samen werken voor Israël**

Bijeenkomst voor ondernemers

Locatie: De Hooiberg, Oosteinde 44,

Aanvang: 10.00 uur.

Spreker: ds. David Zadok uit Israël

Opening: ds. A.A. Egas

- Presentatie: Hoe is de Holocaust ontstaan en wat kunnen wij doen?
- Persoonlijk: Simon Jameson vertelt over "Jong zijn in Israël".
- Gezamenlijke lunch om 12.00 uur
- Appèlwoord: dr. R. Bisschop, lid Tweede Kamer (SGP)

Inschrijven via www.dacostafonds.nl

Zaterdag 17 december - Veenendaal **Grote Israël Psalmzangavond**

Toegang: Vrij

Locatie: Pniëlkerk, Ghandistraat 8

Aanvang: 19.30 uur

- Opening en appèlwoord: Ds. N.P.J. Kleiberg
- Meditatie en sluiting: ds. D. van der Zwaag
- m.m.v. het Jeugdkoor Laus Deo uit Amersfoort o.l.v. Marieke Bakker-Bal
- Organist Roel Tekkelenburg
- Begeleiding samenzang: organist Bastiaan Stolk
- Collecte voor Isaac Da Costa Fonds

Vacatures

Het bestuur van het Isaac Da Costa Fonds is op zoek naar:

Communicatiemedewerker

Wij zoeken een enthousiaste medewerker, zo mogelijk ook voor fondswerving.

Start: D.V. Januari 2017

Omvang: 8 uur per week. Vergoeding in overleg

Plaats: Veelal thuis, P.R.-commissie vergadert in Woerden

Voorlichter

Heeft u hart voor het werk onder de Messiasbelijdende Joden in Israël? Wij zijn op zoek naar een voorlichter om dit mooie werk te presenteren!

Plaats: Veelal op locatie, overleg in Woerden

Stageair marketing en communicatie

Periode: december 2016 - mei 2017

Omvang: 16 - 24 uur per week

Plaats: Veelal thuis, overleg in Woerden

Leerkracht basisonderwijs

We zoeken voor informatie aan basisscholen enthousiaste vrijwilliger(s)

Doe je met ons mee?

www.dacostafonds.nl

Van de penningmeester



Dit jaar mochten wij, dankzij al uw giften, onze projecten in Israël steunen door een bijdrage te leveren voor:

- Predikantsplaats en gemeente van ds. D. Zadok
- Purim pakketten voor de Messiasbelijdende Joodse militairen
- Woordverkondiging studenten Universiteit van Tel Aviv
- Uitbrengen van het Russischtaalg tijdschrift
- Periodiek overleg met de 'Reformed pastors' in Israël
- Inloophuis in Nazareth

Voor al dit werk is er in 2016 € 200.000 nodig. Tot nu toe hebben we ontvangen € 105.000. Om het werk in Israël beter zichtbaar te maken heeft het da Costa Fonds als werktitel gekozen voor "Steunfonds Israël". Naast de genoemde projecten starten wij een eindejaarsactie voor de Holocaust overlevenden en uitbreiding van het leatuurwerk. Wij zien er naar uit dat veel Israël vrienden hun eindejaarsgift willen geven voor dit belangrijke werk. Alvast onze hartelijke dank.

M. Timmerman

Digitale nieuwsbrief ontvangen?

Naast deze papieren nieuwsbrief brengt het Isaac da Costa Fonds ook een digitale nieuwsbrief uit. Deze verschijnt diverse keren per jaar en bevat nieuws en actualiteiten uit Israël. Natuurlijk staan er ook de laatste ontwikkelingen rond onze projecten in. Wilt u zich abonneren op deze nieuwsbrief? Stuur een e-mail naar: info@dacostafonds.nl.



STEUNFONDS ISRAËL

Bestuur Stichting Isaac Da Costa Fonds

Postbus 400, 3440 AK Woerden

T 0348 48 99 29

E info@dacostafonds.nl

I www.dacostafonds.nl

www.facebook.com/dacostafonds

Bestuur Isaac Da Costa Fonds

Ds. K. Hoefnagel, voorzitter (Meerkerk, CGK)

J.H. Mauritz, secretaris (Woerden, GG)

M. Timmerman, penningmeester (Amersfoort GG)

Dhr. L. van der Tang (Rhenen, GGIN)

Ds. A.A. Egas (Nieuwkoop, CGK)

Ds. N.P.J. Kleiberg (Veenendaal, HHK)

Ds. J.W. Verweij (Zwijndrecht, GG)

Ds. A. Vlietstra (Katwijk aan Zee, HHK)

Adviseurs

J.J. de Jong (Woerden, GG)

G.J. Roukens (Ridderkerk, GG)

Redactiesecretariaat Da Costa Nieuws

M.J.B. Westmaas

margrietwestmaas@dacostafonds.nl

0183 63 80 25

Voorlichting en presentatie aanvragen

M. Timmerman

E m.timmerman35@gmail.com

T 06 83 59 55 11

Adreswijzigingen en opgeven als donateur

J.A. van de Breevaart

E info@dacostafonds.nl

Uw liefdegift voor de Messiasbelijdende Joden in Israël is van harte welkom. Bij voorbaat danken wij u daarvoor. Vermeld bij uw gift uw lidnummer.

Ons IBAN-nummer

NL91RABO 0395 219 582

ten name van Isaac Da Costa Fonds te Woerden



Het Isaac Da Costa Fonds is erkend als ANBI.

Voor incassomachtigingen verstrekt aan onze stichting geldt

- ons incassant ID is NL67ZZZ301616720000
- machtigingskenmerk zijn de laatste vier cijfers van het lidnummer (zie acceptgiro)
- incasso vindt plaats op de 26^e van de maand

U kunt deze nieuwsbrief ook digitaal ontvangen. Bezoek daarvoor onze website. Voor alle toekomstige data in de Nieuwsbrief geldt: Zo de HEERE wil en wij leven.