



# STEUNFONDS ISRAËL NIEUWS

Jaargang 15 • Nummer 53



**Purim-pakketten actie voor militairen**



50<sup>e</sup> herdenking  
hereniging stad Jeruzalem



Renovatie Ebenezer Home



Yulia's verhaal

Voorjaar 2017

# De vijftigste herdenking van de hereniging van de stad Jeruzalem

De beroemde woorden van brigade generaal Mordechai (Motta) Gur, "De tempelberg is in onze handen" echoën tot vandaag de dag in de collectieve herinnering van de Israëli's.



Op 7 juni 1967 rukten de rode baretten parachutisten op door de Oude stad richting de Westelijke muur en heroverden na 2000 jaar de heiligste plaats voor ons als Joodse volk. Op deze berg offerde Abraham Isaac als daad van gehoorzaamheid aan God. En hier stonden de twee tempels.

De hereniging van Jeruzalem tijdens de Zesdaagse oorlog, ontstak nieuwe hoop voor Joden over de hele wereld en in het bijzonder voor de overlevenden van de Holocaust, die nog niet zo lang geleden in het Heilige Land waren gearriveerd. Voor veel religieuze Joden was het een teken van God's ontferming en goedheid.

Maar nu, 50 jaar na die buitengewone gebeurtenis, is er naar mijn overtuiging een

nieuwe hoop; de hoop op de voortgang van het Evangelie in de stad van God.

De psalmist schrijft in Psalm 102 vers 22 : "Opdat men den Naam des HEEREN vertelle te Sion, en Zijn lof te Jeruzalem". Vandaag de dag zien wij de vervulling van deze woorden. De Naam des HEEREN wordt vrijmoedig verkondigd in Zion en de gemeenten in de stad prijzen Zijn Naam.

Bid er alstublieft om, dat wet en Evangelie voort zullen gaan vanuit Zion en Jeruzalem en dat gevangenen bevrijd, losgemaakt zullen worden.

Omwille van het Evangelie.

Ds. David Zadok, Israël

## MEDITATIE

*"In denzelfden nacht was de slaap van den koning geweken,..."*

*(Esther 6:1)*

Op het Purimfeest wordt de boekrol van Esther gelezen en wordt de bewaring van het volk Israël herdacht tegen de listige aanslagen van Haman. Als er één boek is waarin Gods voorzienige leiding in de bewaring van Zijn volk te zien is dan is het wel in het boek Esther. Want waar begon nu de ommekeer in de toestand van het volk? Wel, dat de Heere de slaap deed wijken van de koning Ahasvéros. Daarna zorgde de HEERE ervoor dat het boek der kronieken werd gelezen en wel precies die geschiedenis die verhaalde van de verrijdeling van een aanslag door de oplettendheid van Mordechai. En daarmee keerde heel de situatie zich om. Haman moest Mordechai door de stad rijden en Haman's vrouw zag het duidelijk: "gij zult gewisselijk vallen voor zijn aangezicht". En hoe is dat uitgekomen.

Hier geldt wel heel bijzonder: "Wonderlijk zijn o God Uw wegen". Van die voorzienige leiding Gods zal ook het volk Israël het moeten leren verwachten. Niet van eigen kracht, maar van 's Heeren werk alleen. Laten wij bidden, dat het volk bij het herdenken op het Purimfeest niet eindigt in Esther en Mordechai, maar in de Heere alleen. Hij, Die bijzonder, dat volk verlossen wil, niet van hun vijanden alleen, maar van hun zonden door het bloed van Christus.

Is dat ons gebed?

Ds. A.A. Egas, Nieuwkoop



## Adviseur Communicatie en Fondswerving



Om de bekendheid van het Steunfonds Israël / Isaac da Costa verder te vergroten, heeft het bestuur Henk van Dijk (46) uit Barendrecht benoemd tot Adviseur

Communicatie en Fondswerving.

Na zijn studies journalistiek en bestuurskunde werkte Henk onder meer als beleidsmedewerker bij Ambulance Zorg Rotterdam-Rijnmond, als communicatie-Adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en als Projectofficier voor de Koninklijke Landmacht.

Op dit moment is hij eigenaar van Adviesbureau voor Bestuur, Beleid en Communicatie. Binnen de Hersteld Hervormde Gemeente in zijn woonplaats is hij secretaris van de kerkvoogdij en leidt hij de jeugdvereniging. Henk is getrouwd met Annemarie. Samen hebben zij een dochter en twee zoons.



# Ebenezer Home verdient uw aandacht!

*Magne and Cilgia Solheim  
Founders of the Ebenezer Home*



**In Haifa staat het eerste en enige christelijke verzorgingstehuis in Israël: Ebenezer Home. Er wonen Joodse en Arabische christenen, oftewel Messiasbelijdende gelovigen, zoals ze in Israël genoemd worden.**

Ebenezer Home heeft zijn deuren geopend in 1976. Maar de plannen voor het bouwen van dit verzorgingstehuis gaan al terug voor de Tweede Wereldoorlog. De eerste medewerkers waren de Noorse voorganger Magne Solheim en zijn vrouw Cilgia. Zij deden dit werk in opdracht van de Noorse Norwegian Church Ministry of Israël (NCMI). Het echtpaar werkte oorspronkelijk in Roemenië en zag daar een toenemend aantal Joden naar Israël emigreren. Onder hen waren ook christenen van wie sommigen al op gevorderde leeftijd waren. Het echtpaar Solheim zag daardoor de noodzaak om in Israël een christelijk bejaardentehuis op te zetten.

## **Renovatie**

Een grote stroom van giften uit de gehele wereld kwam voor dit project op gang. In de afgelopen jaren is Ebenezer Home van grote betekenis geweest voor vele ge-

lovigen uit Israël. In het bejaardentehuis worden diverse talen gesproken zoals Hebreeuws, Arabisch, Engels, Russisch, Duits en Nederlands.

Het tehuis met ruim dertig bewoners functioneert naar behoren, maar is intussen wel aan renovatie toe. De overheid, die veel waardering heeft voor het huis en de wijze waarop er gewerkt wordt, heeft daarbij inbreng en zal voor een deel van de financiering zorgen.

Recent zijn er vergaande plannen ontwikkeld om het tehuis te renoveren, zodat het weer aan de nieuwste eisen voldoet. Ook wil men het tehuis uitbreiden met een verpleegafdeling voor veertien personen en een bomvrije schuilkelder. De verpleegafdeling is hard nodig. Bewoners die terminaal zijn, moeten nu nog worden overgebracht naar een seculier verpleeghuis.



## **NALATENSCHAP**

**... naar het enige**

**Joods-christelijke**

**verzorgingstehuis in Haifa?**

Het Steunfonds Israël / Isaac da Costa ontvangt regelmatig vragen over het gedenken van Israël in een nalatenschap. Om deze vragen deskundig en vertrouwelijk te beantwoorden, heeft ons Steunfonds een speciale contactpersoon in de heer M. Timmerman. Hij kan u meer vertellen over de mogelijkheden van schenkingen en legaten.

Daarnaast brengt hij u desgewenst in contact met een aan ons Steunfonds verbonden notaris. Neem gerust contact op met M. Timmerman, tel. 06 8359 5511, e-mail [m.timmerman35@gmail.com](mailto:m.timmerman35@gmail.com).

Hoofd facilitaire zaken David Phillips heeft een Nederlandse moeder en spreekt onze taal vloeiend. Hij is ook de projectleider van dit uitbreidingsproject. Het Steunfonds Israël / Isaac da Costa wil dit belangrijke project graag steunen. Wij hopen u in de komende tijd op de hoogte te houden.

## **Helpt u mee om dit project te steunen?**

Mocht u een Israëlreis maken, dan kunt u Ebenezer Home bezoeken. Een bezoek aan het bejaardentehuis zal een waardevol onderdeel van uw reis blijken te zijn.

## **Heeft u interesse?**

Meldt dit dan ruim van te voren en neem contact op met G.J. Roukens, adviseur Steunfonds Israël / Isaac da Costa, [gjr@rouk.nl](mailto:gjr@rouk.nl) of 06 - 513 80 541.



# Tien jaar Purim-pakketten voor militairen

Het is inmiddels tien jaar geleden dat voor Joodse militairen het project Purim-pakketten is gestart. Sindsdien sturen wij gelovige militairen elk jaar rond Purim uit liefde en zorg een bemoedigingspakket.



christelijke soldaten die als vrijwilliger dienst doen in het Israëlische leger. De weinige Arabieren die zich als vrijwilliger melden, worden geconfronteerd met vijandigheid en haat uit de Arabische samenleving. Wij zijn dankbaar dat we juist hen een bemoediging kunnen sturen.

## Onmisbaar

De inhoud van het pakket zal dit jaar bestaan uit onder meer twee christelijke boeken, een boek van Spurgeon en een boek over Maleachi. Ook zit in het pakket schoenpoets, een naaidoosje, een notitieboek, handcrème, koekjes, chocolade, snacks, deodorant, scheerschuim en vochtige doekjes. Deze spullen zijn voor een militair handig en soms zelfs onmisbaar.

Een team van vrijwilligers uit de gemeente Grace and Truth zullen op 12 maart helpen met het inpakken. Iedereen komt dan helpen. Twee gemeenteleden zorgen ervoor dat de pakketten op de plaats van bestemming komen.

## Brieven

Wij zijn altijd weer blij met de brieven die wij van de soldaten ontvangen. Ze zijn erg dankbaar, ook voor de financiële bijdrage van onze broeders en zusters in Nederland. Ze geven daarbij vaak ook aan dat zij de inhoud van het pakket gebruiken om hun vrienden te vertellen over de liefde van Christus. Voor een aantal was het pakket een bemoediging in een moeilijke periode. Deze daad van liefde raakte hun hart. Het is een klein pakket, maar het doet heel veel. Veel militairen worden hierdoor bemoedigd.



Heel erg bedankt!

Eti Zadok,  
Israël

In de eerste jaren was het aantal boeken dat werd verstuurd nog klein. Dit jaar hopen we minimaal 240 pakketten met boeken te versturen. Daarbij zijn we dit jaar bijzonder verrast. We zijn namelijk gevraagd om zeventien pakketten te sturen naar Arabische

## Vastendag houdt herinnering levend

Voorafgaand aan het Poerimfeest vindt op 13 Adar ieder jaar in Israël Ta'anit Ester plaats. In Nederland valt deze dag dit jaar op donderdag 9 maart.

Ta'anit Ester is een vastendag die herinnert aan de drie dagen waarop door Esther, Mordechai en de hele Joodse gemeenschap werd gevast, voordat Esther koning Ahasveros benaderde voor de verlossing van de Joden.

Het vasten begint bij het aanbreken van de dag en eindigt nadat 's avonds het boek Esther is gelezen. Op de vastendag volgt het Poerimfeest, het vrolijke en uitbundige lentefeest van de Joden. Tijdens Ta'anit Ester is eten en drinken verboden. Zwangere vrouwen en anderen met gezondheidsproblemen of lichamelijke beperkingen zijn vrijgesteld van het vasten. Ook kinderen zijn niet verplicht om te vasten.



ISAAC  
DA COSTA  
STEUNFONDS ISRAËL

Steun  
jongeren in het  
Israëlische leger

Purim-actie 2017

Joods-christelijke jongeren hebben net als iedereen in Israël enkele jaren dienstplicht.

Het Steunfonds Israël stuurt jaarlijks 250 Purimpakketten naar deze jonge mensen.

Dat bemoedigt hen op vaak eenzame posten. Helpt u mee? Wij zijn voor hen afhankelijk van uw gift!

NL91 RABO 0395 219 582 | [www.dacostafonds.nl](http://www.dacostafonds.nl)



*Mijn naam is Yulia Tishin en ben bijna 20 jaar. Ik ben geboren in Rusland in een niet-christelijke familie. We emigreerden naar Israël toen ik vier jaar oud was.*

# Yulia's verhaal

Na de scheiding van mijn ouders hertrouwde mijn vader met een vrouw, die zei dat ze christelijk was. Ze ging echter nooit naar de kerk. Haar zoon Max werd christen toen hij op jonge leeftijd naar de kerk en de zondagsschool ging. Toen ik dertien jaar was nodigde hij me uit voor een jeugdbijeenkomst. Ik hoorde graag over Jezus en bestudeerde graag de Bijbel. In de zomer van 2014 ben ik gedoopt. Ik ga nu regelmatig naar mijn gemeente en ik ben zeer actief in de jeugdgroep.

## Uitdaging

Een jaar geleden ben ik opgeroepen voor het leger. Ik kreeg de functie van Hummer-instructeur. Een Hummer is een groot voertuig dat wordt gebruikt om militairen in ruw terrein en tijdens gevechtssituaties te vervoeren. Het begin van mijn dienstplicht was een uitdaging, vooral omdat ik wekenlang verkeerde in een omgeving met niet-christenen. Ik kreeg toestemming om elke ochtend te lezen en te bidden. Sommige van mijn collega's maakten grappen en dachten dat ik alleen wat meer vrije tijd wilde hebben. Toen ik meer vertelde over mijn

geloof, hadden zij daar wel begrip voor. Tijdens mijn werk, heb ik veel gelegenheid om te praten over mijn geloof in Jezus en ik merk, dat veel mensen meer willen weten over het geloof.

## Purimpakket

Het pakket dat ik kreeg van de Grace and Truth gemeente was een enorme zegen voor mij. Ik had het op dat moment thuis moeilijk. Het idee dat christenen uit Israël veel werk hebben verzet, om deze pakketten samen te stellen en te verzenden, heeft mij enorm bemoedigd. Soms voel ik me erg eenzaam, omringd door niet-christenen. Ik word blootgesteld aan situaties die mijn geloof op de proef stellen. De militairen op mijn basis waren overigens zeer geïnteresseerd in het pakket dat ik heb ontvangen en wilden weten, wie het had verstuurd. Ze keken ook in de boeken, die in het pakket zaten. Ze zeiden, dat ze ook graag zo'n pakket zouden krijgen. Ik vind het project dan ook heel belangrijk. Het bemoedigt alle christelijke militairen die het ontvangen.



Moge God u zegene voor uw hulp en bemoediging. Denk aan mij en mijn vrienden in uw gebeden. En bid vooral ook voor mijn niet-christelijke vrienden opdat zij van Christus mogen horen.

Met liefde in Christus

*Yulia, Israël*



## Gods trouw en goedheid centraal tijdens Purim

**Op Purim viert het Joodse volk de wonderbaarlijke verlossing van zijn vijanden, zo'n 2400 jaar geleden in het Perzische rijk. Ook de G&T-gemeente viert dit feest. Daarbij wordt gedacht aan de geschiedenis waarbij God koningin Esther heeft gebruikt om Zijn volk te verlossen.**

Een gastspreker vertelt de geschiedenis van Esther, waarbij de nadruk wordt gelegd op Gods bescherming en trouw aan Zijn volk. De gemeente zingt traditionele liederen. Tijdens een optocht laten de kinderen hun mooie kleding zien. Elk kind krijgt een zak met snoep en de volwassenen eten de traditionele Hamansoren, een soort koek met gekrulde hoeken. Purim is een feest van dankbaarheid voor Gods goedheid en zegen.



'Shalom Chaverim'. Welkom vrienden. Vrede zij ulieden. Een hartelijk welkom klonk op 2 december 2016 uit vele kindermonden in een overvolle Christelijk Gereformeerde kerk in Meerkerk, waar de voorzitter van Steunfonds Israël / Isaac da Costa dominee Hoefnagel Gods Woord mag bedienen.



## 'SHALOM CHAVERIM' voor Israël

Aandachtig luisterden dominee Zadok en Simon Jamison naar de canon die het koor hen toezong. Zelfs de mobiele telefoon kwam tevoorschijn om alles vast te leggen voor het thuisfront in Israël.



Dominee David Zadok hield een referaat over: 'Heeft Israël nog toekomst'? Het was heel stil in de kerk, iedereen luisterde met aandacht. Aan het einde van de bijeenkomst zong het kinderkoor Klein Vogelijn en het Jeugdkoor Kol Sjofar onder leiding van Heleen Aalvanger heel ontroerend 'In de poorten van Jeruzalem zal voor altijd vrede zijn'. Een prachtige avond! De collecte en de verkoop brachten het bedrag op van maar liefst 1300 euro.



## 'Op het gebed gebeuren mooie dingen'

### Terugblik op Holocaust-avond in Hardinxveld-Giessendam



Dominee David Zadok en Simon Jamison waren begin december te gast bij de Kom Ook Groep in het Hervormd Centrum De Parel in Hardinxveld-Giessendam. Het doel van deze bijeenkomst was jongeren meer te vertellen over de Holocaust.

Bestuurslid Johan de Jong van het Steunfonds Israël / Isaac da Costa heeft een schokkende presentatie laten zien over het uitmoorden van de Joodse bevolking. Uiteindelijk zou Hitler tijdens de oorlogsjaren 6 miljoen joden vermoorden. Op dit moment wonen er in Israël nog ruim 100.000 Holocaust-overlevenden, van wie er 45.000 onder de armoedegrens leven.

### Heilsplan

De Grace & Truth-gemeente zoekt steeds naar mogelijkheden om de Holocaust-overledenen te bereiken met het Evangelie. Dominee Zadok heeft de 150 jongeren verteld over de bijeenkomsten die de gemeente organiseert. Ondanks de gebeurtenissen in bijvoorbeeld Syrië, waar veel mensen sterven zonder Christus te kennen, gaat Gods Heilsplan door. Ook in Israël, benadrukte dominee Zadok.

### 'Want ik schaam mij het Evangelie van Christus niet...'

Na dominee Zadok kwam Simon Jamison naar voren. Als student biologie aan de universiteit van Tel-Aviv was hij onlangs in de gelegenheid om zes gesprekken van een half uur met Moslim-studenten te hebben. Ook in het leger kreeg Simon veel mogelijkheden om met soldaten te spreken en te bidden. Hij riep de jongeren op voor hem te bidden: "Zodat de Heere mij mogelijkheden geeft om te bidden!"



### Simon Jamison vanuit Tel-Aviv

## Onze wekelijkse bijeenkomsten

In de afgelopen maanden hebben we het voorrecht ontvangen om onze wekelijkse bijeenkomsten te hervatten, waar Gods Woord en het Evangelie wordt verkondigd.

Het was bemoedigend om weer nieuwe gezichten te zien en ongelovige Joodse jongeren te ontmoeten.

Tot nu toe deden drie ongelovigen mee aan de bijeenkomsten en twee van hen kwamen meerdere keren. Eén van hen, Oz, heeft ons meerdere keren gevraagd om voor zijn broer Ziv en hem te bidden. Wilt u alstublieft blijven bidden, dat de Heere hun ogen en die van vele anderen opent voor de waarheid en hen de noodzaak van verlossing door Jezus openbaart.

## Mijn bezoek aan Nederland



Ik wist niet, wat ik kon verwachten van mijn bezoek aan kerken in Nederland. Misschien kwam het door de nieuwe taal, de andere gewoonten en verschillende tradities. Maar in ieder geval is het mij duidelijk geworden, dat ongeacht de cultuur verschillen, wij allemaal verenigd zijn in hetzelfde geloof, liefde voor de Heere God, passie voor Gods Woord en het verlangen naar de redding van allen, die in de duisternis zijn.

Zeer geraakt was ik door de liefdevolle gastvrijheid, de grote inspanningen van de mensen van het da Costa Fonds en vele anderen en de grote liefde die de Nederlandse mensen hebben voor het Israëlitische volk. Dank u en moge God Nederland en Israël blijven zegenen!

Tel-Aviv, Simon Jamison

# Grace and Truth News



De nieuwsbrieven van de G&T-gemeente houden ons op de hoogte van ontwikkelingen en nieuws uit de gemeente.  
Een greep uit de laatste drie nieuwsbrieven:

In de kerk in Kanot heeft afgelopen juni voor het eerst een Joodse bruiloft plaatsgevonden. Twee gemeenteleden werden in de echt verbonden door dominee Zadok. Geheel in de Joodse traditie was er een Chuppa baldakijn in het voorportaal van de kerk gezet en trapte de bruidegom na de huwelijksvoltrekking een glas stuk, onder het uitroepen van 'Mazzel Tov!' = veel geluk. Het breken van het glas ziet op de verwoesting van de tempel. Het gebouw leent zich uitstekend voor niet al te grote bruiloften. Er waren 120 gasten.



Ongeveer 250 personen hebben de dienst bijgewoond.

In november 2016 werden drie jonge mannen gedoopt. Daarmee kwam het totaal aantal dopelingen in het afgelopen jaar op elf. Het is verblijdend te zien dat de levens van veelal jonge mensen veranderd worden en dat zij zich van harte in de dienst van de Heere willen stellen.

Op 20 oktober heeft de herdenkingsdienst plaatsgevonden van het 40-jarig bestaan van de G&T-gemeente. Al eerder is daar

over in onze Nieuwsbrief geschreven. In deze herdenkingsdienst stond Gods trouw en zorg centraal voor de jonge gemeente.

Eind 2016 is de nieuwe website van de gemeente online gegaan. Het is de moeite waard om die te bezoeken. Er is ook een Engelstalig deel: <http://graceandtruth.org.il/en/>



Met dank aan  
de sponsors van  
dit project

Het doel van het tijdschrift is om Russischtalige Messias belijdende Joden te bereiken met de gereformeerde leer. De doelgroep bevinden zich niet alleen in de landen van de voormalige Sovjet Unie, maar ook in Israël.

## Russischtalig magazine 'Genade en Waarheid' JUBILEUMUITGAVE 25<sup>e</sup> nummer

Meer dan dertien jaar geleden nodigde Baruch Maoz ons uit om de krachten te bundelen en te beginnen aan dit tijdschrift. Het is opgezet om de stem van de Bijbelse gereformeerde theologie te versterken. Samen, met onze vrienden van het da Costa Fonds kon dit project van start gaan zo schrijft dominee David Zadok. Sindsdien konden duizenden mensen kennismaken met de boodschap en velen lieten door middel van brieven hun waardering en betrokkenheid merken.

De uitgave van de 25e editie viel samen met de 40ste verjaardag van de Grace and Truth gemeente en daarom is dit nummer aan de vreugdevolle gebeurtenis gewijd.

U kunt het tijdschrift meelesen op de website in Israël [www.ha-gefen.org.il/aecommerce/c2809/138662.php](http://www.ha-gefen.org.il/aecommerce/c2809/138662.php) en vertalen in het Nederlands.

Onze voorzitter dominee Hoefnagel schreef in het jubileumnummer een korte meditatie over Jesaja 55 vers 11 waar we lezen: 'Alzo zal Mijn Woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn, het zal niet ledig tot Mij wederkeren; maar het zal doen, hetgeen Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen, waartoe Ik het zende'.

De Heere Zelf heeft deze belofte geschonken uit genade. Het Woord Gods is een gezegend en vruchtbaar werk; God aanschouwt de vrucht van Zijn werk 'het aanschouwen van Zijn zaad' en dit is ongetwijfeld een gevolg van de gezegende krachtige werking van de Heilige Geest. Laten wij nooit vergeten, dat elke activiteit in de kerk niet van ons is, maar van HEM!

Zijn Koninkrijk komt volgens Zijn beloften. Bid met mij voor de uiteindelijke val van het rijk der duisternis en de komst van Gods Koninkrijk!, zo besluit onze voorzitter zijn bijdrage

**Wilt u ook meehelpen aan het betalen van de abonnementen voor de Russisch-Joodse gemeenschap?**

Het tijdschrift heeft een oplage van 10.000 exemplaren en wordt verstuurd naar 36 landen. Velen van de lezers in de Russisch-Joodse gemeenschap, die in de voormalige Sovjetunie wonen zijn niet in staat om het abonnement te betalen. Daarom ondersteunen wij de uitgave financieel.





# Vacatures

Het bestuur van het Steunfonds Israël / Isaac da Costa is op zoek naar

## Enthousiaste Leerkrachten

voor het verzorgen van presentaties over Israël op basisscholen.

## Vrijwilligers,

die binnen hun (kerkelijke) gemeente kunnen optreden als contactpersoon voor het Steunfonds Israël. Hij/zij dragen Israël een warm hart toe en verzorgen presentaties over Israël of organiseren activiteiten.

Heeft u belangstelling voor één van deze boeiende vacatures? Stuur dan een mail naar [info@dacostafonds.nl](mailto:info@dacostafonds.nl) of neem voor meer informatie contact met Henk van Dijk, 06 – 13 82 81 46.

# Van de penningmeester

Wij mogen terugzien op een goed jaar 2016 waarin we gelukkig weer veel voor onze Joodse medemensen hebben kunnen doen. Onze hartelijke dank daarvoor. Dit kon echter alleen maar dankzij uw steun en uw bijdrage.

Bij uw bankbetaling zien wij alleen nog maar uw naam en niet meer uw adres. Het is dan ook alleen mogelijk u persoonlijk te bedanken, als u uw volledige adres vermeldt in de "omschrijving" bij uw betaling.

Voor het jaar 2017 hopen wij weer op uw steun te mogen rekenen. Al vast onze oprechte dank daarvoor.

Met een hartelijke groet,

M. Timmerman

## Doelbestedingen "Steunfonds Israel" 2016 in procenten van de totale uitgaven:



# Boeiende presentatie over de Joods-christelijke kerk

Bent u op zoek naar een thema voor uw jongeren- of gemeenteavond? Het Steunfonds Israël / Isaac da Costa verzorgt graag een informatieve en interactieve presentatie over de eerste Joods-christelijke kerk in Israël.

Voor een afspraak kunt u direct bellen met onze voorlichters, 06 - 83 59 55 11. Ook kunt u een mail sturen naar [m.timmerman35@gmail.com](mailto:m.timmerman35@gmail.com). Hij neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.

## Digitale nieuwsbrief

Wilt u ook onze digitale nieuwsbrief ontvangen? Ga naar onze website [www.dacostafonds.nl](http://www.dacostafonds.nl) en registreer u voor onze digitale nieuwsbrief.



## Bestuur Steunfonds Israël / Isaac da Costa

Postbus 400, 3440 AK Woerden

T 0348 48 99 29

E [info@dacostafonds.nl](mailto:info@dacostafonds.nl)

I [www.dacostafonds.nl](http://www.dacostafonds.nl)

## Bestuur Steunfonds Israël

Ds. K. Hoefnagel, voorzitter (Meerkerk, CGK)

J.H. Mauritz, secretaris (Woerden, GG)

M. Timmerman, penningmeester (Amersfoort GG)

L. van der Tang (Rhenen, GGIN)

Ds. A.A. Egas (Nieuwkoop, CGK)

Ds. N.P.J. Kleiberg (Veenendaal, HHK)

Ds. J.W. Verweij (Zwijndrecht, GG)

Ds. A. Vlietstra (Katwijk aan Zee, HHK)

## Adviseur communicatie en fondswerving

H.C. van Dijk (Barendrecht, HHK)

[henkvandijk@dacostafonds.nl](mailto:henkvandijk@dacostafonds.nl)

06 13 82 81 46

## Redactiesecretariaat Steunfonds Israël Nieuws

M.J.B. Westmaas (Vuren, HHK)

[margrietwestmaas@dacostafonds.nl](mailto:margrietwestmaas@dacostafonds.nl)

0183 63 80 25

## Adviseur

G.J. Roukens (Ridderkerk, GG)

## Voorlichting en presentatie aanvragen:

M. Timmerman

[m.timmerman35@gmail.com](mailto:m.timmerman35@gmail.com)

06 83 59 55 11

## Adreswijzigingen en opgeven als donateur:

[ledenadministratie@dacostafonds.nl](mailto:ledenadministratie@dacostafonds.nl)

Uw liefdegift voor de Messiasbelijdende Joden in Israël is van harte welkom. Bij voorbaat danken wij u daarvoor. Vermeld bij uw gift uw lidnummer.

## Ons IBAN-nummer is

NL91RABO 0395 219 582

ten name van Isaac da Costa fonds te Woerden



Het Isaac Da Costa Fonds is erkend als ANBI.

## Voor incassomachtigingen verstrekt aan onze stichting geldt

- ons incassant ID is NL67ZZZ301616720000
- machtigingskenmerk zijn de laatste vier cijfers van het lidnummer (zie acceptgiro)
- incasso vindt plaats op de 26<sup>e</sup> van de maand

U kunt deze nieuwsbrief ook digitaal ontvangen. Bezoek daarvoor onze website. Voor alle toekomstige data in de Nieuwsbrief geldt: Zo de HEERE wil en wij leven.