



STEUNFONDS ISRAËL

NIEUWS

Jaargang 15 • Nummer 56



Nieuwe openingen voor het Evangelie



Het Joodse
Nieuwjaar 2017



Grace & Truth nieuws



Project
Geef het Woord terug

Winter 2017

Christmas greetings from Israël - Kerstgroet uit Israël

*Dear friends of Steunfonds Israël /
Isaac da Costa,*

Het Joodse Nieuwjaar 2017

De viering van Rosj Hasjana heeft plaats gevonden van woensdagavond 20 september tot vrijdagavond 22 september 2017.

De Joodse feesten die in de Thora – in de boeken van Mozes – worden beschreven, worden nog steeds gevierd door godsdienstige Joden en zelfs door vele seculiere Joden vandaag.

Deze feesten vinden hun wortels in de verschillende daden van God, maar ook in de landbouwseizoenen. Maar de uiteindelijke vervulling vinden we in Christus.

De Rosj Hasjana wordt het feest van het trompetgeschal genoemd in Leviticus 23:23-25. De trompet is vaak verbonden aan de machtige stem van God. In de derde maand na de uittocht uit Egypte, toen God vanaf de berg Sinaï tot het volk van Israël sprak, lezen we van donderslagen en de stem van een sterke bazuin! (Exodus 19) Hetzelfde herhaalt zich als God de 10 geboden geeft aan het volk. (Exodus 20:18) En ook in Openbaring 1 vers 10 spreekt de 'Alfa en de Omega' met een luide stem als van een bazuin.

Zo is het Nieuwjaarsfeest voor ons, Joodse christenen een belangrijk feest van gedenken aan de roepstem van God en een luisteren naar Zijn Woord.

Alleen CHRISTUS

David Zadok



Not long ago the many churches celebrated the 500 year anniversary of the reformation. On 31st of October 1517 Luther nailed his 95 Thesis at the door of the Castle Church in Wittenberg. That "simple" event began to reform and transform the church for better. Today churches across the globe benefit in some way or another from what happened 500 years ago. But we also both in Israel and in Netherlands are beneficiary of it as well.

And this year is coming to an end, it is a great time to give thanks to God for his

faithfulness in keeping his church pure, though not perfect. It is a great privilege for me not only to share this heritage with the Steunfonds, but to work together in keeping the spirit of the reformation alive in our churches. Christ is building his church and the gates of hell is not prevailing against it. May the Gospel of free Grace bring you joy and thankfulness, as we remember God's priceless gift, His Son.

David Zadok
Pastor of Grace and Truth congregation.

DE BESTEMDE TIJD

*"Alles heeft een bestemden tijd"
(Prediker 3 vers 1a)*

De bestemde tijd

Salomo leert ons, dat alles een bestemde tijd heeft. Dat geldt voor het hele leven. We nemen een plaats in en staan in de maatschappij. We werken ons op naar een bepaalde positie. En we willen niet zien, dat alles maar een moment is. Het is als een zeepbel, die schittert. Prachtig mooi, maar hij patst wel uit elkaar.

Nieuw (levens) jaar

Salomo zegt daarom, dat elk voornemen onder de hemel zijn tijd heeft. Zo ook de komst van Christus. De bestemde tijd door God gesteld. Dan komt elk moment in dat licht te staan. Afgelopen september is het volk van Israël het nieuwe jaar 5778 ingegaan.

MEDITATIE



En dan is dat weer een bestemde tijd, die God Israël, maar ook ons geeft. Maar vooral bestemde tijden, dat Israël en wij, die Christus mogen (gaan) kennen. Dit Evangelie wordt ook in die tijden gepredikt aan Jood en heiden. Dan worden die bestemde tijden gaven van den Heere!
En die bestemde tijden gaan door... totdat er geen tijd meer zal zijn.

Ds. N.P.J. Kleiberg, Veenendaal

In de herfstvakantie bezocht ds. David Zadok ons land en maakte een tournee langs vier plaatsen: Damwoude, Vriezenveen, Katwijk aan Zee en Ouddorp. Het werden bijzondere ontmoetingen, waarbij ook jongeren belangstelling toonden voor de Evangelieverkondiging in Israël. Met vreugde vertelde dominee Zadok dat er nieuwe openingen zijn gekomen voor het Evangelie. De Heere zal Zijn beloften vervullen op Zijn tijd. Dat geeft verwachting ook voor de toekomst. In het leger is ook een bijzondere verandering merkbaar. **De christen soldaten krijgen iedere dag 15 minuten de tijd om te bidden en te lezen. "Ik weet niet of er veel legers in de wereld zijn, waar ze een Bijbel meegeven. Maar het is heel uniek, dat aan elke soldaat het Nieuwe Testament in het Hebreeuws wordt uitgereikt bij het afzwaaien uit het leger".**

Nieuwe openingen voor het Evangelie

Maandag 16 oktober was de eerste ontmoeting met ds. Zadok, in Vriezenveen, in het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Kerk. Hier waren bijzonder veel jongeren aanwezig. Sander Engberts overhandigde de opbrengst van een fondswervingsactie (3850 euro) aan J.H. Mauritz, secretaris van het bestuur.

Op dinsdag 17 oktober was dominee Zadok te gast bij de Christelijk Gereformeerde kerk in Damwoude. De nieuwe predikant, dominee Egas, opende de avond met een hartelijk welkom aan de gemeente. Hij was blij verrast dat zovelen gehoor gaven aan de uitnodiging. Na het lezen van een gedeelte uit Ezechiël 37 en een korte meditatie, vertelde ds. Zadok over zijn eigen levensweg en roeping, de voortgang van het Evangelie onder de Joden en de verwachtingen voor de toekomst. Aansluitend bij de opening van ds. Egas, gaf de predikant van de Grace & Truth gemeente aan te gevoelen ook zo'n "dor doodsbeen" te zijn, maar door genade door de Heere tot leven geroepen.

Woensdag 18 oktober sloeg de klok precies half 8 en de Psalmzangavond met bovenstem in Katwijk aan Zee begon. Dominee Vlietstra opende de avond, waarna dominee Zadok de

aanwezigen voorhield dat we Gods trouw kunnen zien, óók in onze tijd waarin we de Reformatie herdenken. Ook in Israël is er veel aan het veranderen en is zichtbaar dat Heere Zijn werk voortzet. Dominee P. den Ouden vertaalde de woorden van dominee Zadok. De kerkzaal was goed bezet!

Vrijdagavond 20 oktober sprak ds. Zadok voor een gezelschap van Israëlvrienden in Ouddorp. Zij kwamen bijeen in het Verenigingsgebouw van de Eben-Haëzerkerk (HHK). De predikant was er op uitnodiging van de Zendingscommissie. Het thema was gericht op de zending vanuit Israel. "Een bijzonder moment was dat wij aan een moslim, die moest dienen in het Iraanse leger, een audio Bijbel mochten overhandigden. Dit is onze dure roeping", aldus dominee Zadok. Voorzitter dominee Hoefnagel hield een appèlwoord en heeft de vertalingen verzorgd. Velen maakten gebruik van de gelegenheid om vragen te stellen aan ds. Zadok. Aan het einde van de avond werd dominee Zadok toegezongen en eindigden we met dankgebed.

Vier avonden in beeld



HHK Katwijk aan Zee, onder het schilderij met de Katwijkse kotter v.l.n.r. ds. A. Vlietstra, ds. D. Zadok en ds. P. den Ouden.



HHK Vriezenveen, Sander Engberts overhandigde symbolisch het modie bedrag van 3850 euro aan de heer J.H. Mauritz, secretaris van het Bestuur van het Steunfonds Israël.



CGK Damwoude, rechts ds. A. A. Egas



HHK Ouddorp, rechts ds. Hoefnagel.

Toegetreten tot het bestuur van ons Steunfonds zijn de heer J. Dijkshoorn (rechts) en de heer W.B. Kranendonk. Een korte kennismaking.



Welkom in het bestuur!

Mijn naam is Jan Dijkshoorn, geboren op 3 augustus 1949 in het plaatsje Monster in het Westland in een tuindersgezin. Tuinder worden kon me niet bekoren, in mijn hele werkzame leven heb ik financiële functies gehad. Het laatste adres was bij Deltares, een middelgroot ingenieursbureau in Delft. Inmiddels ben ik 43 jaar getrouwd en we hebben vier kinderen mogen ontvangen en veertien kleinkinderen. Na mijn huwelijk ben ik in Den Haag gaan wonen. Kerkelijk zijn wij aangesloten bij de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland te Scheveningen, een kleine vacante gemeente waar ik meer dan 25 jaar ambtsdrager ben. Mijn liefde voor Israël is ontstaan door het lezen van de oudvaders. Er liggen nog onvervulde beloften voor het volk Israël én voor de kerk uit de heidenen. Dit laatste gelooft men in onze gezindte over het algemeen niet meer en daar zijn we dus wel een wezenlijk onderdeel van onze godsdienst mee kwijtgeraakt. Mijn liefde voor Israël is verder verdiept door mijn bestuurslidmaatschap van de Stichting Herleving Gebed voor Israël.

Wim Kranendonk (62) is als uitgever verantwoordelijk voor het fonds van uitgeverij De Banier. Daarnaast werkt hij als redacteur in algemene dienst bij het Reformatorisch Dagblad, waarvan hij van 2003 tot 2017 hoofdredacteur was. Kranendonk en zijn vrouw zijn lid van de Gereformeerde Gemeente te Amersfoort. In zijn vrije tijd heeft hij een aantal boeken op gebied van de (regionale) kleine kerkgeschiedenis geschreven.

In de jaren dat hij leiding gaf aan de redactie van het RD was Israël een thema dat geregeld op de agenda stond. "Daardoor heb ik geleerd hoe ingewikkeld de vragen rond Israël zijn. In contacten met Joodse leiders ben ik onder de indruk geraakt van de levensmoed van dit volk, maar voelde ik ook de pijn over de scheiding die er is tussen Joden en christenen vanwege hun afwijzing van de Heere Jezus als de Messias. Daarom vind ik belangrijk dat ze in aanraking komen met het Evangelie."

Een gezegend nieuwjaar

Als bestuur van het Steunfonds Israel / Isaac da Costa willen wij na de hartelijke wensen van ds. David Zadok uit Israël hem en de zijnen en zijn gemeente van harte wederkerig Gods zegen toewensen!

Wij denken daarbij aan al onze vrienden in Israel en ook aan al degenen die aan ons Fonds verbonden zijn.

Het is een mooie gedachte om aan einde van het oude jaar en aan het begin van een nieuw jaar, net als bij het Joodse Nieuwjaar, aan Gods daden te gedenken.

Alleen het werk van de Heere in het verleden en Zijn werk in het heden door middel van Woord en Geest geven ons moed om ons werk voort te zetten.

Alle lezers Gods rijke zegen toegewenst.

Ds. K. Hoefnagel

Presentatie aanvragen

Bent u op zoek naar een thema voor uw jongeren- of gemeentevond? Wij verzorgen met plezier een informatieve en interactieve presentatie over de eerste Joods-christelijke kerk in Israël en onze projecten in Israël!

AL 20 jaar zijn wij actief in Israël en wij ondersteunen projecten van Messias belijdende Joden. Lees dit op onze website www.steunfondsisrael.nl of bestel uw aantal brochures van ons Steunfonds of de boekenleggers gratis bij info@dacostafonds.nl

Voor een afspraak kunt u bellen met onze voorlichter de heer M. Timmerman 06 - 83 59 55 11 of u kunt een mail sturen naar m.timmerman35@gmail.com of u stuurt uw mail naar info@dacostafonds.nl Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Digitale nieuwsbrief

Wilt u ook onze digitale nieuwsbrief ontvangen met de ontwikkelingen rond onze projecten en met nieuws en actualiteiten uit Israël? Ga naar onze website en registreer u voor onze nieuwe digitale nieuwsbrief!



www.steunfondsisrael.nl

NIEUWS UIT GRACE & TRUTH

Kerkgebouw update

In de afgelopen vier jaar na de in gebruik neming van de kerk is er veel werk verzet. Een ondersteunend team van partners en diverse sleutelfiguren heeft de benodigde papieren verzorgd die we nodig hebben om de definitieve vergunning te verkrijgen.

Er zijn verschillende zaken. We hebben de benodigde handtekeningen van veiligheids- en bouwtechnici verkregen. Een grote klus van het verbeteren van het rioolstelsel van het gebouw is voltooid. Verscheidene mannen uit de kerk brachten dagen door in de modderput om het werk klaar te krijgen voor de Sabbat begon. Wij zijn deze mannen zeer erkentelijk voor hun dienende opstelling. Ze spaarden tienduizenden sjekels uit voor de kerk door dit werk zelf te doen in plaats van het huren van een aannemer. Een heel grote stap was ook het verkrijgen van de goedkeuring van de bomshelter door de zogenaamde Home Front Inspectie. Dit is heel belangrijk voor vergunningaanvraag. Ook de reconstructie van de preekstoel en het podium is gestart met als doel tegemoet te komen aan de huidige toegankelijkheidseisen. We zijn benieuwd hoe het er straks uit gaat zien.

Jongeren actief in gemeente

In 2016 is een groep van in totaal 26 jonge mensen in de leeftijd van 19 tot 30 jaar in onze gemeente gedoopt. Wij mochten opmerken dat ze een grondig werk hebben gemaakt van het bestuderen van de Schrift. Ze zijn ons al tot zegen in hun betrokkenheid bij de kerkactiviteiten. Een aantal van hen is opgegroeid in seculiere gezinnen, terwijl anderen uit christelijke huize komen. Sommigen zijn getrouwd en andere dienen in het leger of studeren. Ondanks hun onderlinge verschillen is het bemoedigend om de eenheid te zien die het Evangelie brengt in de gemeente. Velen nemen een actieve houding aan ook in de kerkdienst. Jonge mensen zijn niet alleen de toekomst van de kerk maar ze zijn ook nu aanwezig. Onze jonge volwassenen verzorgen het geluidssysteem, geven les in de sabbatschool, vertalen in de dienst, zingen in het koor en leiden verenigingen. Zij zijn het ook die maaltijden bereiden en opdienen bij evenementen voor Holocaust-overlevenden.

Jonge mannen ontwikkelen hun leiderschap en onderwijsvaardigheden tijdens diverse

Bijbelstudies. Sommigen gaan met de evangelisten mee om te evangeliseren in de straten. De jonge vrouwen hebben meisjesbijeenkomsten gestart om na te denken over hun rol in de kerk, in het gezin en in de maatschappij.

Op de foto: Meidan, de zoon van ds. Zadok deelt lectuur uit.



Rosj HaSjana vieren met overlevenden van de Holocaust

Een ieder heeft de kans om de liefde van Christus aan onze lieve gasten te tonen.

Het is opmerkelijk hoe deze groep dierbare bejaarden in de laatste drie jaar een deel van de familie van "Grace & Truth" is geworden. Het werk van de Heilige Geest blijkt in de harten van sommigen, die door het Woord van God zijn aangeraakt. Zij brengen nieuwe mensen mee en luisteren ijverig. Ze beseffen dat ze nu onze ambassadeurs zijn van het Evangelie. We kunnen niet weten wat er precies in hun hart gebeurt, maar we kunnen wel zien hoe gewillig ze het levende Woord ontvangen. Het komt niet veel voor dat mensen die Christus niet persoonlijk kennen gedurende elke bijeenkomst 30 tot 40 minuten naar de prediking van het Evangelie luisteren en Bijbels en andere boeken van onze gratis literatuurtafel meenemen. Dit geldt met name voor deze groep mensen gezien wat ze in de Tweede Wereldoorlog en de nazi-kampen hebben doorgemaakt. Sommigen zijn open voor het woord, zoals Sarah, die altijd tot tranen toe bewogen is als we Rosj Hasjana vieren met overlevenden van de Holocaust. Ze komt en bedankt ons voor onze gebeden voor haar. Eddie, onze evangelist, heeft contact met haar en vele anderen.

Bid alsjeblieft voor Sarah, die een echte belangstelling voor het Evangelie laat zien. Wij danken God voor hen en bidden om een middel in Zijn handen te mogen zijn door uit te gaan naar deze lieve mensen.



1 Ebenezer Home in Haifa

Dit is het enige Joods christelijke verzorgingstehuis in Israël. Het Steunfonds ondersteunt Ebenezer Home met de hieronder aangegeven twee projecten:

- 1.) **Hulp voor de exploitatie van het verzorgingstehuis.** De overheid in Israël betaalt slechts een klein deel van de kosten. Ebenezer Home is daarom sterk afhankelijk van bijdragen uit het buitenland. Daarvoor is veel geld nodig. *Doet u mee aan de zorg die de Joods-christelijke ouderen nodig hebben?*
- 2.) **De renovatie en de uitbreiding van het verzorgingstehuis met een verpleegafdeling.** Het verzorgingstehuis is heel erg verouderd en moet dringend gerenoveerd worden. En daarnaast is het de bedoeling dat er ook een verpleegafdeling wordt aan gebouwd. Voor deze verbouwing is veel geld nodig. *Doet u mee met een gift?*



3 45.000 Holocaustoverlevenden in Israël

In Israël wonen vele tienduizenden ouderen die de Holocaust hebben overleefd in armoede.

Het zijn veelal mensen die nog niet bekend zijn met het Evangelie ook het Nieuwe Testament is hen onbekend. Voor deze Holocaustoverlevenden worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd. De kosten van deze Holocaust bijeenkomsten zijn voor een relatief kleine kerkelijke gemeente niet alleen te dragen. *Wij doen dan ook een beroep op u om deze Holocaustoverlevenden de helpende hand te reiken.*



WELK PROJECT steunt u?

Een viertal van onze projecten laten wij hier onder nog even de revue passeren.

2 Voortgang Delitzsch project

Om de voortgang van dit belangrijke project financieel te waarborgen vertellen we u het een en ander. Voor de revisie van de Delitzsch vertaling van het Nieuwe Testament in het Hebreeuws is een vertaalteam in Jeruzalem aan het werk onder leiding van de TBS (Trinitarian Bible Society).

Begin september is er overleg geweest met het team en heeft men verder uitleg gegeven over de werkwijze. Men gaat uiterst zorgvuldig te werk. Dat is nodig, maar ook tijdrovend. Het gaat erom de vertaling uit 1880 aan te passen, zodat moderne Israël's het kunnen begrijpen. Tegelijkertijd moet het toch ook de hoogstaande vertaling van dr. Franz Delitzsch blijven. Niet alleen omdat dit een deskundige vertaling is, die dichtbij de grondtaal blijft, maar ook omdat het woordgebruik aansluit bij het Hebreeuws van het Oude Testament. Zodoende wordt de eenheid van de Schrift onderstreept.



Wij ontvangen veel steun en sympathie voor dit belangrijke project. Wilt u het ook gedenken in het gebed en met uw gaven?



4 Russischtalig tijdschrift Het Evangelie in hun eigen taal

Het tijdschrift voor Russische Joden heeft tot doel de gereformeerde waarheid te verbreiden, dwalingen te weerleggen en pastorale steun te geven. Helaas zijn er in Israël en daarbuiten Messias belijdende Joden, die de Heere Jezus belijden als hun Messias, maar tegelijkertijd Joodse, wettische elementen inbrengen in de eredienst. De waarheid van het Evangelie wordt daardoor verduisterd. Wij hopen dat de verspreiding van dit Russische tijdschrift van de Grace & Truth gemeente (oplage tienduizend exemplaren) ook naar het buitenland tot zegen mag zijn. Er is ook een digitale versie van dit tijdschrift beschikbaar. *Helpt u mee om dit tijdschrift uit te geven?*

De jonge officier blijft komen ...



Bedankt voor jullie meeleven en gebeden. Zoals gewoonlijk zijn we erg druk met de studenten- en jeugdbijeenkomsten en hebben we heel weinig tijd voor andere dingen. We zijn momenteel bezig met het Evangelie van Lukas. Nogmaals bedankt voor jullie gebeden voor de jonge officier; hij blijft naar de samenkomst komen. In de afgelopen tijd zijn er weer twee niet-gelovigen bijgekomen. Blijf alsjeblieft voor ze bidden. Wij hebben nog geen moeilijke vragen gekregen, tijdens de vergaderingen, maar we hebben goede discussies gehad. Dikwijls is het daardoor duidelijk dat het bij sommige gelovigen, die aan de bijeenkomst deelnemen, ontbreekt aan de juiste Bijbelse leer. Dit brengt hen ertoe te discussiëren en om meer over de Bijbel te leren.

Ik zou wat willen zeggen over de veiligheidssituatie in Israël en de moeilijkheden die kinderen ervaren.

Lieve vrienden, mijn vrouw Anna is vier maanden zwanger van ons eerste kind en we zien dit als Gods genadige gift. Maar ik vraag me af in wat voor soort Israël mijn zoon zal worden geboren?

Vorige week vond ons leger een aanvalstunnel van Gaza naar Israël en vernietigde deze tunnel. In een reactie daarop beloofde terroristische groeperingen dit te vergelden. Naast deze bedreigingen is er van jongs af aan een aanval op de waarheid en de identiteit. In de kleuter- en basisscholen staat het verdedigen van homoseksualiteit hoog op de agenda's. Kinderen worden aangemoedigd om vrijelijk hun geslacht en seksuele geaardheid te kiezen. Ondanks dat alles: in de donkerste tijden schijnt Gods licht het meest helder en de behoefte aan Zijn waarheid wordt meer en meer duidelijker gezien.

Blijft u alstublieft bidden voor de verlossing van Israël!

Simon Jamison, Tel-Aviv

Vacatures

Het bestuur van het Steunfonds Israël / Isaac da Costa is dringend op zoek naar een drietal enthousiaste medewerkers. Hebt u/jij een hart voor Israël? Ziet u/jij uit naar contacten met Joodse christenen in Israël? Neem dan contact met ons op!

Wij zijn op zoek naar een

Voorlichter (m/v)

Om het mooie werk voor de Messias belijdende Joden in Israël te presenteren zoeken wij een voorlichter. De werkzaamheden van een voorlichter bestaan onder meer uit:

- ▶ Een thema-avond verzorgen voor een vereniging of kerkelijke gemeente;
- ▶ Meewerken aan de presentatie van het Israëlwerk op beurzen en markten;
- ▶ Deelname aan een werkgroep die op scholen presentaties verzorgt en scholen helpt om een Israëlactie te organiseren.
- ▶ Het (mee) organiseren van Israëlavonden

Fondswerver (m/v)

voor een aantal uren per week in overleg

- ▶ De werkzaamheden kunnen veelal vanuit eigen woning verricht worden.
- ▶ De P.R.- commissie vergadert in Woerden.

Bent u/jij werkzaam geweest in het bedrijfsleven of in een non-profit organisatie? Voelt u zich betrokken bij het werk onder het Joodse volk? Dan kunt u een waardevolle bijdrage leveren aan onze doelstelling. Een vergoeding wordt in overleg vastgesteld.

Beheerder donateurscontacten

Wij zijn dringend op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die de donateurscontacten up-to-date houdt.

Taken:

- ▶ Donateurs bestand bijhouden en mutaties verwerken
- ▶ Ieder kwartaal het actuele bestand naar drukker voor de Nieuwsbrief
- ▶ Verzending digitale nieuwsbrief

Wij zien uit naar uw reactie!

Uw email met persoonlijke gegevens kunt u sturen aan info@dacostasfonds.nl Voor meer informatie kunt u bellen met onze secretaris J. H. Mauritz, tel. 0348 - 401978 (overdag bereikbaar).

Meer informatie vindt u op onze website

www.steunfondsisrael.nl

UW NALATENSCHAP

... naar het Joodse volk?

Regelmatig ontvangt het Steunfonds Israël / Isaac da Costa vragen over het gedenken van Israël in een nalatenschap. Om deze vragen deskundig en vertrouwelijk te beantwoorden, heeft ons fonds een speciale contactpersoon, de heer M. Timmerman. Hij kan u meer vertellen over de mogelijkheden van schenkingen en legaten. Daarnaast brengt hij u desgewenst in contact met een aan ons fonds verbonden notaris. Neem gerust contact op met M. Timmerman, telefoon 06 83 59 55 11, e-mail m.timmerman35@gmail.com



*"The Psalmist declared.
"if i ascend up into heaven,
thou art there"
Psalm 139:8"*



STEUNFONDS ISRAËL

Bestuur Steunfonds Israël / Isaac da Costa

Postbus 400
3440 AK Woerden
T 0348 48 99 29
E info@dacostafonds.nl
I www.dacostafonds.nl
www.facebook.com/dacostafonds

Bestuur Steunfonds Israël

Ds. K. Hoefnagel, voorzitter (Meerkerk, CGK)
J.H. Mauritz, secretaris (Woerden, GG)
M. Timmerman, penningmeester (Amersfoort GG)
J. Dijkshoorn ('s Gravenhage OGGiN)
Ds. A.A. Egas (Damwoude, CGK)
Ds. N.P.J. Kleiberg (Veenendaal, HHK)
W.B. Kranendonk (Amersfoort, GG)
L. van der Tang (Rhenen, GGIN)
Ds. J.W. Verweij (Zwijndrecht, GG)
Ds. A. Vlietstra (Harskamp, HHK)

Redactiesecretariaat Steunfonds Israël Nieuws

M.J.B. Westmaas – van Driel (Vuren, GG)
margrietwestmaas@dacostafonds.nl
0183 63 80 25 of 06 2653 1239

Adreswijzigingen en opgeven als donateur.

ledenadministratie@dacostafonds.nl

Uw liefdegift voor de Messias blijdende Joden in Israël is van harte welkom. Bij voorbaat onze dank.

Ons IBAN-nummer is
NL91 RABO 0395 219 582



ten name van Isaac da Costa Fonds, Woerden
Het Isaac da Costa fonds is erkend als ANBI

*Voor alle toekomstige data in de Nieuwsbrief geldt:
Zo de HEERE wil en wij leven.*

Gaat u ook mee naar Israël?

Volgend jaar hoopt de staat Israël haar 70ste verjaardag te herdenken. Voor ons een reden om voor onze donateurs en trouwe lezers een mooie reis naar het beloofde land te organiseren.

Reserveert u al vast:

D.V. 18 t/m 27 oktober 2018

Momenteel wordt hard gewerkt aan de verdere voorbereiding van de reis. Het beloofd een heel mooi en afwisselend programma te worden. Wij hopen dat in de loop van december de brochure gereed is en de reissom wordt dan ook bekend gemaakt.

Houd www.steunfondsisrael.nl in de gaten. Wilt u de brochure ontvangen, vraag deze aan via info@steunfondsisrael.nl en wij sturen u de brochure toe.

Samenzingen

Komt u ook bij leven en welzijn
zaterdagavond 10 maart 2018 naar de
SIONSKERK in Veenendaal?

Koor- en samen zangavond met Laudate Deum uit Apeldoorn en het Shalomkoor uit Alblasserdam.

Aanvang: 19.30 uur
Toegang: gratis

Collecte ten bate van het Steunfonds Israël / Isaac da Costa

Van de penningmeester

Dit is al weer de laatste Nieuwsbrief voor 2017.

Wij hopen dat velen weer hun eindejaargift willen schenken ten behoeve van ons werk onder het Joodse volk. Uw liefdegift voor de Messias blijdende Joden in Israel is van harte welkom.

Bij voorbaat onze hartelijke dank.

M. Timmerman, penningmeester