



# STEUNFONDS ISRAËL NIEUWS

Jaargang 16 • Nummer 57



**Jeruzalem blijft niet omstreden**



Zorgpakketten voor  
soldaten in 2018



Poerimfeest



Vervolging, woede en  
het Evangelie

Voorjaar 2018



## Jeruzalem blijft niet omstreden

Foto:  
RD, H.J. Visscher

Joden zijn er dankbaar voor. Een aantal christenen ook. Maar voor veel volken en kerken is het een aanstoot dat Jeruzalem inmiddels meer dan een halve eeuw de ongedeelde hoofdstad van Israël is. Het bijzondere feit van de hereniging werd vorig jaar op 24 mei herdacht. Maar sindsdien is de discussie over de status van de Davidsstad weer in alle hevigheid voortgezet. Bijvoorbeeld door het plan van de Amerikaanse president om de ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen. Het besluit daartoe was al jaren geleden door het Amerikaanse Congres genomen. Maar tot nu toe had geen president deze woorden

om gezet in daden. Dat was op zichzelf al een teken aan de wand. Want dit lag moeilijk. Nu de Amerikaanse ambassade verplaatst wordt is er veel ophef. Ook dat is tekenend.

Jeruzalem is een steen des aanstoots. Dat is het de geschiedenis door geweest. Al in het Oude Testament liepen volken te hoop tegen de stad Davids. De Babyloniërs maakten haar tot een vervallen puinhoop. Profeten treurden... en zeiden dat ze herbouwd zou worden. Na een machtig herstel verwoestten de Romeinen de stad opnieuw. Bijna tweeduizend jaar telde

Jeruzalem niet mee. Totdat in 1948 de staat Israël werd uitgeroepen. Toen bleek Jeruzalem opnieuw ertoe te doen. Ze was een twistappel tussen Joden en Arabieren. De hereniging van Jeruzalem in 1967 maakte daar geen einde aan. Tot op de dag van vandaag houdt de discussie over Jeruzalem aan. Zal dat zo blijven? Nee, er komt een dag dat Jeruzalem de heerlijke stad zal zijn. Het nieuwe Jeruzalem, daar wacht de kerk op. Dan is de strijd voorbij. Dan is de stad herenigd met haar Koning.

*W.B. Kranendonk*

## MEDITATIE



### *Mordechai's grootheid*

*Want de Jood Mórdechai (.....) zoekende het beste voor zijn volk, en sprekende voor de welstand van zijn ganse zaad.*

*(Esther 10 : 3)*

Op wonderlijke wijze was Mórdechai verhoogd, in de plaats van de wrede, niets en niemand ontziende Haman. God had verlossing teweeggebracht. Mórdechai zoekt het beste voor al de onderdanen van het Perzische rijk, maar in het bijzonder voor zijn volk, het volk der Joden. Mórdechai heeft zijn afkomst nimmer verloochend. Hij bleef trouw aan zijn God, omdat God hem vasthield. Mórdechai zoekt het heil van zijn volk. Hij beoogt hun vrede. Bij de koning spreekt hij voor hen. Hij doet een goed woord voor hen. Zo spreekt Christus bij de Vader voor allen die Hem gegeven zijn. Het heil

door Hem verworven op Golgotha's kruis, past Hij toe door Zijn Heilige Geest. Zonder Christus' voorspraak zal het niet gaan. Buiten Hem is God een verterend vuur, vanwege onze zonden. Maar Zijn toorn over de zonde is gestild, de vloek is weggenomen door het bloed van Christus. Nu spreekt Hij voor de Zijnen en doet hen delen in Zijn volkomen verlossing.

*ds. H. Lassche, Rijssen*

# Poerimfeest

Van woensdagavond 28 februari tot donderdagavond 1 maart 2018 wordt het Poerimfeest door de Joden gehouden. Het herinnert ons aan de geschiedenis uit het boek Esther. Het is het feest ter herdenking van de verlossing van de Joden in Perzië in het midden van de vijfde eeuw v. Chr. De hoofdpersonen daarbij zijn koning Ahasveros, Haman, een hooggeplaatst persoon met een diepgewortelde haat tegen de Joden, Mórdechai, de Jood, die niet wilde buigen voor Haman en Esther. Het woord Poerim komt van het Perzische woord Pur, dat lot betekent. Het lot werd geworpen door Haman om de datum vast te stellen, waarop de vernietiging van het Joodse volk zou plaatshebben.

## Moet je in deze nieuwsbrief wel aandacht aan het Poerimfeest schenken?

Het is bij de Joden ontaardt in een carnavalsfeest, waar alles wat normaal niet mag, is toegestaan. Als hij het zou hebben kunnen zien, zou Isaac da Costa zich beslist niet hebben herkend in de wijze waarop de Joden vandaag dit feest vieren. Het gaat gepaard met veel eten en drinken. Er gebeuren ook goede dingen, zoals het geld geven aan de armen. Ook wordt het boek Esther gelezen in de synagoge.



Maar de diepe gedachten, die verborgen liggen in de overgave van koningin Esther: "Wanneer ik dan omkom, zo kom ik om" worden helaas niet verstaan. Daarom willen we in deze bijdrage ook niet stilstaan bij de wijze waarop de Joden het Poerimfeest als een carnavalsfeest houden, maar letten op wat dit feest ons vandaag te zeggen heeft.

## Ware bevrijding alleen in Christus.

En natuurlijk hopen we dat de Joden ook die betekenis mogen gaan verstaan. Het is de boodschap van ware bevrijding die er alleen in Christus is. Een rabbijn schreef: "Blijvende overwinning heeft Poerim niet gebracht. Perzië is verdwenen. Pogroms zijn gebleven. Haman leeft nog."

Het antisemitisme als haat tegen het volk van Israël, zoals dat zich voordeed in de dagen van Esther, leeft tot op de dag van

vandaag voort. Nee, ware bevrijding heeft het de Joden niet gebracht. Ook al eet men dan met veel lawaai de zogenaamde Hamansoren, daardoor wordt het Joodse volk niet verlost van het antisemitisme, noch van de vijanden en van de zonde.

De zo bekende woorden van koningin Esther: "Wanneer ik dan omkom, zo kom ik om" worden vaak gebruikt om een zondaar te tekenen, die zich onvoorwaardelijk met al zijn zonden en ongerechtigheden leert uitleveren aan Gods genade in Christus. Zalige plaats als een mens daar terecht mag komen, waar deze woorden werkelijkheid worden en de Koning der koningen hem de scepter der genade toereikt en woorden van genade en ontferming het hart vervullen. Daarin ligt de ware verlossing en bevrijding. Niet alleen voor de Joden maar ook voor u en mij. Hoe dat kan? Omdat Esther in zeker opzicht een type is van Christus. Zij had zichzelf ervoor over om haar volk te redden. Christus gaf Zichzelf om doodschuldige zondaren te bevrijden van de dood en van alle vijanden. Die bevrijding wensen we ook het Joodse volk van harte toe.

*Ds. W. Silfhout, Capelle aan de IJssel*



# Zorgpakketten voor soldaten in 2018

Er is weer een jaar voorbij en ons pakketproject ter gelegenheid van het aanstaande Purim feest voor de christelijke soldaten in Israel is in volle gang. We verzamelen nog steeds de namen en we schatten het aantal te maken pakketten op ongeveer 250.

We voelen ons gezegend als we horen dat de christelijke soldaten hoog staan aangeschreven en vele van hen ontvangen onderscheidingen. Op de Onafhankelijkheidsdag in 2017 ontving een van de soldaten uit Beer Sheva 'the President award' voor zijn buitengewone dienst. Onze christelijke soldaten worden vaak erkend vanwege hun karakter, uitzonderlijk goed gedrag en motivatie. Hoewel onze soldaten klein in aantal zijn, hebben ze toch een enorme impact op de eenheden waarin ze dienen. Vaak staan hoog aangeschreven banen en functies voor hen open. In het licht hiervan zijn we dankbaar voor de mogelijkheid om hen te bemoedigen met onze Purim pakketten.

## Inhoud pakketten

De vrouwen ontvangen dit jaar een dagboek van Elisabeth Prentiss met de titel "Stepping Heavenward". De mannen krijgen het verhaal van Tass Saada "Once Arafat's man". Dit is het verhaal van weer een tragedie in het aanhoudend conflict tussen Israëli's en Palestijnen. In elk pakket doen we ook een dagboek met de titel uit Psalm 119 vers 18 : "Open thou mine eyes that I may behold wondrous things from Thy law" uitgegeven door de Bible society in Israël. Andere spullen in het pakket zijn o.a. een reserve batterij voor mobiele telefoons, toiletartikel set met een handdoek, shampoo, tandenborstel en haarborstel voor de vrouwen. EHBO doosje, crème, tissues en vaseline. Voor de meisjes deodorant en handcrème en voor de mannen hand gel, en scheerschuim. Maandag 26 februari pakt ons team van vrijwilligers de pakketten in. Dit jaar zal een Amerikaans bejaard echtpaar van in de tachtig ons als vrijwilligers bij staan.

Wij danken het Steunfonds voor hun ruime gift, die ons in staat stelt om dit project nu al 11 jaar aan de gang te houden! Onze samenwerking was steeds een grote vreugde en voor velen een zegen.

*Eti Zadok, Israël*



*Inpakken van  
zorgpakketten  
voor de soldaten*



## Samen zingen

Komt u ook op zaterdag 10 maart a.s. naar Veenendaal? Samen zingen in de SIONSKERK aan de Adr. van Ostadelaan 78.

Israël Koor- en samenzangavond met Laudate Deum koor uit Apeldoorn en het Shalomkoor uit Alblasserdam.

### Verder werken mee

Maria Knops harpiste en Corine Drost dwarsfluit

Inloop vanaf 19.00 uur

Aanvang 19.30 uur

Toegang gratis

Verkooptafel Israël producten aanwezig en collecte ten bate van het Steunfonds Israël / Isaac da Costa. Voor meer informatie: zie [www.steunfondsisrael.nl](http://www.steunfondsisrael.nl)

## Onze projecten

In de vorige nieuwsbrief lieten we 4 projecten de revue passeren. Graag bevelen we onderstaande projecten ook bij u aan:

- Ondersteuning reformed pastors, met deze voorgangers delen wij het gereformeerd gedachtengoed.
- Studenten in Tel-Aviv, iedere week zijn er Bijbelstudies en Jeugdbijeenkomsten geleid door Simon Jamison.
- Ondersteuning gemeente Grace & Truth en predikant, Deze grote gemeente en haar predikant ds. David Zadok ondersteunen wij financieel.



*Helpt u ons deze  
ondersteuning ook  
in 2018 voort  
te zetten?*

# ZACHARIAH YELMA

Mijn naam is Zachariah en ik ben 20 jaar en heb drie jongere zussen. Mijn ouders emigreerden 23 jaar geleden uit Ethiopië. Ze ontmoetten elkaar in een opvangcentrum voor nieuwe emigranten in Haifa. Mijn moeder komt uit een religieus Joods gezin en haar vader is rabbijn. Mijn vader groeide op in een Joodse familie, die zich aan de religieuze plichten houdt. Mijn moeder hoorde het Evangelie van haar kamergenoot en ze kwam tot geloof in de Messias en kort daarna kwam ook mijn vader, met wie ze toen verkering had tot geloof. Daardoor kregen ze problemen in de familie, maar bleven trouw aan de Heere.

## Welke levensstijl?

Ik ben opgegroeid in Jeruzalem, waar we als familie aangesloten zijn bij een Messias belijdende gemeente. In mijn tienerjaren worstelde ik met mijn geloof en een jaar lang, koos ik er voor om mijn wereldse vrienden te volgen. Het was een jaar van innerlijke strijd waarin ik me af vroeg of het tot Gods eer was, om mijn vrienden te volgen in hun levensstijl. In een van de preken, die ik in onze gemeente hoorde, sprak de voorganger over het gevaar van een dubbelleven. Op dat moment besloot ik Christus te volgen. Ik raakte betrokken bij mijn gemeente en bij Christelijke zomerkampen.

## God's wil

Op mijn 18<sup>e</sup> jaar sloot ik mij aan bij het Israëlijsche leger. Ik deed mijn best om de test voor een speciale commando een-

heid te halen, maar ik werd er niet voor aangenomen. Ik was erg teleurgesteld en vroeg me af wat Gods wil was. Ik moest leren met de teleurstelling om te gaan en me tot God wenden. Ik ontving vrede en voelde God's aanwezigheid en leiding. Ik vertrouwde er op dat de Heere mij naar de juiste plaats zou leiden en ook beloofde ik om mijn best te doen, waar ik ook naartoe zou worden gestuurd.

## Evangelie delen over de Messias in het leger

Na drie maanden werd ik aangenomen in een infanterie eenheid en na drie maanden basis opleiding werd ik geselecteerd voor het elite peloton van mijn eenheid. De meerderheid van de soldaten in mijn eenheid zijn religieuze Joden, inclusief mijn commandanten. Het was niet gemakkelijk om door hen te worden aanvaard, toen ik

het Evangelie met hen deelde, maar uiteindelijk zijn we goede vrienden geworden. Veel gesprekken heb ik met hen kunnen voeren en gesproken over mijn geloof in de Messias. Mijn militaire dienst is zeer intensief en in tijden van druk en gevaar leer ik steeds weer opnieuw op den Heere en Zijn genade te vertrouwen.

## Soldatenpakketten

Tot twee keer toe heb ik Purim pakketten ontvangen. Per dag hebben we omdat we gelovig zijn nu 15 minuten voor onszelf en dan probeer ik de boeken uit het pakket te lezen.

We voelen ons alleen en weleens down, daarom is het een bemoediging voor mij en de andere Joods-christelijke soldaten, dat mensen in Nederland voor me zorgen met de inspanning van de vrijwilligers van de gemeente Grace & Truth.

Heel erg bedankt voor uw steun. Moge de Heere u zegenen en denk aan ons in uw gebeden!



## Presentatie aanvragen

Bent u op zoek naar een thema voor uw jongeren- of gemeenteavond? Wij verzorgen met plezier een informatieve en interactieve presentatie over onze projecten en de eerste Joods-christelijk kerk in Israël.

Al 20 jaar zijn wij actief in Israël en wij ondersteunen projecten van Messias belijdende Joden. Voor een afspraak kunt u bellen met onze voorlichter de heer M. Timmerman 06 835 955 11 of u kunt een mail sturen naar [m.timmerman35@gmail.com](mailto:m.timmerman35@gmail.com) of u stuurt uw mail naar [info@steunfondsisrael.nl](mailto:info@steunfondsisrael.nl). Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.



**Steun aan jongeren in het Israëlijsche leger**

Joods-Christelijke jongeren hebben net als iedereen in Israël een twee- of driejarige dienstplicht. Het Steunfonds Israël stuurt jaarlijks 250 pakketten tijdens het Purim feest naar deze jonge mensen. Dat bemoedigt hen op de vaak eenzame posten. Helpt u mee?

Wij zijn afhankelijk van uw gift o.v.v. Purim actie 2018  
NL91 RABO 0395 219 582

ISAAC DA COSTA  
STEUNFONDS ISRAËL

# Vervolging, woede en het Evangelie

De gemeente van Christus in Israël groeit, niet alleen wat betreft het aantal bekeringen en kerken, maar ook op andere punten. Afgelopen jaar zijn we voor het eerst uitgenodigd op de nationale boekenbeurs in Rishon Letsion, om met een boekentafel te staan van onze uitgeverij Ha'Gefen. Dit is een duidelijk teken van de veranderde houding van de autoriteiten ten opzichte van ons als gelovigen.

Er waren ongeveer 20 uitgeverijen die hun boeken aanboden. Wij stonden ook met een tafel met een selectie van onze literatuur. Op een gegeven moment kwam er een religieuze man naar ons toe en hij begon een tijd lang te vervloeken en te schreeuwen, en Godslanderende taal te uiten. Zijn harde stem en zijn scheldende taal zorgde ervoor dat veel mensen onze kraam meden maar sommigen kwamen juist bewust naar ons toe omdat ze zich afvroegen waarom deze man zo boos was. Vervolgens dreigde hij dat hij honderden mensen zou sturen om ons "missionair work" te stoppen.

In die week kwam er elke avond een groep religieuze mensen tegenover onze kraampje protesteren. We moesten zelfs een paar keer de politie bellen, omdat ze gewelddadig leken te worden. Ondanks deze uitdagingen stond ons personeel de hele week tot het einde van de beurs dapper bij onze kraam.

Toch hebben we die week verschillende kansen gekregen om het Evangelie te delen met sommige orthodoxe demonstranten. Een van hen, Benny genaamd, nam zelfs het Nieuwe Testament aan. We spraken meer dan een halfuur met hem, waarna hij zei: "David ik moet nog naar de synagoge om te bidden, maar ik kom terug." Als Iraanse Jood voelde hij verbondenheid met David! En hij kwam terug! Hij kwam zelfs ook op andere avonden weer terug en bezocht later ook twee keer het kantoor van Ha'Gefen. Een andere demonstrant nam, met tegenzin, een deel van onze kinderbijbel aan met daarin Jesaja 53.

Bid alstublieft voor de bekering van de velen die het Evangelie gehoord hebben!

Voor de zaligheid van Israël,

*David Zadok*



## Delitzsch project in 2017

Al verschillende jaren werkte de TBS aan een project om de Delitzsch vertaling van het Hebreeuwse Nieuwe Testament te reviseren. Eerder berichtten wij u daar al over. Omdat de TBS dit project financieel niet vol kon houden hebben de GBS, het Deputaatschap voor Israël en het Steunfonds Israël / Isaac da Costa voor dit project de handen ineengeslagen. In september 2017 werd begonnen om in onze achterban aandacht voor dit belangrijke werk te vragen en fondsen te werven. We zijn zeer verblijd dat in de laatste vier maanden van het afgelopen jaar er voor dit project voldoende middelen zijn binnengekomen om aan onze toezegging aan de TBS van € 90.000 te kunnen voldoen. Er zijn giften binnengekomen van gemeenten, particulieren en bedrijven. Wij zijn alle

begunstigers erkentelijk voor hun bijdrage en voor de betrokkenheid die daaruit blijkt. Het project mag intussen goede voortgang vinden. Samen met de TBS overwegen we om het aantal uren, dat het vertaalteam beschikbaar heeft voor het werk, uit te breiden. De financiële steun die wij binnen krijgen geeft daar ruimte voor. Ook de TBS ontving een extra gift die hiervoor gebruikt kan worden. Ondertussen zal verder hard gewerkt worden aan de fondswerving. De komende jaren zullen toch steeds weer aanzienlijke bedragen voor dit project nodig zijn.

Maar ook willen we werken aan breder draagvlak voor het project. Dat is nodig in Israël, zodat de Messias belijdende gemeenten daar meer overtuigd worden van het nut en de noodzaak van de

verbeterde Delitzsch vertaling van het Nieuwe Testament. Maar het is ook nodig om in ons land in de gemeenten verder te werken aan steun. Daartoe zijn we voornemens voorlichters in te zetten die in gemeenten presentaties over het project kunnen houden. Wij hopen daar in de komende maanden meer over te berichten. Van harte bevelen we dit belangrijke project bij u aan. Uw bijdrage is welkom en wij vragen u vooral om dit werk in uw gebed te gedenken. Zie voor meer informatie en bankgegevens:

[www.nieuwetestamentinhethebreuws.nl](http://www.nieuwetestamentinhethebreuws.nl)

Namens de projectgroep,

*Ds. A.C. Rijken, voorzitter*  
*J.J. de Jong, secretaris*

# Shalom vrienden,



Na twee zeer droge maanden aan het begin van het regenseizoen is in december en januari de regen - en de kou - gekomen, die we zo hard nodig hebben. Ondanks die regens zijn de waterreservoirs in Israël nog steeds relatief laag en gebed om meer regen wordt zeer op prijs gesteld. Maar ondanks het gebrek aan regen in de laatste paar jaar blijft God zijn zegeningen over ons uitstorten. Mijn vrouw Anna verwacht over drie maanden ons kindje en de baby oefent zijn voetbalvaardigheden op zijn moeder.

## Bijbelbijeenkomsten van studenten

Het is een zegen dat we bijna elke week nieuwe gezichten zien tijdens de bijbelbijeenkomsten. De ongelovige officier is niet meer naar de samenkomsten gekomen. Maar hij heeft het Evangelie van Mattheüs gelezen en heeft over 'God' met één van de vrienden - die de samenkomsten bijwoont - diepgaande discussies gevoerd. Hij is nog steeds in contact met ons en we vragen aan jullie, of je alsjeblieft wilt blijven bidden, dat God zijn hart opent voor de waarheid.

Er zijn momenteel ongeveer 10 ongelovige vrienden van me die Bijbels hebben gekregen en we bidden dat het moment aanbreekt, dat ze met ons zullen instemmen om de Koning der koningen te prijzen.

Eind vorig jaar hebben we het moeilijk gehad op onze jeugdsamenkomsten. Veel van de jongeren komen uit gebroken gezinnen en hebben niet altijd de bereidheid om elkaar tijdens de week te ontmoeten. Vanwege deze moeilijkheden proberen we de jongeren en soldaten - indien mogelijk - individueel te ontmoeten en in de laatste paar weken werden we aangemoedigd door tijd door te brengen met twee jonge

mannen die al een tijdje niet meer naar de kerk komen. Deze week kwam een van hen naar de kerk en naar de studentenbijeenkomsten en de andere drukte zijn bereidheid uit terug te keren naar de samenkomsten.

## Geschenkpakket in dienst

Bovendien ondervinden sommige jongeren ontberingen en veel verleidingen wanneer ze in het leger gaan, waar ze 24 uur per dag worden omringd door ongelovigen. Daarom worden veel gelovige soldaten bemoedigd als ze zien dat ze niet worden vergeten, wanneer ze bijvoorbeeld rond de Purim een geschenkpakket ontvangen van de Grace & Truth gemeente. Vele malen in de moeilijke perioden in het leven zijn het de kleine dingen en het gebed die het verschil maken.

Nogmaals bedankt voor jullie zegeningen aan de Staat Israël! Blijf alstublieft bidden voor de redding van het Joodse volk.

Gods zegen toegewenst,

*Simon Jamison*

# Vacatures

Het bestuur van het Steunfonds Israël / Isaac da Costa is dringend op zoek naar twee enthousiaste medewerkers. Hebt u/jij een hart voor Israël? Ziet u/jij uit naar contacten met Joodse christenen in Israël? Neem dan contact met ons op!

We zijn op zoek naar een

## Voorlichter (m/v)

Om het mooie werk voor de Messias belijdende Joden in Israël te presenteren zoeken wij een voorlichter. De werkzaamheden van een voorlichter bestaan onder meer uit:

- Een thema-avond verzorgen voor een vereniging of kerkelijke gemeente;
- Meewerken aan de presentatie van het Israëlwerk op beurzen en markten;
- Deelname aan een werkgroep die op scholen presentaties verzorgt en scholen helpt om een Israëlactie te organiseren.
- Het (mee) organiseren van Israëlavonden

## Fondswerver (m/v)

voor 8 uur per week

- De werkzaamheden kunnen veelal vanuit eigen woning verricht worden.
- De P.R.- commissie vergadert in Woerden.

Bent u/jij werkzaam geweest in het bedrijfsleven of in een non-profit organisatie? Voelt u zich betrokken bij het werk onder het Joodse volk? Dan kunt u een waardevolle bijdrage leveren aan onze doelstelling. Een vergoeding wordt in overleg vastgesteld.

## Wij zien uit naar uw reactie!

Uw email met persoonlijke gegevens kunt u sturen aan [info@steunfondsisaerel.nl](mailto:info@steunfondsisaerel.nl) Voor meer informatie kunt u bellen met onze secretaris J. H. Mauritz, tel. 0348 - 401 978 (overdag bereikbaar).

Meer informatie vindt u op onze website

[www.steunfondsisaerel.nl](http://www.steunfondsisaerel.nl)

# Gaat u ook mee naar Israël?

Aanstaande 14 mei is het 70 jaar geleden dat de staat Israël werd uitgeroepen. Wij willen dit niet zo maar voorbij laten gaan! Voor ons een reden om voor onze donateurs en trouwe lezers een mooie reis naar het beloofde land te organiseren.

Het reisplan is gereed. Wij hopen van 18 tot 27 oktober 2018 enkele van onze projecten in Kanot en in Haifa te gaan bezoeken en een ontmoeting te hebben met ds. David Zadok. U krijgt dan een goede indruk van ons werk in Israël onder de beminden om der vaderen wil. Het beloofd een heel bijzondere reis te worden.

Voor meer informatie kunt u ook onze website [www.steunfondsisrael.nl](http://www.steunfondsisrael.nl) bezoeken. Wilt u de brochure ontvangen? Stuur dan een email naar [info@steunfondsisrael.nl](mailto:info@steunfondsisrael.nl)

**Advies: Houd het laatste nieuws op [www.steunfondsisrael.nl](http://www.steunfondsisrael.nl) in de gaten**



Tempelplein  
Jerusalem

Foto:  
RD, H.J. Visscher



## STEUNFONDS ISRAËL

### Bestuur Steunfonds Israël / Isaac da Costa

Postbus 400, 3440 AK Woerden

T 0348 48 99 29

E [info@dacostafonds.nl](mailto:info@dacostafonds.nl)

I [www.dacostafonds.nl](http://www.dacostafonds.nl)

[www.facebook.com/dacostafonds](https://www.facebook.com/dacostafonds)

### Bestuur Steunfonds Israël

Ds. K. Hoefnagel, voorzitter (Meerkerk, CGK)

J.H. Mauritz, secretaris (Woerden, GG)

M. Timmerman, penningmeester (Amersfoort GG)

J. Dijkshoorn ('s Gravenhage OGGin)

Ds. A.A. Egas (Damwoude, CGK)

Ds. N.P.J. Kleiberg (Veenendaal, HHK)

W.B. Kranendonk (Amersfoort, GG)

L. van der Tang (Rhenen, GGIN)

Ds. J.W. Verweij (Zwijndrecht, GG)

Ds. A. Vlietstra (Harskamp, HHK)

### Redactiesecretariaat Steunfonds Israël Nieuws

M.J.B. Westmaas - van Driel (Vuren, GG)

[margrietwestmaas@dacostafonds.nl](mailto:margrietwestmaas@dacostafonds.nl)

0183 63 80 25 of 06 2653 1239

### Adreswijzigingen en opgeven als donateur

[ledenadministratie@dacostafonds.nl](mailto:ledenadministratie@dacostafonds.nl)

Uw liefdegift voor de Messias belijdende Joden in Israël is van harte welkom. Bij voorbaat onze dank.

## Van de penningmeester

Beste Israëlvrienden,

Wij mogen terugzien op een financieel goed jaar. Van heel veel lezers mochten wij weer giften ontvangen, zodat wij hulp konden bieden aan b.v. de Holocaust overlevenden, de ouderen in het Verzorgingshuis te Haifa, de Purim pakketten, het Russischtalig Magazine maar ook aan de woordverkundiging vanuit de gemeente Grace & Truth te Kanot. Het Evangelie mocht weer gebracht worden. Vanuit de ondernemers groep "Familie van Ebenezer" mocht worden bijgedragen aan het steunfonds voor de vernieuwing en uitbreiding van het Ebenezer Home. Heel belangrijk voor dit dringende nodige werk.

Vanuit andere ondernemers kregen wij niet alleen de financiële middelen voor het afgelopen jaar maar zelfs ook toezeggingen voor de komende jaren als bijdrage voor de hervertaling van het Nieuwe Testament in een betrouwbare en leesbare taal voor het Joodse volk in de komende tijd. Wij zijn hen daar zeer erkentelijk voor!

Voor veel giften van de lezers zouden wij hen graag meer persoonlijk willen bedanken maar de bank geeft de laatste tijd geen adressen en woonplaatsen van de gevers meer door. Wij weten helaas vaak niet waar de gever woont en is het ons niet mogelijk om persoonlijk te bedanken. Wilt u een bevestiging van ons ontvangen van uw gift, vermeldt dan uw adres en woonplaats in de omschrijving van de betaling!

Alle gevers en geefsters onze hartelijke dank. Ook voor het zo pas begonnen jaar hopen wij dat u ons werk in gebed en gift wilt blijven gedenken. Hartelijke groet,

M. Timmerman, penningmeester

Ons IBAN-nummer is

**NL91RABO 0395 219 582**

ten name van Isaac da Costa Fonds, Woerden  
Het Isaac da Costa fonds is erkend als ANBI

Voor alle toekomstige data in de Nieuwsbrief geldt:  
**Zo de HEERE wil en wij leven.**

