



## Actuele informatie

Het Deputaatschap voor Israël werkt voor deze noodhulpactie samen met stichting Steunfonds Israël / Isaac da Costa. Deze hulpactie wordt mede ondersteund door: Centrum voor Israël Studies (CIS) en Stichting Steun Messiasbelijdende Joden (SSMJ).

Contact voor meer informatie: J.J. de Jong (tel. 0348-489929 of [jidejong@boardforisrael.nl](mailto:jidejong@boardforisrael.nl))

Nummer: 2

Datum: 4 december 2023

**Israël is getroffen door een ongekend wrede terroristische aanval vanuit Gaza door Hamas. Ruim 100.000 Israëliërs zijn geëvacueerd uit het zuiden en noorden van het land. Via de gemeenten van ds. Zadok en van ds. Dekker wordt hulp geboden. Aan de soldaten wordt diaconale hulp verleend. De nood is groot. Laten we het Joodse volk steunen met gebed en onze gaven.**

### Waarom is hulp aan militairen zo belangrijk?



Veel hulpaanvragen hebben betrekking op het verstrekken van voedsel en kleding aan militairen. Waarom noodhulp voor militairen? Daarom een korte uitleg.

Israël heeft meer dan 300.000 reservisten opgeroepen in de strijd tegen Hamas. Het zijn burgers, veelal jonge mensen, die in Israël hun dienstplicht hebben vervuld. In Israël gaan alle joodse en druzische burgers, mannen en vrouwen, op hun 18de in dienst, al zijn er wel enkele groepen uitgezonderd. De dienstplicht duurt twee tot drie jaar. Daarna blijven ze in principe reservist. Alleen degenen die met regelmaat 'op herhaling' gaan - een soort opfriscursus - worden als "actieve reservisten" beschouwd. Officieren moeten elk jaar op herhaling, om ingezet te kunnen blijven worden.

Op zo'n gigantische mobilisatie is het leger niet ingesteld. Vandaar dat heel veel burgers en kerken zich massaal inzetten om voedsel en kleding te kopen voor deze reservisten.

### Ook hulp aan Palestijnse christenen?



Het Deputaatschap Bijzondere Noden van de Gereformeerde Gemeenten heeft mogelijkheden gevonden om noodhulp te verlenen aan de Palestijnse christenen die zich in een hartverscheurende situatie bevinden.

Meer informatie vindt u op de website:

<https://bijzonderenoden.nl/project/oorlogsslachtoffers-in-gaza/>

## Overzicht verleende hulp

We steunen onder meer de volgende organisaties en personen:

Eerder overzicht voor verleende hulp:

- Be'ad Chaim, Pro-life organisatie in Jeruzalem
- Ebenezer Home, bejaardentehuis in Haifa
- FIRM Israel in Jeruzalem (opvang evacuees in kibboets Afik)
- Gemeente Nechama in Nof HaGalil (Nazareth)
- Gemeente Grace & Truth in Kanot
- Makor HaTikvah School in Jeruzalem
- Nachamu Nachamu Ami in Renswoude
- Uitgeverij HaGefen Publishing in Kanot

Update bestaande aanvragen en nieuwe aanvragen:

- Gemeente Grace & Truth in Kanot
- Israel ETCT, centrum voor traumaverwerking in Zuid-Israel
- Judah Bueno de Mesquita, verstrekken hulpgoederen aan soldaten in Noord-Israël
- Makor HaTikvah School in Jeruzalem
- Yad Ezra, distributiecentrum van noodhulpmiddelen in Jeruzalem

Bekijk de volgende pagina's voor details.

## Gemeente Grace & Truth in Kanot



Grace & Truth (Genade & Waarheid) is een van de oudste gemeenten in het land met ca. 150 leden. De gemeente bevindt zich in Kanot, niet ver van de Gazastrook. David Zadok leidt de gemeente vandaag de dag samen met anderen. De prediking is gebaseerd op het reformatorisch christelijke geloof.

David Zadok (28 november):

*“Het belangrijke nieuws is de vrijlating van 40 Israëlitische gijzelaars en nog eens 19 buitenlandse burgers die sinds afgelopen vrijdag elke dag in groepen van 10 tot 15 zijn vrijgelaten. We danken de Heere daarvoor. Na in het ziekenhuis te zijn geweest voor controles en andere onderzoeken, zijn de meesten na meer dan 50 dagen weer naar huis gebracht en hebben ze zich bij hun familie gevoegd.*

*Het is moeilijk voor te stellen wat ze hebben meegemaakt en ook voor hun families dat ze niets van hen hebben gehoord. Het Rode Kruis heeft geen informatie gegeven of zelfs maar cruciale medicijnen naar sommige gijzelaars gebracht. We bidden voor de vrijlating van de rest van de gijzelaars en gevangenen. Tegelijkertijd geloven we dat het juist is om de strijd voort te zetten en Hamas te vernietigen zodat het geen bedreiging meer vormt voor de mensen.*

*Afgelopen zaterdag hadden we een fijne kerkdienst met vier van onze soldaten en twee andere soldaten uit Gaza. Alle vier zijn ze sinds 7 oktober niet meer in de kerk geweest. Een van hen raakte licht gewond aan zijn oog en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. We danken de Heere dat alles goed is met hem en zijn oog. Hij keerde zondag terug naar zijn basis in het zuiden. We hebben nog steeds 35 soldaten uit onze gemeente aan verschillende fronten, van het uiterste noorden tot het uiterste zuiden en ook in Judea en Samaria. Als het mogelijk is, bezoeken we onze soldaten en brengen we wat warm eten of kleding die ze nodig hebben. Bedankt voor de vele kinderen die een tekening hebben gemaakt met de namen van onze soldaten. Het was bemoedigend om ze te ontvangen en de onschuld van de kinderen in hun tekeningen te zien.*

*Nog steeds zijn zo'n 160.000 mensen uit hun huizen geëvacueerd. We proberen ook hen te helpen. In de afgelopen twee weken zijn er zo'n 400 pakketten samengesteld voor verschillende mensen, vooral ouderen en overlevenden van de Holocaust met wie we een langdurige relatie hebben. Het is mooi om te zien hoe de gemeenteleden komen helpen met het klaarmaken van de pakketten. Ze komen ze in zakken doen en gaan ze vervolgens bij iedereen thuis afleveren. Interessant is het feit dat de locoburgemeester van een van de zuidelijke steden degene is die contact opneemt met onze evangelist en hem voorziet van namen en plaatsen die ondersteuning nodig hebben.*

*Deze oorlog heeft het aantal vrienden vergroot en degenen die we hebben leren kennen en met wie we samenwerken; anders zouden we niet met hen omgaan. Velen van hen zijn leveranciers en anderen zijn bedieningen in het land waarmee we samenwerken en die elkaar helpen bij verschillende inspanningen om de liefde van Christus aan onze mensen te tonen.*

*Tot slot wil ik persoonlijk onze vrienden in Nederland bedanken die hard werken om ons te steunen en voor ons te bidden. Nu een groot deel van de wereld zich tegen ons heeft gekeerd en het antisemitisme enorm is toegenomen, zijn we dankbaar voor de steun die we vanuit Nederland ontvangen. Moge Zijn naam boven alles verheerlijkt worden en moge de Vrededorst Zijn blijvende vrede brengen in onze regio. En bovenal dat Hij deze oorlog en de vele tragedies wil gebruiken om het hart en de ogen van zowel onze mensen als de Palestijnen te openen.”*

We steunen deze gemeente bij de volgende noodhulpacties:

- Bezorgen van voedsel en boodschappen bij ouderen en gezinnen die hun woningen in de omgeving van Gaza moesten verlaten.
- Steun verlenen aan alleenstaande vrouwen en vrouwen waarvan de man in het leger dient en die nu met de kinderen alleen thuis zijn.
- Uitdelen van pakketten met basisbehoeften onder gemobiliseerde soldaten.
- Hulp verlenen aan mensen waarbij schade aan woningen en appartementen is ontstaan.

Catechisanten van de Hersteld Hervormde Gemeente van Leerbroek hebben kaarten gemaakt voor zo'n 30 militairen. Deze zijn door David Zadok uitgedeeld aan de soldaten in het leger.

David Zadok (1 december): *“Rakketten afgevuurd op onze woonplaats. Schuilkelder opgezocht. Kerkdiensten zijn afgelast.”*



## Israel ETCT (Educational Training Child Trauma)

Een onderwijsproject in het zuiden van Israël met als projectleider Yigal ben Shalom, voormalig minister van Volksgezondheid in Israël. Dit is een onderwijsproject waarbij meer dan 15.000 kinderen worden begeleid bij het verwerken van hun trauma's die ze tijdens de oorlog hebben opgelopen.

Ook de Commissie Israël en de Generale Diaconale Commissie van de Hersteld Hervormde Kerk dragen bij aan dit project.



## Judah Bueno de Mesquita



Judah en David Bueno de Mesquita hebben 16 jaar geleden Aliyah gemaakt vanuit Barneveld met toen 3 kinderen (Atalya, Yaron en Judah). Ze begonnen bij een absorptie centrum in Ra'anana (vlakbij Tel Aviv). Na een jaar zijn ze in Sha'are Tikva (in Samaria) gaan wonen. Daar is hun jongste dochter Shai El geboren. Drie jaar geleden zijn ze verhuisd naar het noorden en wonen nu in Poriya Ilit (dorpje vlakbij Tiberias).

David:

*Op 7 oktober werden wij en de wereld opgeschrikt met het vreselijke nieuws wat er aan de gang was in de dorpen rondom Gaza en op een muziekfestival dat vlakbij Gaza werd gehouden. Ook werden er duizenden raketten afgevuurd op Israël tot op de dag van vandaag. De raketten worden lukraak afgeschoten op allerlei steden in Israël. Het is spannend hoe de oorlog verloopt en zeker ook omdat vele vrienden van onze kinderen zijn opgeroepen voor het leger. Ook onze neef is opgeroepen.*

*Onze zoon Judah (19 jaar) doet op dit moment een voorbereidingsjaar voor het leger. Toen de oorlog begon en zijn programma niet meer doorging, wilde hij meteen wat gaan doen voor de soldaten aan het front. Hij is contacten gaan leggen met diverse eenheden van het leger in het noorden van het land (omdat wij daar wonen en er ook heel veel onrust is aan de grenzen met Libanon en Syrië). Hij probeert te voorzien in wat de soldaten op dit moment het hardst nodig hebben. In een hele korte tijd zijn er 300.000 reservisten opgeroepen en daarna nog meer. Je kunt je voorstellen dat dit een enorme logistieke operatie is. Het leger is qua voorraden niet ingesteld op zoveel extra middelen.*

*Judah heeft aan verschillende mensen in ons dorp en in gemeenten laten weten dat hij hulp nodig heeft om de spullen te kunnen kopen en in dozen te pakken. Hij probeert, als er een vraag komt zo snel mogelijk te leveren. Zo levert hij sokken, shirts, onderbroeken, toiletartikelen, slaapzakken, etenswaren, walkie talkie, thermoshirts etc. Alle financiële hulp vanuit het buitenland is hierbij ook hard nodig. Het geld gaat 100% naar de soldaten.*

*Judah is inmiddels weer doorgegaan met het voorbereidingsjaar voor het leger. Hij heeft daar verteld waar hij mee bezig is en krijgt toestemming om door te gaan met het regelen van de hulp aan de soldaten. De Nederlandse contacten onderhouden wij (Mariska en ik) meer, omdat het voor hem niet heel makkelijk is om alles uit te leggen in het Nederlands. De uitvoer van het werk ligt op dit moment meer bij ons thuis. De pakketten die wij afleveren worden met grote vreugde ontvangen door de soldaten. Ook zit er bij alle pakketten een kort berichtje om de soldaten te bemoedigen. Dit wordt gedaan door kinderen uit onze gemeente.*

*Mariska en ik werken allebei. Mariska is verpleegkundige en werkt momenteel als verantwoordelijke bij het lab in een gezondheidscentrum. Ikzelf heb een eigen bedrijf in tuinaanleg en tuinonderhoud. Ik heb op dit moment veel minder werk door de oorlog.*

*Wij en al onze kinderen zijn Messiasbelijdende gelovigen en voor een ieder van ons is het geloof een belangrijk onderdeel in ons leven.*

We steunen deze familie bij de volgende noodhulpacties het kopen en verstrekken van hulpgoederen aan soldaten aan het front zoals: toiletartikelen, sokken, ondergoed, shirts, slaapzakken, thermokleding, walkie talkies, hoofdlampen, medicijnen en medische artikelen.



## Makor HaTikvah School in Jeruzalem



De Makor HaTikvah (Bron van Hoop) school is de enige school voor kinderen van Messiasbelijdende Joden in Israël en is gevestigd in het hartje van Jeruzalem. Het onderwijs op deze school is gebaseerd op Bijbelse beginselen. De staat Israël heeft de school erkend, maar voor de financiën is de school afhankelijk van giften. De kosten voor dit onderwijs zijn hoog.

Yoel Russu (22 november):

*Het gaat goed met ons. De school is open. Elke ochtend en middag wordt het vervoer vanuit de Jordaanvallei met onze studenten begeleid door een legervoertuig. Met de geëvacueerde leerlingen op onze school gaat het ook goed. Ze zijn blij om op school te zijn.*

*Deze week was ik thuis. Ik heb een kort verlof gevraagd om op school te zijn en voor de kinderen te zorgen. Ik ben tenslotte schooldirecteur en het is ook belangrijk voor Israël dat het onderwijs doorgaat tijdens de oorlog, vooral met evacués. Zondag keer ik terug naar mijn eenheid op de berg Hermon. Olga (mijn vrouw) blijft als krijger alleen thuis en is bezorgd.*

*Blijf alsjeblieft bidden voor de gijzelaars, voor de uitwisseling die morgen begint, voor de IDF soldaten (vooral de broeders in Christus), voor de families die thuis blijven, voor de evacués en de echte vrede in het land, thuis, ziel en geest voor beide naties.*

27 november:

*Naar omstandigheden gaat het goed met ons. Ik zit weer in het leger. De school is open, ik hoor op verschillende plaatsen dat onze geëvacueerde studenten gelukkig zijn op de school. Het Ministerie van Onderwijs is ook blij dat we goed werk leveren, vluchtelingen hebben opgenomen en het is een goed voorbeeld voor de maatschappij.*

We steunen de school bij de opvang van 16 kinderen die geëvacueerd zijn uit het zuiden en het noorden van Israël. Zij krijgen gratis vervoer en onderwijs. Het zijn kinderen uit Messiasbelijdende gezinnen. Men gaat uit van een periode van twee of meer maanden. De directeur van de school (Yoel Russu) dient nu als militair in het leger.



*Elke ochtend en middag wordt de schoolbus begeleid door een legervoertuig*



*We hebben gevraagd om de ramen in de schoolbus te beschermen tegen de stenen*



*Soms sturen mensen chocolaatjes naar het leger*



## Jad Ezra (Yad Ezra engels)



Yad Ezra is een overkoepelende organisatie met meerdere vertakkingen die voorziet in dagelijkse en wekelijkse voedseldistributie, een gaarkeuken, medische en emotionele diensten, tandklinieken, trouwzalen, onderwijs voor kinderen met speciale behoeften en nog veel meer. Meer informatie: <https://yadezrah.org.il/>

Lijst van activiteiten vanaf het begin van de oorlog op 7 oktober:

1. Transistors (kleine radio's met batterijen) om burgers van radiocommunicatie te voorzien, in geval van langdurige uitval van elektriciteit ten gevolge van een aanval (op advies van het leger). Deze radio's kosten NIS 70 (ca. € 17) per stuk.
2. Powerfood, voedzaam en energierijk voedsel voor de militairen.
3. Slaapzakken voor de militairen in het noorden van Israël.
4. Zaklampen en hoofdlampen voor de militairen.
5. Primaire levensbehoeften voor de militairen, zoals tandpasta, tandenborstels, enz.
6. Primaire levensbehoeften voor de burgers die gevlucht of geëvacueerd zijn zoals: ondergoed, sokken, tandpasta, tandenborstels.
7. Voorbereid voedsel evacuees (1000 maaltijden, geschatte kosten elke week).
8. Eten voor sabbat 1500 maaltijden naar soldaten zoals soep, kip e.d. Donderdagavond wordt het geprepareerd, vrijdag vervoerd naar brigades van het leger (kosten €5000 elke week).
9. Spelletjes voor kinderen en meegestuurd met het eten voor de evacuees.
10. Sturen van een container met kleding voor evacuees en arme gezinnen naar de grensplaatsen met Gaza. De container arriveert de volgende week in de haven van Ashdod.
11. Aanschaf van 1000 Psalmboeken om uit te delen aan de gewonden.

Dit zijn de extra activiteiten, alle andere normale projecten van Jad Ezra lopen gewoon door zoals: de gaarkeuken, tandartsklinieken, de wekelijkse voedselpakketten en de mentale zorg.

