



## Actuele informatie - 8

Het Deputaatschap voor Israël werkt voor deze noodhulpactie samen met stichting Steunfonds Israël / Isaac da Costa. Deze hulpactie wordt mede ondersteund door: Centrum voor Israël Studies (CIS) en Stichting Steun Messiasbelijdende Joden (SSMJ).

Contact voor meer informatie: J.J. de Jong (tel. 0348-489929 of [jjdejong@boardforisrael.nl](mailto:jjdejong@boardforisrael.nl))

Datum: 19 juni 2024

Acht maanden geleden, op zaterdag 7 oktober 2023 werd Israël aangevallen door Hamas-terroristen. Daardoor werden 1200 Israëli's vermoord, 5400 raakten gewond en meer dan 240 mensen (tussen de 9 maanden en 85 jaar oud) werden ontvoerd. Nog altijd zijn meer dan 120 mensen gegijzeld in Gaza. Het was de ergste dag in de geschiedenis van Israël en voor het Joodse volk sinds de Holocaust.

In een reactie op deze aanval probeert Israël om met een grondoffensief Hamas uit te schakelen. Daarnaast is er op verschillende fronten een oorlog tegen Israël gaande die in toenemende mate een internationaal karakter krijgt.

Gebed om vrede blijft dringend nodig. Via NOODHULP ISRAEL bieden wij steun in noodsituaties.

### Overzicht verleende hulp

Noodhulp is in de achterliggende weken verleend of gaat verleend worden aan:

- Gemeente Nechama in Nof HaGalil (Nazareth)
- Soroka University Medical Center in Berseba
- Rambam Health Care Campus in Haifa
- Gemeente Or HaGalil in Kiryat Shmona
- Ebenezer Home in Haifa
- Een cadeau voor militairen
- Joods Nationaal Fonds (JNF)

Verblijvend is dat het Deputaatschap Algemene Kas Bijzondere Noden Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland (AKBN) ook een bijdrage gaat leveren aan verschillende noodhulpprojecten.

Nieuwe aanvragen voor noodhulp komen nog steeds binnen.

Bekijk de volgende pagina's voor details over bovengenoemde noodhulp. Achteraan dit document is een overzicht beschikbaar van alle verleende hulp.

# Rapportages

## Gemeente Nechama in Nof HaGalil (Nazareth)

### Het soldatenproject



Het soldatenproject loopt erg goed. Er zijn vele gelegenheden om soldaten te bemoedigen. Een tijd terug waren Albert en Esther Knoester uit Dimona een paar dagen bij ons. We hebben ze uitgenodigd om mee te gaan naar de Golanhoogvlakte. Daar woont Jeannette Gabay, die zulke goede columns in het RD schrijft over haar ervaringen in deze oorlog. We wilden graag eens kennismaken en dan gelijk de soldaten

in haar kibboets bemoedigen. We hebben haar een appje gestuurd met de vraag of we eens langs konden komen en hoeveel soldaten en reservisten de kibboets telde. Dat bleken er wel 59 te zijn. Veel reservisten en soldaten in Gaza, maar ook een heel team van de IDF om de kibboets te bewaken, omdat deze kibboets maar 5 kilometer van de Syrische grens verwijderd is. Als er terroristen door de grens heen zouden komen, zijn ze in 7 minuten bij de kibboets. Moshe, de man van Jeannette, is één van die reservisten. Hij heeft eigenlijk een reisorganisatie voor toeristen, Keshet Tours, maar nu bewaakt hij zijn eigen kibboets.

Bij de ingang van de kibboets zagen we naast het wachthokje al wel zo'n 20 soldaten heel verwachtingsvol naar onze auto kijken. We dronken eerst koffie bij Jeannette en na een half uurtje gingen we op weg. Inderdaad, een grote groep soldaten stond ons op te wachten. We hadden voor elk van hen een psalmboekje met de teksten die naar de Messias verwijzen in het rood gedrukt. En bovendien een cadeaubon van 500 shekel (125 €), die in veel winkels besteed kan worden. En een bemoedigende Bijbeltekst erbij, Deut. 31: 6. Alles bij elkaar in een doorzichtig zakje.

Maarten en Albert hebben beiden de soldaten toegesproken. Dat is het mooie dat door de oorlog er veel meer openheid gekomen is, zeker nu we soldaten kunnen aanspreken en hun wat kunnen geven als bemoediging. Niet alleen een materieel blijk van de liefde van christenen in Nederland voor de Israëlische soldaten, maar ook iets voor hun hart. De psalmen! "De God van Israël leeft en Zijn woord is de waarheid. Hij zal al Zijn beloften voor Israël vervullen! Lees de Psalmen, lees de Tenach! Jullie eigen woord dat jullie van de Heere gekregen hebben. Wij bidden elke dag meerdere keren voor jullie! Ook in Holland wordt veel voor jullie en voor Israël gebeden! We houden van Israël!" Deze mannen waren ontroerd. Er is zoveel haat in de hele wereld tegen de Joden en dan nu zo'n geschenk uit Holland! En dan zie je even later zwaarbewapende soldaten weglopen met een psalmboekje! De pakketjes voor de soldaten die in Gaza waren op dat moment, zou Jeannette bij de desbetreffende families brengen. Ze zei nog dat vooral voor de reservisten dit een prachtig bedrag is, omdat die opeens heel hun werk in de steek hebben moeten laten, soms een bloeiend bedrijf en nu al een half jaar in het leger zitten.

*Bron: Uit Nieuwsbrief 89 van Fam. ds. M.L. Dekker van 14 mei 2024*

## Oorlogsdreiging in Noord Israël



De recente ontwikkelingen zorgen voor een toenemende dreiging, die zich nu veel meer in het noorden van Israël concentreert, waardoor de situatie voor onze gemeenteleden en voor ons steeds onveiliger wordt. Veel huizen in het noorden liggen in puin of zijn in vlammen opgegaan. De bijna 100.000 mensen die uit het noorden geëvacueerd zijn, kunnen nog steeds niet terug.

De raketvoorraad van Hezbollah is bijna onuitputtelijk. Die schijnt nog veel groter te zijn dan aangenomen werd. Bovendien hebben zij zeer geavanceerde precisieraketten.

De situatie in het noorden verergert met de dag. De aanvallen vanuit Libanon worden steeds agressiever. De raketten vallen steeds dichterbij ons. Op 11 km afstand, op 10 km, op 6 km bij ons in het dal... En nu dus ook vlak naast gemeenteleden.

Het erge is wel dat we nu midden in de droge tijd zitten. Vanwege de overvloedige regens van het laatste jaar is Galilea erg groen geweest. Al dat gras en de lage bosjes zijn nu kurkdroog en vatten direct vlam bij de ontploffing van een raket. Vele hectares natuurgebied en landbouwgrond gaan in vlammen op. Soms ruiken we de brandlucht en zien we de blusvliegtuigjes overvliegen. Maar ook in Libanon zijn branden. Wat is oorlog toch vreselijk!

Hezbollah plaatste vorige week een filmpje op internet, waarop meer dan 1500 strijders te zien zijn met een rode band om hun hoofd, de kleur van oorlog. In het filmpje wordt gedreigd dat Hezbollahstrijders klaarstaan om de Golan te veroveren. Er circuleren nu ook filmpjes hoe er dagelijks bussen zonder nummerbord in Libanon arriveren, vol met terroristen uit Afghanistan, Pakistan, Syrië, Irak, die mee willen helpen Galilea te veroveren.

Christenen in Libanon zitten tussen 2 vuren. Er zijn posters in Oost-Beiroet opgehangen waarin opgeroepen wordt om zich aan te melden om tegen Hezbollah te vechten. "The Christian resistance in Lebanon needs you!" Maar dan zou je ook nog eens een burgeroorlog krijgen!

Vorige week vierden we Shavuot, het Pinksterfeest. Het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Wat hebben we het nodig dat die Geest ook hier uitgestort wordt!

Maar in plaats van dat het een ware feestdag was, regende het raketten en drones die dag, omdat de avond ervoor een belangrijke commandant van Hezbollah door Israël was gedood.

Alleen vanaf eergisteren is het abnormaal rustig. Waarschijnlijk vanwege het Offerfeest van de moslims. Maar wat er daarna gaat gebeuren? Nu ik dit schrijf, begint mijn raketalarm op de telefoon achter elkaar af te gaan. Weer een groot aantal drones vanuit Libanon!

Moge de Heere alle plannen van Hezbollah genadiglijk verhoeden. Wat blijft het gebed toch belangrijk.

*Bron: Uit Nieuwsbrief 90 van Fam. ds. M.L. Dekker van 19 juni 2024*

## Soroka University Medical Center in Berseba



De directeur van het ziekenhuis schreef ons:  
Tot nu toe hebben we meer dan 3.000 gewonden behandeld, waaronder meer dan 2.000 soldaten, en vele levens gered. We hebben nieuwe behandelmethoden geïmplementeerd en zo'n 750 operaties uitgevoerd. We hebben voor de gewonden en hun families gezorgd in een poging hun lijden te

verlichten en ervoor te zorgen dat ze hun leven weer kunnen oppakken met maximale functionele capaciteit. We zijn begonnen met revalidatiebehandelingen voor honderden gewonden op de acute zorgafdelingen en hebben deze voor tientallen mensen voortgezet op onze revalidatieafdeling.

We hadden het voorrecht om zes ontvoerden die terugkeerden uit Gaza te begeleiden en medisch te behandelen. Eén van hen ligt nog steeds in het ziekenhuis in Soroka en maakt vorderingen in haar revalidatieproces.

We bieden gevoelige zorg op maat aan oorlogsslachtoffers - gewonden, familieleden en mensen die uit hun huizen zijn geëvacueerd. Elke dag zijn we getuige van de mentale en fysieke gevolgen van de oorlog op de slachtoffers. Wij zijn de mensen van de Negev en dit is onze gemeenschap. Deze effecten zullen de slachtoffers nog jaren blijven beïnvloeden, en we zullen aandachtig en gevoelig blijven en onze medische diensten aanpassen aan hun behoeften.

**Zoals deze oorlog ons heeft geleerd, moeten we ons niet alleen voorbereiden op het verwachte, maar ook op het onverwachte. Soroka Medical Center is op zoek naar de volgende noodapparatuur voor het ziekenhuis.**



We stellen uw steun zeer op prijs voor de levensreddende behandeling die we bieden en zullen blijven bieden aan alle soldaten en burgers die gewond zijn geraakt tijdens deze vreselijke oorlog.

Samen met het Deputaatschap Hulp bij Bijzondere Noden van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland hebben wij financiële steun mogen bieden bij de aanschaf van deze apparatuur.

## Rambam Health Care Campus in Haifa



Rambam Health Care Campus is het grootste medische centrum in het noorden van Israël. Het is het belangrijkste ziekenhuis voor een gebied met meer dan 2 miljoen inwoners. Vanuit 12 ziekenhuizen in Noord-Israël wordt naar dit ziekenhuis verwezen.

Net na het uitbreken van de oorlog oktober 2023, heeft het ziekenhuis in samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid, het Israël Defense Forces (IDF), Bescherming Bevolking en de Marine het ondergronds ziekenhuis in gereedheid gebracht. Met deze faciliteit is men in staat om gezondheidszorg te bieden aan grote aantallen gewonde patiënten; soldaten en burgers uit het hele land, terwijl het ziekenhuis gewoon blijft functioneren. Het ziekenhuis op zoek naar steun voor de aankoop van medische apparatuur zodat wij deze gewonde soldaten en burgers beter kunnen behandelen.

Het ziekenhuis gaat ook een methode starten voor het behandelen van oorlog gerelateerde posttraumatische stressstoornissen. Daar is grote behoefte aan, vooral na de enorme aanval vanuit Iran. Het gaat om de aanschaf van acht zogenaamde EMDR-apparaten.

Eye Movement Desensitization and EMDR-therapieapparaat maakt geavanceerde PTSS-behandeling mogelijk door de kracht van visuele, tactiele en auditieve stimulatie. De cursus staat open voor gekwalificeerde gezondheidszorgprofessionals met een master diploma. 8 apparaten en 60 personeelsleden.

Wij steunen dit ziekenhuis bij de aankoop van medische apparatuur zodat zij deze gewonde soldaten en burgers beter kunnen behandelen en ook geholpen kan worden bij het herstel van de geestelijke (traumatische) verwondingen.



*Shmuel Awieda, voorganger van de gemeente Beit Eliyahu in Haifa en Ety Zadok bezoeken het ondergronds ziekenhuis*



*Overhandiging van de bijdrage en de plaquette als dank voor onze steun*



## Gemeente Or HaGalil in Kiryat Shmona

Vrijdag 24 mei heeft een Hezbollah-raket het gebouw van Messiasbelijdende gemeente in Kiryat Shmona (noorden van Israël) verwoest. Leden van de gemeente geven elke week boodschappen aan overlevenden van de Holocaust en koken elke dag warme maaltijden voor IDF-soldaten.

Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen. Voorganger Israel Iluz, zijn familie, leden van zijn gemeente en de vrijwilligers die uit het hele land en de hele wereld komen helpen waren op het moment van de raketinslag niet in gebouw. Ze zijn dankbaar dat ze nog leven.



*Vrijwilligers bezig met bereiden warme maaltijden*



*Voorganger Isral Iluz (links) met schrijver van onderstaande artikel*



Bekijk het artikel met video's over de situatie: <https://allisrael.com/watch-video-hezbollah-missile-destroys-messianic-congregation-building-in-northern-israel-in-direct-hit>

We hebben steun verleend voor de meest urgente reparatiewerkzaamheden.

## Ebenezer Home in Haifa



In Haifa bevindt zich verzorgingshuis Ebenezer Home. Het enige christelijke zorgcentrum voor Joodse en Arabische christenen in Israël. Het huis biedt plaats aan ruim dertig bewoners waarvan enkele overlevenden van de Holocaust.

Manager is David Phillips, een Nederlands sprekende Jood. Samen met de andere leden van de staf houden zij iedere dag een meditatie

moment voor de bewoners, de medewerkers en de vrijwilligers en wordt gebeden tijdens de maaltijden. De overheid betaalt slechts een klein deel van de zorgkosten. Het zorgcentrum is daarom sterk afhankelijk van bijdragen uit het buitenland.

Zij hebben hulp ingeroepen voor de aanschaf van badoeken, lakens en incontinent artikelen. Deze artikelen komen meestal uit India en China. Leveringen zijn heel moeilijk in deze oorlogssituatie omdat de vaarroutes vanuit deze landen omgeleid worden. Daardoor worden deze artikelen steeds duurder en er is juist behoefte aan een grotere voorraad vanwege de oorlogstijd.



*Zojuist gearriveerde artikelen met v.l.n.r. Ari Dyan, Maarten en Marita Dekker en David Phillips*

We hebben steun verleend om deze duurdere aanschaf toch mogelijk te maken.

## Een cadeau voor militairen

David Zadok: "Vorige week belde een luitenant-kolonel van het Artillerie Bataljon me op. Ik kende hem niet, maar hij had mijn nummer gekregen van een andere commandant. Hij vertelde me dat hij en de andere commandanten sinds 7 oktober in de oorlog zijn betrokken en dat velen nauwelijks thuis zijn geweest. Hij wilde vragen of we iets konden doen voor de gezinnen van de 30 luitenant-commandanten in zijn brigade. Het dacht aan iets dat de vrouwen kan helpen bij hun werk in de keuken."

We hebben steun verleend aan dit initiatief.

## Joods Nationaal Fonds (JNF)



Toen het JNF in 1901 werd opgericht, was Israël nog een grotendeels onbewoonbaar, dor en onherbergzaam land. Het land bestond voornamelijk uit woestijn. Het werd door vijandelijkheden geteisterd en in de moerassen vierde malaria en andere ziekten hoogtij. Het is een wonder dat Israël zich 120 jaar later heeft ontwikkeld tot een modern land vol bossen en wouden, en dat grote delen van de woestijn leefbaar zijn gemaakt. Zo komt tegenwoordig de helft van de export van groenten en fruit uit het meeste droge gebied van Israël, de Arava woestijn.

JNF biedt trauma noodhulp voor terreurslachtoffers door: Opvang getroffen families, Ondersteuning aan families van ontvoerde gezinsleden, Noodhulp aan de 9 steden en lokale overheden in het zuiden, Speciale programma's voor kinderen om met stress en trauma om te gaan, Recreatieve activiteiten in de noodopvang van de geëvacueerde families.

### Steun de vele slachtoffers van Israël

Terwijl duizenden raketten in de vroege uren van 7 oktober werden gelanceerd vanuit Gaza, vielen honderden Hamas-terroristen gemeenschappen en steden in het westen van de Negev woestijn binnen, waar ze ontelbare burgers neerschoten, verbrandden, martelden of gevangen namen. Hele families zijn gedwongen hun huizen te ontvluchten, terwijl velen nog steeds op zoek zijn naar dierbaren of hun doden begraven. Op dit moment bevinden veel inwoners zich nog steeds in schuilkelders vanwege de aanhoudende dreiging.

Het JNF kwam direct in actie met de oprichting van een noodfonds en heeft een reeks noodmaatregelen gelanceerd om de aangevallen dorpen te ondersteunen met wat ze ook maar nodig hebben. Hiervoor staan wij in direct contact met de betreffende autoriteiten in de westelijke Negev en ontvangen wij voortdurend updates.

Trauma noodhulp voor terreurslachtoffers, Opvang getroffen families, Ondersteuning aan families van ontvoerde gezinsleden, Noodhulp aan de 9 steden en lokale overheden in het zuiden, Speciale programma's voor kinderen om met stress en trauma om te gaan. Recreatieve activiteiten in de noodopvang van de geëvacueerde families.



*JNF-vrijwilligers aan het werk in Israël*



We steunen deze noodhulp samen met de Commissie Israël van de Hersteld Hervormde Kerk.



# Overzicht eerder verleende hulp

- ADI, organisatie voor kinderen met een ernstige- meervoudige handicap
- Barzilai Medical Center in Ashkelon
- Be'ad Chaim, Pro-life organisatie in Jeruzalem
- Ebenezer Home, bejaardentehuis in Haifa
- Elah Center for Coping with Loss, hulp bij traumaverwerking
- FIRM Israel in Jeruzalem (opvang evacuees in kibboets Afik)
- Gemeente Beth Eliyahu in Haifa
- Gemeente Grace & Truth in Kanot
- Gemeente in Dimona
- Gemeente Nechama in Nof HaGalil (Nazareth)
- Gezinnen van Messiasbelijdende Joden waarvan gezinsleden in het leger zijn
- Hadassah Medical Center in Jeruzalem
- Israel ETCT, centrum voor traumaverwerking in Zuid-Israël
- Israel Trauma Coalition
- Jaffa Institute
- Judah Bueno de Mesquita, verstrekken hulpgoederen aan soldaten in Noord-Israël
- Kibboets Ein Harod
- Lev Hasharon regional council
- Makor HaTikvah School in Jeruzalem
- Nachamu Nachamu Ami in Renswoude
- Nordya and Ganot Hadar
- Rambam Medical Center in Haifa
- Soroka University Medical Center in Berseba
- Uitgeverij HaGefen Publishing in Kanot
- Yad Ezraah, distributiecentrum van noodhulpmiddelen in Jeruzalem
- Yad Mordechai Medical Response Team
- ZAKA

